

Nr. 191 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 27. marts 2019

Nøgleord: En solengels bevidsthed ligger inde i hjertechakraet i hovedcentret.

Godmorgen til alle, i dag vil vi bygge det op på en lidt anderledes måde, men alligevel næsten det samme. Vi tænker på, at vi er alle sjæle. Det der kunne være godt er, at man udtrykker sin sjæls bevidsthed hver dag. Tænkte på vi skulle meditere på, at vi alle er sjælstyrede personligheder, så det gør vi, vi mediterer på, at vi er sjælstyrede personligheder. Det lægger vi bevidstheden ind på lige nu. Hvordan ville vores liv og vores verden så se ud. Vi mediterer på, at vi er sjælstyrede personligheder, og vi begynder at respondere på, hvordan vores liv så ville være, hvordan vores forhold til menneskeriget så ville være. Vi skal huske, at vi er Solengle i forvejen. Det er bare at begynde at blive helt bevidst om og at leve bevidsthedsgraden i alt det, vi foretager os. Det vil sige, at alle vore tanker og alting er ladet op og udfører sjælsbevidstheden. Så vi mediterer helt enkelt på, at vi er sjælstyrede personligheder. Vi mediterer på, at vi er sjælstyrede personligheder.

Vi går videre til næste fase, hvor vi nu begynder at meditere på: Vi er solengle, der er i fysisk manifestation. En solengels bevidsthed ligger inde i hjertechakraet i hovedcentret. Det er også her, vi har kærligheden, den åndelige vilje og skaberkraften. Hvis nu vi forbinder os meget mere med Kristi tilsynekomst, det skal ske inde i vores bevidsthed, Kristi tilsynekomst det strømmer gennem vores bevidsthed, som er sjælstyrede personligheder. Det vil sige, det er kærligheden til menneskeriget og alle naturriggerne, englehierarkierne. Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, den oplyste vej, det er den, vi går på hver eneste dag. I skal forestille jer, at hver eneste dag oplyser vi og inspirerer andre i kærlighedsbudskabet. I skal forestille jer hver eneste af os, at vores primære opgave hver eneste dag er at hæve menneskehedens bevidsthed gennem kærlighed, tillid og visdom. Vi arbejder udelukkende for at hæve andre menneskers bevidsthed. Når I gør det helt målrettet, så er det kærligheden i hjerterne, der er bærekraften, det er kærlighedslyset man hæver sin bevidsthed op i, og i det vi udtrykker kærligheden gennem alle vores legemer, så rens vi dem, og når vi rens vores legemer, så har vi lavet en opstandelsesenergi ind mod helligdommen, ind mod den oplyste vej. Hvis vi nu tænker på de tre mestrer, Mester Morian, Mester Kuthumi, Mester Jesus, de bereder vejen for os til vores opstandelse, også Tibetaneren og alle Hierarkiets mestre. Vi ved, at Kristus er Hierarkiets leder, som står for kærlighed lys og tillid. Så vi kan sige, her i den nye civilisation, der bliver det kærligheden, der bliver den styrende del, kærlighed, tillid, lys og visdom. Hvis I nu kunne forestille jer, at hver eneste af jer er et center af lys og kærlighed. Forestil jer at I kan se jer selv ude fra rummet, se jer selv som et lyscenter af kærlighed og visdom. Forestil jer at det lys I går med inde i jer, det er det, der skal til for at hæve menneskehedens bevidsthed. Når I har fået en ny indsigt, som kan gavne menneskeheden, så anvend den på stedet. Jo mere I anvender ny viden, nye erkendelser, jo mere vokser I selv og jeres lysmængde vil blive større inde i jer, klarheden vil vokse, og alle jeres evner vil blive fornyede. Så vil vi igen gå ind og meditere på Kristi tilsynekomst, kærlighedsaspektet inde i jer bliver synlig. Lad det indre liv vokse, lad kærligheden vokse i jeres bevidsthed. Brug den åndelige vilje som sjælen mediterer ind mod, begynd at anvende den åndelige vilje i jeres dagligdag til at realisere den guddommelige plan med. Forestil jer at ved hver eneste civilisations begyndelse, træder der nye gudesønner frem for at være ledere for menneskeriget, for menneskeheden. Det har de gjort gennem alle tider, og sådan er det også lige nu. Vi kan alle være en del af det lederskab i en stor gruppefusion, en stor gruppebevidsthed. Vi mediterer igen på, hvordan det er at være sjælstyrede personligheder, og så tager I nogen af de ting, jeg har sagt med ind i jeres meditation. I vælger selv, hvad I ønsker at tage med ind ud over det, at vi mediterer på, at vi er sjælstyrede personligheder. Lad det integrere i vores bevidsthed.

Vi skal huske, at Jesus døde på korset for 2000 år siden, og det har givet os muligheden for opstandelse, opstandelse fra et jordisk til et himmelsk menneske. Nu prøver vi så her 2000 år efter at manifestere den indre viden, vi har fået. Meget af det jeg arbejder med er telepati, det vil sige tankeoverføring. De mange fremskredne

sjæle der lever rundt om på kloden, som mangler en sjælelig, åndelig dimension, dem sender jeg lys og kærlighed ud til. Jeg er kommen med den åndelige vilje, jeg realiserer den guddommelige kærlighed, legemliggør den, visdomsaspektet, skaberkraften. Prøv nu at forestille jer jeg kommer med viljesenergien, Kristus kom med kærlighedsenergien og Buddha kom med oplysningskræfterne. Vi kan sætte disse tre ting i en krafttriangel og også meditere på det. Prøv at forestille jer at vi står over verden, vi står for 7 energistrømninger, som er de 7 stråler. Forestil jer at I kan se de tre Avatarer for jer Solenglen, Kristus og Buddha som Avatar. Se på deres udstråling se på renheden i deres bevidsthed. Prøv nu at flytte renheden fra jer selv, jeres egen meditation på sjælsstyret personlighed ind i krafttriangelen, prøv at flytte hele jeres bevidsthed ind i det her, og samtidig modtage en guddommelig velsignelse. Prøv at lade alt blive lys og lyst inde i jeres bevidsthed. Jo stærkere hvidt lys jo mere har I forøget jeres lyshastighed og jeres væren og jeres fremgang til at hæve menneskeheden bevidsthed med. Idet I hæver menneskeheden bevidsthed, så er I selv blevet hævet samtidig. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, lad os sende det ud til hele menneskeriget til hele vores jord. Jo mere vi kan arbejde i selvforglemmelse, jo større virkningsgrad har det.

Jeg giver jer alle en velsignelse i dag, I har lige fået en guddommelig velsignelse, jeg velsigner jer alle, og samtidig udtaler jeg mit kraftord: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Prøv at lade hele meditationen gå ind i de her ting.

Jeg ønsker jer en god og velsignet dag, rigtig god arbejdslyst.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk