

## Nr. 190 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 26. marts 2019

**Nøgleord: Morgenmeditationer er et hierarkisk fremstød på vores klode.**

Godmorgen til alle, og velkommen.

Morgenmeditationer er et hierarkisk fremstød på vores klode, det er også Kristi tilsynekomst, som ligger i morgenmeditationerne. Det vil sige, det er lyset, kærligheden og tilliden der kommer igennem her og skaberkraft. Man lukker op til intuitionsbevidstheden, telepatien, nye visioner. Der kommer alting ud af morgenmeditationen. Noget af det der er allerbedst at tænke på, det er den energi, man sender ud, fordi energi følger tanken, og I ved, øjet styrer energien, så når jeg sender energi ud til verden med morgenmeditationerne, så betyder det, at andre mennesker på kloden kan begynde at respondere telepatisk på de informationer, jeg giver, og efterhånden som det begynder at virke, så kommer der en verdensomspændende udvikling. Når man bliver ved at bygge de samme tankeformer op, så bliver det noget, som meget bevidste sjæle er i stand til at opfatte. Det er dejligt at tænke på, at vi har en kæmpestor indre gruppe, som kan opfatte tingene telepatisk og begynde at anvende det i deres kredse i deres udvikling. På den måde udvikler vi jo menneskehedens bevidsthed. Det er dejligt at tænke på, at det er sådan, det fungerer.

Jeg tænkte på i dag, hvad der ville være hensigtsmæssigt. Det er noget så enkelt som at arbejde med livsenergi, livsglæde, kærlighed, tillid og visdom. Men kærligheden og livsglæde de to ting følges jo ad, så når kærligheden fungerer, så er livsglæden også til stede, skaberkraften er til stede, nytænkning. Mulighed for at se ind i andres bevidsthed er til stede. Det betyder, at vi skal prøve at hjælpe andre sjæle i vækst. Det skal vi gøre hver eneste dag. Men det vi opfatter her i morgenmeditationerne, det er noget, man skal videregive på stedet. Det er som ebbe og flod inde i vores bevidsthed. Så det vi modtager, skal vi videregive med det samme, ikke noget med at det bliver til sommer eller næste år, når jeg møder en. Skab muligheder for at I kan give ting fra jer med det samme. Det er den måde, I vokser på, og det er den måde, sjælen udvikler sig på, så giv det fra jer som I lige har fået indsigt i. Giv det fra jer i kærlighed, forståelse og tillid.

Så lad os meditere på kærlighed, livsglæde og tillid. Prøv at se hvad der kommer ud af det, kærlighed, livsglæde og tillid. Luk øjnene og mediter på det. Kærlighed, livsglæde og tillid, livsenergi og livsglæde.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, tilliden, skaberkraften. Jeg kommer med åndens energi, som er viljesenergien. Kristus kom med kærlighedsenergien og Buddha kom med oplysningskræfterne. Jeg bygger alle tre ting sammen på en gang. Det der er vigtigt er at befri sjælene. Mange sjæle er låst fast i personligheden. Det er vigtigt at give mennesker en ny chance hver eneste dag. Jo mere I er bevidst om, at sjælen styrer, jo lettere er det for os at hjælpe andre. Jeg ser ofte i mit liv, der hvor jeg er til stede, at der kommer mange positive mennesker ud af det. Det har jeg set hele mit liv, hvor jeg har været, talt og inspireret. Det er lige meget, hvilken branche jeg har været i, så har jeg mødt samklang, forståelse og tillid. Tidligere da jeg arbejdede som flisemand, lavede haveanlæg mm, hvor jeg kom ud og talte med forskellige mennesker, der oplevede jeg flere gange, at der gik 9 til 15 måneder, så kom der familieførøgelse. Det betød, at de havde fået en bedre forståelse en bedre samklang med hinanden. Det var dejligt at se, at der kommer nyt liv, gennem det jeg foretager mig. Jeg ønsker det samme for jer, at I kan forny alting med jeres sjælsbevidsthed. Prøv at tænke på at når kærligheden, tilliden og livsglæden er til stede, i det I foretager jer, så se en fremgang der kommer alle steder.

Jeg vil nu tale om en anden fremgang, som ikke ser ud til at være fremgang, men er det i virkeligheden. Det er der, hvor folk siger: ”Peter når du kommer ind i min bevidsthed, så mærker jeg irritation, vrede og negativitet. Jeg tror ikke på dig”, siger de. De har en følelse af, at jeg bruger al deres energi. Det gør jeg i virkeligheden ikke, men det er en begyndelse på en helbredelsesform i de mennesker, hvor der kommer ny gennemstrømning af kærlighed ind, og det er kærligheden, der trækker det ufuldendte op i et menneske og omdanner det til fuldendthed gennem kærlighed, tillid og visdom. Så der ligger også en helbredelsesproces i den måde at fungere på. Det kan være en kortere fase, indtil man får genetableret tilliden, tilliden til sin egen sjæl. Alt det der handler om tilliden til at give andre mennesker muligheder. Tænk mere på andre end du tænker på dig selv. Der er det, at når vi giver det fra os, vi selv har brug for, så sker der helbredelse på mange planer. I skal huske, at jeres formål er at skabe nyt liv og nye tiltag, nye visioner. Vi skal tænke på, at vi er sjæle, men inde bag sjælens bevidsthed der ligger åndens bevidsthed. Bag ved åndens bevidsthed, der ligger Sollogos, det guddommelige. Så faktisk er vi guddommelige alle sammen. Når vi lader guddommeligheden gennemstrømme vore bevidstheder, så kommer der renhed i vores liv, renhed, lys og kærlighed. Så begynder I at udsende lys, og andre mennesker vil være glade for at være i jeres nærhed. Det skal I tænke på. Så vi skal sige hele tiden, at når man arbejder på den oplyste vej, så kommer det ufuldendte frem i andre mennesker, det er begyndelsen på en helbredelse starten på en forvandling. Det jeg taler om her, er måske den sidste passage ind i en ny indvielse. En ny indvielse, en ny åbenbaring. Vi skal se det gode i alting, se mulighederne.

Hvis der nu har været et helt liv, hvor man har følt sig utilstrækkelig, har haft skyldfølelse, vrede irritation og kritik, så er det den vej, energien løber inde i os, fordi det er den vant til. Men nu begynder vi jo at styre energien. Vi kan se fra sjælens synspunkt, at vi vil dreje energien over i den skabende udvikling ud og være en tillidsskaber. Jo mere vi arbejder som tillids skabere, skaber muligheder, jo hurtigere udsulter vi de gamle mønstre. Vi omdanner de gamle mønstre til nytænkning og til ny inspiration. Prøv at være overbevidst om det jeg siger, se på jer selv og se hvordan I modtager den form for undervisning. Hvis nu man lægger ydmyghedens ånd ind i det, ydmygheden der åbenbarer nye muligheder, nye visioner. Det kan man vælge at gøre, for vi har alle sammen muligheden for at vælge den rette vej, oplysningsvejen i kærlighed, forståelse og tillid. Man kan også vælge den anden vej, den er bare lidt længere og lidt sejere, men ting forandrer sig inde i en selv. Den anden vej, det er den tunge vej, hvor følelseslivet er den der spærrer. Men vi ved, at den kan vi også forvandle til nye evner, det er lidt sejere, men det kan lykkes. Tænk på når vi mediterer på kærlighed, livsenergi og tillid, prøv at være bevidst om de resultater der sker inde i jer. I kan åbne jer dybere og dybere ind i jeres hjerteenergi simpelthen synke ind i hjerteenergien. Tænk på at I er ved at være et med kosmos, og forestil jer de kosmiske bevidstheder strømme ind i den udtryksform igennem os som mennesker, der er ved at udvikle vores evner i overensstemmelse med det indre liv og senere hen kan arbejde med Den Guddommelige Plan. Lad denne strøm strømme gennem jer til oplysthed, til kærlighed, ny forståelse. Responder på tilliden og kærligheden, livsenergien, livsglæden, tilliden. Når vi er her, så befrugter vi os selv med guddommelige visioner. Vi befrugter vores sjæl med guddommelige bevidsthed. Ud af disse ting udspringer der solens børn. Det åndelige barn får næring herigennem bliver stimuleret. Vi skal værne om vores nye liv ved at forøge væksten i det. Den indre viden der er tilgængelig, som man kan se kan anvendes konstruktivt i menneskeriget og i andre naturriger. Begynd at anvende det send energien ud. Lad os arbejde som en skabende enhed for at hæve menneskehedens bevidsthed. Lad lys, kraft og kærlighed gennemstrømme alt det vi ser. Vi arbejder med en nytænkning, og en ny værens tilstand inde i os selv, nytænkning og en ny væren, en indre væren som ligger i vores kærlighedsnatur. Jeg overfører velsignelse til jer alle, velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Amen. Lad lys, kraft og kærlighed gennemstrømme jer alle. Vi sender fjernhealing rundt på kloden, hvor der er brug for hjælp, det kan vi altid slutte vores morgenmeditation med, det har en gavnlig virkning. Godmorgen til alle.