

Nr. 189 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 25. marts 2019

Nøgleord: Ydmyghedens ånd.

Godmorgen til jer alle og velkommen. Vi har haft gode undervisningsdage her på skolen igen, det er dejligt at se, at folk gør fremskridt i deres udvikling. Det er også dejligt, at se de kampe de har, det er dejligt, hvad vi foretager os sammen med de gode og spændende mennesker.

Jeg kom til at tænke på, at når man går på udviklingsvejen: Aspirantvejen, discipelskabsvejen og indvielsesvejen, så er det godt at lægge ydmyghed ind i sin bevidsthed, for i ydmyghedens klare lys får man sand inspiration. Hvad er ydmyghed for noget? Det er, når man standser al personlighedsopfattelse, men kun opfatter i kærlighedsaspektet. Så når man lytter, så lytter man ind fra kærligheden, det betyder, man har kærlighed i sit hjerte, og at man er i stand til at gå ind i kærligheden. Jo mere man er i stand til at udvikle kærlighed i sig selv, kærlighed, lys og tillid, jo mere kan man forandre den verden, man går i, og den verden man selv befinder sig i igennem kærlighed, lys og tillid.

I skal begynde at tænke mere på, at når I får en energioverførsel af mig, så betyder det, at den energioverførsel bevirker, at jeres sjæl lettere kan få kontrol med personligheden, så man hjælper sjælen i vækst. "Min sjæl er da godt i vækst", synes man, "den fungerer da fint". Men man skal altid se på motivet til det, man siger, hvorfor man siger det. Det der er vigtigt er, at se på alle de muligheder, der er stillet til rådighed for jer. Se på om I tager de muligheder, der er for at arbejde i kærlighed i uselvsk tjeneste. Det betyder, at man giver uden selv at skal have igen, man giver bare giver af ren kærlighed nye muligheder til sine medmennesker, man laver tjenestearbejde, man tjener i det, der hedder ydmyghedens ånd. Det er først der, det rigtig begynder at virke, der hvor man står ubundet til personligheden men står i ydmyghedens lys, det er der, man modtager Herrens velsignelse. I sand ydmyghed forandrer man den verden, man selv lever i, og man forandrer andre menneskers verden. Ydmyghedens ånd er den, vi skal arbejde med i dag. Man kan sige: "Det synes jeg da, jeg er i forvejen". Men der er altid et dybere niveau, end det man synes, man er kommet til, fordi når ydmygheden kommer fra kærligheden og går hjertets vej den oplyste vej, så er det en værens tilstand, man har inde i sig selv. Ikke en følelsesmæssig tilstand men en indre væren.

Det er altid godt, inden man begynder at tænke andre tanker i en ny dag at tænke på kærlighed, ydmyghed og tillid, og tænke på en af de energioverførsler I har fået tidligere eller finde en meditativ tilstand inde i jer, hvor I har haft en indre ro, en indre visdom, hvor I er i jeres ophøjede bevidsthed. Led efter sådanne tilstande. Begynd med det hver morgen. Begynd med at fokusere på kærligheden i hjertet, forestil jer kærligheden i hjertet at I er der. Når I ser med kærligheden gennem ydmyghed, så begynder man at lukke op til ideernes verden, nye ideer kan strømme ind i vores bevidsthed. Når der strømmer nye ideer ind, som er baseret på ydmyghed, kærlighed og tillid, så har de en større dybde, og de medfører altid nye visioner. Når man ser de nye ting så begynd omgående at udføre den nye virkelighed. Gør det med det samme i jeres ophøjede bevidsthed. Læg selv glæde ind i jeres bevidsthed når i opdager, at her indpræges ny bevidsthed ind i jer. En ny ide der er baseret på kærlighed, tillid, visdom og ydmyghed. Når jeres fokus er placeret der, så har I alt at give, I kan give alt fra jer i tjeneste for at løfte menneskeheden, og gør I det helhjertet, så vil jeres evner og kvaliteter forbedres og forstærkes. Glem alt om jeres personlighed giv den ingen opmærksomhed. Arbejd med at give det fra jer som I selv har brug for. Det kan være kærlighed, omsorg, tillid, medfølelse og tolerance. Begynd at give det fra jer til andre, vær medfølelse over for andre mennesker, lyt til hvilket budskab de har. Hvis nu de er alt for meget fokuseret i begrænsninger, så begynd at se muligheden de også har i deres sjæls bevidsthed. Forestil jer at I også kan se ind i deres sjæls bevidsthed så begynd at hjælpe sjælen med at få realiseret sjælens plan.

I går da arbejdede vi med forbindelser mellem sjæl, monade og ånd og mere ind mod det guddommelige. Vi prøvede at styre en meditativ proces der. Det er der, sjælen altid arbejder ind imod, så sjælen får indre oplysthed og ser større muligheder ind mod den guddommelige plan. Og når vi så er på sjælsplanet med ubegrænsede muligheder og tillid, er det det, vi vil videregive. Når vi begynder at kunne se, at det kommer en indprægning i andre menneskers bevidsthed, hvor de får en dybere kontakt til deres højere bevidsthed, så begynder de at blive meget lysere i deres aurafelt. De bliver mere kærlige, de kommer til at udstråle kærlighedens lys. Forestil jeg den glæde der ligger i at se andre menneskers fremgang, det er så smukt, så smukt. Giv lys og kærlighed til alt det I ser.

Lige her vil jeg lægge mit kraftord ind: ” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Lige her prøv at lægge jeres eget kraftord ind. Udtal jeres eget kraftord igennem kærlighed, tillid og ydmyghed. Prøv at gøre det i jeres eget hjem, prøv at være den indre iagttagere til at lytte, til at respondere på det I siger lige nu, når I udtaler jeres kraftords energi. De af jer der ikke har et kraftord, I arbejder med lys, kærlighed og tillid, det er det, I siger højt. Når I begynder at være i jeres indre væren, så er der mange af jer, der kan respondere på jeres healerkraft lige nu. Jeres healerkraft vil være markant tydeligere lige nu. Når I sidder her, så ha venstre håndflade opad, og højre hånd ind til jeres telefon, giv lys og kærlighed til andre, glæd jer over andre menneskers vækst og muligheder.

Lige her så giv jeres kraftords energi, først til Shamballah, så til Hierarkiet, Kristus, Peter L Simonsen, jeres indre vejleder, og til menneskeheden. Vær fuldstændig bevidst om at det er det, I gør. Medens I gør det, så giver jeg alle jer en velsignelse: ”Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Amen”. Lad lys og kærlighed inspirere jeg alle, lys og kærlighed. Hvis nu vi kan være i den rette væren lige her, så vil I kunne mærke et forandringsskift inde i jer selv, inde i jeres bevidsthed, inde i kroppen. Det betyder, at I laver et nyt afsæt i rummet, I befinder jer i. I begynder at oplade rummet gennem jeres nye handlinger. I oplader det med kærlighed, visdom og jeres kraftords energi. Samtidig med I giver så fald dybere ind i hjertet, lad jeres hjerteenergi modtage jer i glæde, tillid og ydmyghed. Glæde, kærlighed, tillid og ydmyghed. Måske får I en ny indre indsigt lige her. Det der er på vej, det der vil komme ind i jeres bevidsthed, nye muligheder, nye ideer. Det var vores morgenmeditation for i dag fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk