

## **Nr. 182 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 18. marts 2019

**Nøgleord: Vi vil anvende de nye evner.**

Godmorgen og velkommen her. Jeg havde en lille smule tekniske problemer her fra morgenen af, men nu kører det igen.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er vi kommet til mandag den 18.3.2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 182.

Vi er klar igen, som vi plejer at være.

Vi har lige haft et fem dages kursus fem dages uddannelsesprogram, hvor vi har arbejdet med at hæve hinandens bevidsthed, hvor vi arbejdede med at udvikle sjælskræfterne endnu mere, end vi plejer at gøre.

Vi har snakket om det i mange år, men det tager også mange år at få indsigt, fordi man skal udvide sin bevidsthed konstant. I bevidsthedsudvidelsen er der altid kriser. Der kommer kriser og konflikter hver gang man udvider bevidstheden, men hvis man nu gør det i tillid, så er der ingen kriser, så er der fusionsenergi. Man skal være åben for det, sige, ”Jeg har villigheden til at udvide min bevidsthed, vil gerne udvide bevidstheden”.

Udvidelsen af bevidstheden betyder, man får større evner til at hjælpe sine medmennesker. Man skal gå fra at være offer til at være skaber, vi skal være skaber i vores eget univers. Vores eget univers indbefatter alle de ting, der ligger omkring os, menneskeheden ligger også i vores eget univers, fordi vi er en del af den.

Samtidig med er vi sjæle, der er i inkarnation, sjælene indeholder skaberkraften. Skaberkraften, abstraktionstænkning, healing, de helbredende kræfter, kærlighed, visdom, lyksalighed, medfølelse. Vi har åndens vilje i os, hvor vi kan sige, det er sindsro, lyksalighed, viljens energi. Det er vigtigt at blande sjælskræfterne sammen med åndskræfterne, fordi sjælen skal absorberes i åndens bevidsthed på sigt, og personligheden skal absorberes op i sjælsbevidstheden. Først fra personlighed op i sjælsbevidsthed, derefter fra sjæl op i den åndelige bevidsthed. Det er en vej, vi skal lave for at komme videre. Det er sat op på den måde, at alle de begrænsninger man møder i sit liv, det er værktøj, man får foræret. Det får man foræret af den indre verdensstyrelse, Hierarkiets mestre. Vores indre vejledere skaber muligheder, for at vi kan udvikle vores evner. Når vi frigør en begrænsning, bliver det til en ny evne en ny kvalitet. Hvis man har meget mistillid, så skal den omdannes til tillid, på sigt bliver man en tillidsskaber. Når vi har forvandlet en ting, får vi næsten øjeblikkelig mulighed for at afprøve vores evner, fordi vi kommer til at møde nye processer inde i os selv, hvor vi skal afprøve vores nye evner.

Man kigger på indefra, om vi vil anvende de nye evner, eller vi vil gøre, som vi plejer at gøre. Der ligger en indre iagttagelse, for at se om vi har udviklet evnerne. Hvis vi siger, vi udvikler de nye evner, vi får, eksempelvis vi går fra mistillid til tillid, så bliver man en tillidsskaber. Det betyder, man skaber tillid, uanset hvor man er henne, man hæver menneskeheden bevidsthed, ved at være en tillidsskaber. Man kan gå derfra være et menneske på tjenestevejen, tjeneste til menneskeheden, man kan tjene og inspirere andre hver eneste dag.

Når vi gør det her, giver vi afkald på at være i de sårede følelser, fordi de sårede følelser vil vi ikke hoppe i, men vi iagttager dem.

Som iagttager til de sårede følelser, fordi vi ved, de sårede følelser er brændstof til bevidsthedsudvikling. Man laver iagttagerrollen hvor situationen, sårede følelser, tanker og handlinger iagttages. Man begynder at anvende sjælskvaliteterne, laver beskrivelse af hvordan man arbejder med sjælssegenskaberne. Det er et stort skridt for mange mennesker. Derfor er de sårede følelser mulighed for at udvikle nye evner, som er sjælens hensigt.

Man kan også gå videre fra at være en tillidsskaber til at være en verdenstjener, hvor vi udelukkende arbejder med al ting. Når vi formår at skabe velstand i alle mennesker, uanset hvor de befinder sig henne. Man får dem

til at arbejde med deres sjælskræfter, det skal gerne være i gruppefusion. Kan man hæve en del menneskers bevidsthed på en gang, så arbejder vi hen imod at blive en verdensfrelser i stedet for en verdensstjerner, man er både verdensstjerner og verdensfrelser.

Man får mulighed for at udvikle en ny civilisation, hvor det bliver kærligheden, der bliver den styrende del, hvor det er viljen, der er drivkraften, samtidig ser man nye muligheder, man får nyt syn får nye visioner, som kommer inde fra vores ophøjede bevidsthed, ser det er den her vej, vi skal gå, det er den her vej, vi skal løfte menneskeheden. Det giver nye muligheder, nye perspektiver. Det er fantastisk at tænke på. Når vi arbejder med det, så er det ikke sådan noget teknisk noget, fordi man skal have ydmyghed, omsorg, medfølelse, rørthed med. Selve vejledningsdelen skal komme fra kærlighedsnaturen, fra sjælen, fra den ophøjede bevidsthed som er den indre vejleder i al kommunikation. Det vil sige, stemmen bliver opladet med kærlighed, tillid og visdom. Det handler det også om. Det er ikke bare noget, man siger, det er bare noget, man gør, uden man har den indre kontakt. Den indre kontakt skal være bygget op, det vil sige, antakaranaen skal være bygget op, som er forbindelsesled mellem vores lavere og højere bevidsthed. Den skal være næsten fuldt etableret, så vi hele tiden har en gennemstrømning af ny viden. Den nye viden lader man strømme igennem sig, det er den, man hæver menneskehedens bevidsthed med.

Det betyder i teknisk forstand, at man er ansat af Hierarkiet, Kristus, fordi det er Kristusbevidstheden man legemliggør igennem sine handlinger. Når man legemliggør de ting, så arbejder man med offerviljens lys, fordi vi vil ofre alle de ting, som personligheden ønsker. Man er udelukkende til rådighed for menneskeheden hæver deres bevidsthed, det er formålet med det. Der er mange, der siger, ”Jamen så kan jeg ikke det og det”. Nej vi lægger det til side, gør det måske senere. Det er vigtigt, at anvende de evner man har fået udviklet, de skal anvendes på stedet. Hvis man ikke anvender dem, så kommer vi til at gå i forfald, man begynder at sygne hen, fordi man ikke får den indre stimulering mere, som man i virkeligheden har mulighed for at få, når man arbejder med den oplyste vej.

Efterhånden kommer sygdomme frem, så sygdomme er vores hjælpere til at udvikle en ny bevidsthed. Nogle gange er det ikke en selv, der bliver syg, det er måske ens familie, eller børn der får en sygdom, eller noget der er vanskelig at håndtere. Det er børnene, der igen sender forældrene i udvikling, sådan er det mange gange. Det kan også være en bror, søster eller andre familiemedlemmer, som giver os muligheden for at udvikle nye evner, kvaliteter, eller man siger, jeg påtager mig at løse nogle af verdens problemer, man begynder at skabe de muligheder, hvor man kan se. Der er virkelig behov for en anden stimulering en anden retning. Man skal påtage sig sådan en opgave. Det er vigtigt, at man påtager sig opgaver, som ligger fra Hierarkiet, så man kan gøre sig egnet til tjenesten. Man får et kald, der kommer indefra, hvor man siger, nu arbejder jeg målrettet med at hæve menneskehedens bevidsthed. Vi går hele tiden fra offer til at være skaber, vi bliver en årsag i verden, vi bliver nogen, andre kan regne med for at komme videre. Det er vigtigt, at I bliver et fast fundament solidt plantet her på jorden, sjælsstyret personligheder med en indre viljekraft til at gennemføre de forskellige opgaver.

Det var det, jeg ville sige i dag af de her ting. Det er vigtigt at meditere på de evner, man kan se, der skal udvikles lige nu og lige her. Hvis I lytter til min morgenmeditation fra i går, nummer 181 kigger i den, så vil I se, der er rigtig mange steder, man kan udvikle nye evner. Det er vigtigt at lytte til morgenmeditationen, fordi det er Kristus tilsynekomst, der ligger i morgenmeditationerne. Det er kærlighedens fremmarch. Kristus, kærlighedens fremmarch. Kærligheden er det guddommelige, som ligger inde bagved alting. Vi er alle guddommelige.

Vi mediterer på, at Gud ser mig. Gud ser mig. Gud ser mig. Det vi sige, lige såvel I kan være iagttager til jeres personlighed, jeres sjælelige udfoldelse, der kan vi som mennesker nemt være iagttager til begge dele, vi udvikler en skelneevne. Skelneevne hvor man kan se på personlighedens interesser med sjælens hensigt. Vi udvikler skelneevne, det betyder, man har udviklet dualitetsopfattelse.

Senere hen bliver det ændret til en enhedsopfattelse, her arbejder man med åndens væsen, det åndelige i en selv. Det åndelige er det guddommeliges udtryksform. Når vi arbejder mere med det åndelige, ser man det sjælelige liv, de mange forskellige inkarnationer bliver synlige.

Arbejder vi mere med det guddommelige, bliver klodesystemerne synlige, skabelsesberetningen bliver synlig. Vi begynder at se forskellige kloders udvikling og deres forståelse. Det betyder, man rummer meget mere i sin bevidsthed, det er meget nemmere at styre rundt om forhindringer, vi får en helhedsopfattelse.

Lad lys, kærlighed og kraft gennemstrømme jeres bevidsthed. Lys, kærlighed og kraft. Fred, lys og ubetinget kærlighed. I bliver opladet med fred, lys og ubetinget kærlighed. Når I lægger bevidstheden i hjerterne, går ind i hjertets energi, senere hen hæver hjertets energi til hjertet i hovedcenteret, så laver I en okkult meditation. Okkult betyder oplysthed. Heroppe er I i kontakt med solenglen, som er sjælen. Det er solenglen, der giver nye vibrationer i vores liv. Solenglen er gnisten, gnisten udspringer fra nomadens bevidsthed. Tænk på livsgnisten i jer selv, livsaspektet som ligger i vores hjerteenergi.

Brug hjerteenergien, kærlighedsenergien til et opløftende formål, til inspiration og nytænkning for andre, så forstærker man hjertets kvaliteter.

Vi kan selvfølgelig få hjerteproblemer, for der ligger meget sorg i verden, som vi arbejder på at ændre. Sorg, smerter, lidelser kan også ligge i hjertet. Vi bliver i stand til at forandre det ved at bruge kærlighedsaspektet.

Synk ind i kærlighed, lys og tillid. Vær til stede inde i det. Oplad jer selv her hver eneste morgen. lav notater på det, send det til mig.

Idet I sender jeres resultater, så udvider I jeres horisont. I kommer i forbindelse med min bevidsthed, jeg står igen i forbindelse med en meget højere bevidsthed. Vi hjælper hinanden, det bliver en vekselvirkende energi fra det indre til det ydre og fra det ydre til det indre.

Jeg vil ønske jer alle sammen en god morgen, en velsignet dag. Jeg ønsker det bedste for jer alle sammen.

Den indre værens tilstand som I kan være i nu prøv at lade den sprede sig ud over hele jeres legeme, alle legemeerne, de syv legemer. Bagefter sender vi en velsignelse ud til hele vores klode, en guddommelig velsignelse.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var vores morgenmeditation nummer 182, mandag den 18. marts 2019. Godmorgen til alle og vi er klar igen i morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)