

## **Nr. 181 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 17. marts 2019

**Nøgleord: Nutiden, i fortiden og i fremtiden.**

Godmorgen til alle. Det er dejligt at se jer. I dag er det søndag den 17. marts 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 181.

Jeg spekulerede en lille smule på, hvad skulle vi lave i dag? Det blev indlysende efter et lille stykke tid, hvad vi skulle lave.

Jeg kom til at tænke på, når jeg arbejder hver eneste dag, så arbejder jeg på her i nutiden, i fortiden og i fremtiden. Tidligere i mit liv har jeg holdt mange foredrag om clairvoyant syn på åndelig fødsel og sjælens udviklingsvej. Folk har altid været glad for det og fået noget indsigt i, hvor de står henne. Alle vil gerne have vide, hvad de tænker på, hvad de laver, hvad de spiser. De siger mange gange, når du nu er clairvoyant, så må du kunne fortælle, hvad jeg spiser, men det har jeg overhovedet ingen interesse i, tænker heller ikke på det.

Jeg tænker hver eneste dag på at få sjælen i vækst, hvordan de forskellige sjæle kan vokse i forhold til den livsopgave, der er udstukket, som I selv har været med til at udstikke, inden I blev født ind i det jordiske liv. Der bestemmer man sig til, hvilke lektier man vil lære, hvilke udviklingsgrader man skal fungere i. Jeg vil meget hellere fortælle om de ting, begynde at få folk til at gøre de ting de har lovet i det indre rådskammer, hvor man er i forbindelse med sin egen sjæl, sin indre vejleder, og de ting der skal udvikles i den her tidsalder, hvor man har evnerne, der er delvis udviklet fra tidligere inkarnationer, hvordan man kan begynde at anvende de her ting, det synes jeg er mere interessant.

Jeg tænker mange gange på alle de muligheder, der forspildes, fordi man fokuserer i et forkert område. Jeg ser mange mennesker slås med overvægt, med rygning, med alkohol, med stoffer. De har brug for omsorg, kærlighed, men det er det, de skal give fra sig. De skal give omsorg og kærlighed til andre. Det er igennem de ting, man frigør sig for begrænsninger.

Jeg ser somme tider nogle med fantastiske gode evner, den måde de bedrager sit eget liv med selvmedlidenhed i alt for lang tid. Man vil prøve alt for at få det bedre uden at tænke fremsigtet. Det er vigtigt at tænke fremad. I går og i dag kan jeg se rigtig mange ting, både i fortiden hvordan folk har bedt om hjælp måske for flere hundrede år siden, hvor de beder om hjælp, men de har aldrig fået hjælpen.

Det vil sige, der ligger nogle karmiske bindinger til nogle af os, der er i stand til at hjælpe dem. Mange af de mennesker der er på skolen her, er rent faktisk i stand til at arbejde i fortiden, nutiden og i fremtiden, men man tænker ikke så meget på det. Når vi arbejder som healere, verdenstjenere, så er vi i stand til at tjene og udvikle tingene på mange niveauer på en gang. Derfor skal vi til at være meget mere alsidige i vores opfattelse. Vi kan gøre adskillige ting på en gang, vi kan skabe muligheder for andre mennesker. Når vi er selvoptaget i en enkelt ting, forspilder vi masser af muligheder andre steder. Det vil skabe en begrænsning for os, fordi vi er gearret til at skabe muligheder til at løfte og inspirere. Det er vigtigt, vi gør det hele tiden øve os i at gøre det bedre dag for dag med mere rummelighed mere kærlighed og større forståelse i alt, hvad vi foretager os.

I aftes så jeg helt tydeligt en masse ting fra 1600 tallet, forskellige mennesker nogle var meget glade, mange var rådvilde om, hvad der skulle ske i fremtiden, fordi der lurer en fare omkring dem, hvordan løser man en fare, noget man er ængstelig eller angst for, hvordan kan man løse den. Hvis jeg kan hjælpe de mennesker, når de beder om hjælp i fortiden, give dem de nye visioner, nye muligheder de skal have, de nye tankefrø plante dem inde i deres bevidsthed, så de kan se en ny fremtid, så hjælper man fortidens mennesker i udvikling.

Det kan vi også gøre, når vi f.eks. arbejder med vores indre sårede børn, der kan vi også give muligheder for dem at se tingene ind i fremtiden. Vi kan også gå frem i tiden 500 år frem i tiden leve der, det kan vi gøre i vores bevidsthed allerede nu og ud fra den bevidsthedstilstand man har om 500 år, der kan vi gå tilbage og inspirerer os selv til at se en ny verden og ny fremtid. Det er dejligt, man er i stand til at kan gøre det her.

Jeg tænker somme tider på, hvis man laver en visualiseringsøvelse, hvor vi forestiller os, vi er ude i naturen. Vi går i dejligt, smukt vejr, alt er fredfyldt, kæmpestor livsglæde er bare et med naturen, siger” ja det her giver mig noget”. Der er mange indtryk, der giver en noget fantastisk. Det er selve naturen, der gør det, det er universet, der gør det. Vi er inde i et guddommeligt liv, der giver den her ophøjede inde i os.

Når vi går her, så er det vigtigt at have ophøjede tanker for at hjælpe andre mennesker, det giver en fredfyldthed. Hvis vi forestiller os, vi bliver tørstige, vi finder en kilde i naturen. Man kan næsten altid finde det, man har brug for, fordi alting er inde for ens rækkevidde. Man finder en sø, måske en kilde, drikker af søen. Forestil os den sø giver os en indsigt i fremtiden, eller i fortiden. Drikker man af søen, er åben i sit tankesind, for at se hvor rejsen går hen, om den stadigvæk er i nutiden, om man ser nutidens muligheder, eller man er i fortiden, ser hvordan man kan ændre på folks opfattelse eller kigger ind i fremtiden, ser nye muligheder eller nye tjenesteområder. Vi kan gøre flere ting. Man kan vælge om det er den ene, anden eller tredje vej.

En ting er man sikker på, der er altid noget, der hjælper os. Der er noget, der hjælper en hele tiden, det er den indre tilskyndelse, når vi ønsker at hjælpe andre, vi udfører det effektivt, så vil der altid være hjælp til os, fordi vi er blevet en kanal for gennemstrømning af ny bevidsthed. Gennemstrømning af ny bevidsthed det skaber vi. Vi bruger magi, så skaber vi os selv en ny fremtid.

Når vi drikker af søen, ændrer tingene inde i os selv, det vil sige, vi følger med livets strømninger, det giver livsglæde for en selv. Man kan sige, nu skaber jeg et nyt fokusområde. Man kigger i vandoverfladen med en lille smule afstand.

Begynd at se dit spejlbillede nede i søen. Man har drukket noget magisk vand, det er magi, man drikker. Man kan se på spejlbilledet, om man ser andreledes ud. Hvis man ser anderledes ud, har man fået en anden iklædning end det, man er vant til at se på en selv.

Man kan kigge på ansigtet, man kan kigge på håret, tøjet. Den alder man ser på nede i det vand, det vil altid respondere på noget, der ligger sandhed i.

Det kan være, man kigger på sine hænder, ser om det er unge hænder eller børnehænder, gamle hænder, man ser på, hvordan hænger hænderne sammen med spejlbilledet, om det er samme tidsalder man er i, idet man ser sit spejlbillede, eller når man ser på hænderne eller fødderne.

Det kan være forskellige tidsaldre, man opfatter udviklingen i på en gang.

I skal være bevidste om, at der er mulighed for at gøre det. Det der mange gange begrænser, det er, at man ikke er bevidst om, at muligheden er til stede. Når vi ønsker at hæve jordens bevidsthed, så er det vigtigt at tage ressourcerne fra de ting, der er udviklet tidligere og ensrette det ind mod det nye mål.

Når jeg snakker om kvaliteter fra tidligere liv, vil det sige, at man har kæmpet tidligere, for at erhverve sig ny viden. Den kamp der ligger her, man har udviklet, der har man fået en form for bonus. De ting kan bruges i nutiden og i fremtiden. Det betyder, de kampe der er til stede ren udvikling. Det er vigtigt ikke at beklage sig, når man er ved at udvikle nye evner, kvaliteter. Man skal give det accept.

Vi skal alle være med til at skabe den nye fremtid, vi skal alle bidrage, bidrage til et nyt liv for mange. Det er ikke en selv, det handler om, det er gruppen, jeg snakker om, det er gruppefusion, gruppetarv, menneskehedens udvikling. Vi tænker nogle gange, vi vil gerne have en bedre verden. Mange kæmper for det, men det er ikke ensbetydende, at de har tænkt det igennem, eller set hvordan den nye verden skal være.

Hvis man ikke har set ind i fremtiden, hvordan det skal være, så er det et forsøg på at gøre nogle ting, som går i stå igen, fordi der mangler vision, der mangler målrettethed i det, man går hen imod. Vi i stand til at udvikle de mål, det kan vi gøre i vores meditationsoplevelse, der begynder man at se glimt af fremtiden.

Når jeg mange gange ser et glimt af fremtiden, ser fremtiden, fortæller folk om fremtiden, så sker der desværre mange gange det, at folk tager afstand.

De siger til mig, ”Peter det er noget, du siger, jeg ved jo ingenting om det”. Det er her, man siger, ”Det er her, jeg skal have tillid til fremtiden. Tillid til en ny udvikling”. Der kan man hente en tillidsepisode, hvor man har stået i en lignende situation, hvor man har overvundet en mistillid for at få tillid. Det er rigtig godt at hente den bevidsthed, som har ændret ens opfattelse. Man skal være bevidst om, at det er sådan.

Hvis vi bygger et liv for millioner af mennesker i fredfyldthed og kærlighed, så skal man se den verden, hvordan det ser ud, hvordan folk lever i harmoni med hinanden, hvordan de vil gøre det i tusindvis af år, hvor der er total fred, harmoni og livsglæde på vores klode.

Man skal se og skabe de her ting se ind i fremtiden. Når I begynder at gøre det, er til stede i det her, så vil det træde ind i jeres bevidsthed en ny fremtid, et nyt liv, en helt anden målrettethed. I opdager jeres evner vokser, jeres styrke bliver større.

Det jeg snakker om her i dag, ligger der mange meditationsområder man kan meditere på, der ligger rigtig mange. Det betyder, vores liv skal være meditativ, se ind i den åndelige bevidsthed hver eneste dag, så indtrykkene kan komme ind, og man kan realisere dem på stedet.

Det med at realisere tingene med det samme, det er vigtigt. Vi ser muligheden, vi udfører muligheden, vi skaber det på stedet. Vi skaber fremgang på stedet. Det er det, det handler om. Det er også noget af det, det handler om. Det er vigtigt nogle af jer begynder at se den nye fremtid fremelsker den nye verden, den nye fremtid. Det jeg arbejder med, en af opgaverne, det er, at udvikle sjælene, lederne i det næste rodracesystem. Dem er jeg ved at udvikle nu, som skal hjælpe millioner af mennesker i fremtiden. Det er en spændende opgave at udføre. Jeg kender næsten alle jeres skæbner, hvad I skal udvikle, hvordan I kan gøre det med mindst mulig modstand.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Det er mit kraftord. I de ting ligger der en utrolig masse bevidsthed i, som jeg ønsker at frigøre til jer.

God morgen til jer allesammen. Det var morgenmeditation i dag søndag den 17. marts 2019. Morgenmeditation nummer 181.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Jeg ønsker, I skal reflektere lidt på det, jeg snakker om i dag, så er der allerede fremskridt. Godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)