

Nr. 179 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 15. marts 2019

Nøgleord: Det guddommelige inde i os prøver at belyse de ufuldkommenheder, vi har inde i os, så vi kan blive fuldkomne.

Godmorgen til jer alle sammen i dag. I dag er det fredag den 15. marts 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 179.

Vi skal tænke på, det bliver en fantastisk god dag i dag, hvor mange mennesker skal møde på Healerskolen i selvforglemmelse, oplysthed og igennem ret tale. Det er dejligt at tænke på, mange mennesker kommer med renhed i hjertet har en stor forståelse af det indre liv. Det er en smuk tanke at tænke på.

I dag skal vi meditere på de tre aktivitetsdevaer, som befinder sig over Healerskolen her i Sønderjylland. Vi har tre aktivitetsdevaer, hvor den ene står for vilje/kraft, den anden for kærlighed/visdom og den tredje for aktiv skabende intelligens. De tre aktivitetsdevaer sender en strøm af lys og kærlighed ned til Healerskolen hver eneste dag, så vi kan blive oplyste. Når vi arbejder med udvikling, er det vigtigt, vi siger, "Vær hilset min broder" fra et eller andet sted. Vi ved, vi har altid Hierarkiet bag os, det åndelige Hierarki, som bestræber sig på at hjælpe os hver eneste dag, løfte vores bevidsthed. Det er godt at lægge lidt taknemmelighed ind til, at man får en opbygning inde i os selv. Vi kan altid mærke dem de mestre her, fordi de repræsenterer forskellige stråle kvaliteter. Det er nogle forskellige egenskaber, vi skal udvikle i vores bevidsthed. Vi kan se det på den måde, at vi møder nogle ting, der skal omdannes i vores liv, så kan vi kigge på, hvilke strålemester hænger det sammen med. Det er dejligt at se på, de er i aktivitet, for at vi kan udvikle vores bevidsthed her på det jordiske plan. Det kan være, det er lidt firkantet snak, men det virker alligevel på den måde.

Vi siger hver eneste dag, "Jeg giver lys og kærlighed til Kristus". Kristus som er Hierarkiets overhoved, som er mester for de forskellige mestre i Hierarkiets opbygning. Kristus er også mester for engleverdener.

Vi ved vi har englehierarkierne. Englene de prøver at indbygge en intuitiv bevidsthed i vores opfattelse. Vi mennesker afkaster vores begrænsninger, det betyder, vi laver en byttehandel med englene, så englene kan blive mere fysiske, vi kan blive mere åndelige oplyste. Det er fantastisk, det er sådan en vekselvirkning inde i os. Det er også derfor, vi alle er solengle, solengle i vores inderste bevidsthed i vores sjælsbevidsthed. Når vi tænker på, vi er solengle i fysisk inkarnation, der arbejder med at oplyse sin egen personlighed, illusioner, blændværk og maya. Det er dejligt at tænke på, vi har noget, der hjælper og støtter os, hvert eneste minut. Læg noget bevidsthed, taknemmelighed ind på man har en højere bevidsthed, som ønsker at vejlede os hver eneste dag. Tænk på hvor utrættelig sjælen bliver ved med at hjælpe os til at forny os selv. De mestre som udelukkende arbejder på at blive ved med at hæve menneskeheden bevidsthed, er det dejligt nogle gange at give dem en tak, en påskønnelse, fordi de sidder i kulissen inde bagved. De er kommet så langt, at de aldrig ønsker anerkendelse, de laver bare arbejde for at se menneskeheden vokse ind imod deres guddommelighed.

Luk øjnene et øjeblik tænk på inde i os selv inde midt i hovedet inde i sjælens verden derfra kan man gå ind i de indre verdener, der ligger pakket ind dybere inde i os. Det er meget svært at forstå, fordi vi gerne vil se det i vores ydre verden helt konkret for at forstå det. Det guddommelige inde i os prøver at belyse de ufuldkommenheder, vi har inde i os, så vi kan blive fuldkomne. Vi arbejder på at blive fuldkomne, blive oplyste, blive transcenderet ind i vores ophøjede bevidsthed, det får vi hjælp til hver eneste dag. Vi får hjælp hver eneste dag til at afvikle karma, karma betyder årsag og virkning.

Tænk hvis vi kunne arbejde i selvforglemmelse hver eneste dag, hvor vi ikke anvender hukommelsen men bare arbejder målrettet fremad, det ville være helt fantastisk dejligt. Tænk hvis man ikke skulle trække hukommelsens begrænsninger frem, se verden igennem den side hvor man er ren bevidsthed med ubegrænsede muligheder. Hvis vi tænker på, vi er ren bevidsthed med ubegrænsede muligheder, det er spændende at tænke på det.

Man kan meditere på, man er ren og klar bevidsthed med ubetinget kærlighed, så er man næsten frigjort fra begrænsningerne. I selve frigørelsen får man en indre frihed og en indre livsglæde. På hvert eneste hjerteslag, hvert eneste pulsslag, fornyer vi os. Vi ånder ind, vi trækker det åndelige liv ind til os, og vi ånder ud igen, vi laver vekselvirkning, vi skaber indre bølger inde i os selv.

Forestil jer, hvis vi kunne se os selv som en bevidsthed, en enhed, og være til stede ude i havet. Forestil jer I er dem, der skaber bølgerne, bevidsthedsbølgerne. Det kan være en smuk tanke at tænke, at vi skaber nye bevidsthedsbølger. Forestil jer det er den indre visdom, der er inde i jer, der tæller. Igennem det visdomsaspekt sender man energibølger ud 360 grader rundt. Når I ser energibølgerne strømme ud, så bliver det oplyst med kærlighed og tillid. Forestil jer det kan I gøre hver eneste dag. Nye bevidsthedsbølger. Hver gang I tænker på at opbygge oprigtig kærlighed, skaber I en ny bølge med ny energi og ny forståelse. Forestil jer I bliver ved med at skabe billeder og nye bølger, nye bølger af kærlighed, visdom og tillid. Tænk på I kan være bølgemestre. Tænk på vandet bærer livsenergi og livsglæde, forestil jer I er alle havene, der bliver oplyste. Det er et smukt syn at tænke på. Hver eneste dag tænker vi på, alle stjernerne lyser ned i vandet, der ligger en uendelig bevidsthed i, det oplever vi også hver eneste dag. Det er vigtigt at leve i centrum af vores egen bevidsthed derfra modtage åndelig energi. Vores intuitive bevidsthed begynder at virke, lad os være oplyste.

Forestil jer I sidder her i Healerskolen i Sønderjylland. I sidder her i stalden mediterer samtidig med, at I er placeret rundt omkring i verdenshavene, hvor I skaber magnetiske bølger i vandet, der er fyldt op med kærlighed og tillid. Forestil jer også I kommer i kontakt med vandmolekylerne, og de vanddevaer der står for de forskellige have, de begynder at være bevidste om os. På de højere planer kan vi lave indre kommunikation til vanddevaerne.

Vi har alle mulighederne. Vi ved, vi er solengle, og solengle betyder for mig, solens bevidsthed som stråler ud hæver vores klode og andre kloder. Vi kan lægge bevidstheden forskellige steder med rene hjerter, med ren kærlighed og sætte alting i energisvingninger. I skaber nytænkning og ny bevidsthed.

Her over skolen der har vi tre aktivitetsdevaer, som formidler lys og kærlighed, vilje/kraft som er åndens energi, aktiv intelligens som hænger sammen med Helligåndens energi. Vi bliver beriget hver eneste dag med lys og kærlighed. Det er den kærlighed, jeg ønsker, I skal give videre til andre. Tag andre med på jeres vej brug jeres hænder og tag et menneske som er knapt så udviklet som jer selv med ind på den oplyste vej. Tag en i hver hånd, tag dem med, vær urokkelig i jeres indre overbevisning. Når I har jeres indre overbevisning, vil I mærke en indre styrke, en indre forståelse, indre styrke, indre forståelse.

Fra solen Sirius går der en direkte energistrømning ned til de tre aktivitetsdevaer, som står over skolen, som formidler lys og kærlighed, vilje, kraft, aktiv intelligens, som formidler ny viden til os hver eneste sekund.

Lad os modtage Herrens velsignelse som bevarer og fornyer os. Som bevarer os og fornyer os. Jeg velsigner jer alle i oplysthed og kærlighed.

Glem personlighedslivet og vær til stede i jeres åndelighed i sjælen og jeres åndelighed. Vær optanket her. Når I er her, så har I to engle, som hjælper jer i jeres målsøgning. Hele tiden en engel foran som viser jer vejen, der går en engel bagved, som beskytter os. De ting er altid til stede.

Vi ved vi får hjælp indefra, samtidig tager I to mindre oplyste sjæle med ind på udviklingsvejen. Vi får hjælp, og vi giver hjælp. Vi elsker, vi giver glæde, tillid og omsorg. Vi elsker livet, vi elsker fornyelsen, vi skaber nyt liv og nye bevidsthedsbølger.

Hele den her morgenmeditation det hele er en morgenmeditation. Hør det gang på gang, noter jeres nye indsigter ned på et stykke papir. Noterer vi det ikke ned, så fjerner vi den magnetiske energi i det. Det går hurtigt ind i glemslens slør meget hurtigt. Det vil vi forhindre ved at være til stede i nuet. Derfor noterer vi det. Vi bygger bro inde i os selv mellem vores højere og lavere bevidsthed. Det er her, vi bygger på antakaranaen.

God morgen til jer alle sammen. Det var morgenmeditation nummer 179 her den 15. marts 2019. God morgen til alle. Det er en fantastisk fredag i dag. En velsignet dag til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk