

Nr. 178 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 14. marts 2019

Nøgleord: Det er vigtigt at se med kærlighedens øjne på andre.

Godmorgen til alle. I dag er det torsdag den 14. marts 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 178.

Når vi arbejder på udvikling, på udviklingsvejen og på indvielsesvejen betyder det, at man stræber efter at blive sjælelig, åndelig og går ind mod den nomadiske bevidsthed. Man stræber ind mod 4. og 5. indvielsesgrader. Når vi stræber efter de tin, mod højere mål i sig selv, så det betyder det, idet man siger ordet ”i sig selv”, at man er nødt til at kigge ind være til stede i selvet. Selvet er vores højere bevidsthed, hvor kærligheden er til stede, overbærenhed, medfølelse, tillid, visdom, ydmyghed og rørthed.

I vores åndelige niveauer der ligger sindsro, lyksalighed, viljen til at forandre den situation vi er i. Det er vigtigt at tænke på, at for at forandre sig selv, så er man nødt til at have villigheden til at kigge på de ting, der forhindrer selvet i at udfolde sig. Det betyder, man kommer til at kigge på sin personlighed.

De ting der ligger i ens personlighed. Det kan være utroligt svært at se på sine egne skyggesider, de sider der styrer en næsten totalt. Når man lægger bevidstheden ind mod sin personlighed, så kan det være svært at se på de sider man indeholder, det skal vi have villigheden til at gøre. De ting man ser i personligheden, det er også de ting, man tillægger andre, at sådan er andre mennesker. Det er de sådan set ikke, det er en selv. Man ser igennem ens egne begrænsninger.

Det er vigtigt at se med kærlighedens øjne på andre. I det man ser med kærlighedens øjne på andre mennesker, så ser man deres kærlighed, deres medfølelse, deres storhed. Vi skal være i stand til at se på andre menneskers storhed, vi skal se på andre menneskers tjenesteområder, hvordan de tjener menneskeheden til at arbejde med et højere formål end en selv. Det kan være, man er meget såret i sig selv, det er svært at se den opløftethed, som ligger i at være i selvet, selvet. Vi ved, selvet i alle er ens. Det vil sige, sjælenaturen i alle er ens. Det er lige meget, hvilken hudfarve man har. Kigger man ind ser selvet i alle, så ser man mod lys og kærlighed, man ser mod indre lys og kærlighed. Det er vigtigt at se det bedste i andre, motivere andre til at bruge det bedste de har i sig selv, i sig selv, så er vi i vores selv igen. Vi skal motivere andre til at løfte og inspirere. Når vi kan motivere andre til at gøre de her ting, så giver vi andre mennesker frihed til at kan være i deres ophøjede bevidsthed, det er der, friheden ligger.

Slavebinderiet ligger i personligheden. Dyrker vi personligheden for meget, så kommer vi til at ligge op ad andre mennesker, som også er i deres personlighed. Vi kommer til at udløse vrede, had og negativitet. Men ser man det bedste i andre prøver at hjælpe andre med at udfolde det bedste, så arbejder vi med vores skaberkraft, vores kærlighed, vores tillid til vores medmennesker. Det kan være en god ide at få vores kærlighedsnatur til at fungere i dagligdagen. Tænk på det man arbejder på lige nu, er at hæve jordens bevidsthed. Det betyder, man går fra en ikke hellig planet til at blive en hellig planet. Man går fra mørket ind i lyset ind i kærligheden. Det ligger i hele klodens bevidsthed. Bevidstheden arbejder vi på at hæve til at leve i kærligheden, skønheden og oprigtigheden.

Lad os meditere på kærligheden. Kærligheden til at hæve menneskets bevidsthed, klodens bevidsthed.

Læg et større engagement ind i jeres liv end den I bruger i dag.

Jeg skal lige skynde mig at tilføje. Nogle gange skælder man ud over, at tingene kan være for svære for en, så tænk på sådan en følelse tilhører personligheden. Tænker man over, at man ikke bærer hele verdens problemer, man bærer et lille afsnit af sit eget. Men man kan løfte ved at tænke på, at det er hele vores jord, der trænger til oplyshed. Så der er meget at tage fat i, der er meget at gøre hver eneste dag. Det er en god ide at tænke den vej rundt, tænk på hvordan man løfter, hvordan man inspirerer hver dag.

Vi mediterer på kærlighed, kærlighed, tillid og lyksalighed. Vi mediterer på kærlighed, tillid og lyksalighed. Kærlighed, lyksalighed og tillid. Prøv at tænke på kærlighed, tillid og lyksalighed. Vi vil prøve på at være med til at hæve andre menneskers bevidsthed ind mod det sjælelige ind mod det åndelige.

Når vi alle sammen siger, vi tager mindst to mennesker med ind i deres ophøjede bevidsthed, så kommer der fremskridt. Der vil komme en form for treenighed, der er baseret på kærlighed, tillid, visdom og lyksalighed.

Mens jeg arbejder med det, så tænker I på, "Gud ser mig". Når I går ind i jeres ophøjede væren tænker på, det er dejligt at være hjemme igen i sig selv, i sig selv igen, selvet, det er dejligt at være i sig selv igen komme hjem i sin højere bevidsthed. Tænk på de mange energioverførelser jeg har givet jer i tidens løb eller velsignelser, det får jer til at træde ind i jeres højere bevidsthed. Vær helt bevidst om hvad der sker, når I er inde i jeres højere bevidsthed, hvordan lyksaligheden er til stede. Lyksalighed.

Prøv at være bevidst om når man er i sin ophøjede bevidsthed, hvor hurtigt man træder ned i sine gamle mønstre igen. Det gør man næsten med det samme, hvis man ikke bliver i sin ophøjede bevidsthed. Prøv at blive i den ophøjede bevidsthed der skal sættes energi ind på at gøre det. Man sætter ikke energi ind på det, når man ikke er blevet selvet endnu, så er man i sin personlighedsopfattelse omgående, man begynder at modarbejde sin oplysthed.

Der er to veje lige her. Den ene vej det er at gå fra sjæl til åndelig bevidsthed, den oplyste vej, den anden vej det er, at gå i sin personlighedsopfattelse med irritation og kritik, skæld ud. Der er to veje, man kan kigge på begge veje hver dag. Det er vigtigt at udvikle sin skelnevne og kan se begge veje. Kærlighedsvejen fører ind i himmeriget, den anden vej fører til det modsatte af himmeriget. Blev ved med at bruge kærlighed, tillid og forståelse.

Den proces man er inde i tager tid for at lave forandringsprocessen inde i en selv, det tager tid, men jo større målrettethed I sætter ind på det, jo nemmere kan det lykkes for os. Vær hele tiden bevidst om, vi skal gå fra en dualitetsopfattelse til en enhedsopfattelse, som ligger inde i vores højere selv, så er vi i selvet igen. Selvet er sjælen. Alle de valg man tager i sin dagligdag, der går man enten den oplyste vej eller den modsatte vej. Vi har valgmuligheden hver dag. Vi kan selv vælge, hvilken vej vi vil gå.

Det er dejligt at gå kærlighedens og medfølelsens vej. Kærlighed og medfølelse når man er der, så er man i stand til at hjælpe og tilgive andre. Tilgivelsens vej er også den oplyste vej. Det vi snakker om, hænger sammen med Kristus tilsynekomst, hvor det er kærligheden og lyset der går ud fra sand åbenbaring, åbenbaring og erkendelse. Hver gang I har fået en erkendelse er sluppet for en begrænsning eller omdannet en begrænsning, så glæd jer over at give den viden fra jer ikke skabe en ny begrænsning omgående men se med kærlighedens øjne. Hver gang vi frigør en ting, kommer der lynhurtig en ny ting, vi skal ind og se på med kærlighed. Jo hurtigere de nye ting kommer, fortæller os om vores evner og kvaliteter til at forvandle er blevet meget større, end de var før. Vi har en anden rummelighed, vi kan gøre det hurtigere, men det er vigtigt at lægge kærligheden og medfølelsen ind i det.

Se på os selv med medfølelse se ind mod selvet. Se på de ting der forhindrer sjælen i at udfolde sig. Arbejde bevidst med omdannelse, med transformationsprocessen, med opstandelsesenergien. Opstandelse betyder, man går ind i den levende verden, der er fuld af kærlighed og tillid. Det var det Jesus døde på korset for, for at vi kan få mulighed for opstandelse, det evige liv.

Det var vores morgenmeditation i dag, torsdag den 14. marts 2019, morgenmeditation nummer 178.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i kærlighed, tillid og visdom.

Godmorgen til alle, ha det rigtig godt til vi ses igen, evt. i morgen tidlig klokken 6. Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk