

## Nr. 176 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 12. marts 2019

**Nøgleord: Kærlighed, medfølelse, forståelse, hengivenhed og ydmyghed.**

Godmorgen alle sammen. Jeg kom til at tænke på, at i denne måned er vi i fiskenes tegn, og så kom jeg til at se på det her par fisk, som symboliserer fiskenes tidsalder. Man ser en rigtig stor fisk og en meget lille fisk, og de to fisk er i det samme vand, og de har indflydelse på hinanden. Den store fisk repræsenterer sjælen og den lille fisk personligheden. Det der er det mærkelige er, at den lille fisk bestemmer over sjælsbevidstheden den store fisk. Det er lidt utroligt at tænke på, at det er sådan, det er i stor udstrækning. Så personlighedens ambitioner og begær er det, der bestemmer over ens højere bevidsthed. Det er utroligt at tænke på, at det er sådan, det er. Men vi ved jo, at så let som ingenting kan den store fisk sluge den lille fisk, med lethed. Det vil sige, at vores store højere bevidsthed kan så let som ingenting tilintetgøre vores lille lavere bevidsthed. Men der er jo det, at vores lavere bevidsthed skal vi omtransformere til en sjælsbevidsthed, det er der, kampen ligger. Så kom jeg til at tænke på: ”Ske din vilje, men ikke min.” Det vil sige, man lader sin højere bevidsthed bestemme. Faderen i himmelen ske din vilje, men ikke min vilje. Idet man siger ikke min vilje, så har man offerviljens lys i sit hjerte. Man begynder at ofre det, der begrænser en i at udvikle sig, det begynder man at give slip på. Det er vigtigt at tænke på, at man er ved at lære at give slip på sine begrænsninger.

Så kom jeg til at spekulere på, at der er mange mennesker, der går på arbejde hver dag, og mange synes, at den her arbejdsplads er noget elendigt noget. De kan være utilfreds med cheferne og kollegerne og alle mulig andre ting, og man går og brokker sig hver eneste dag. Så tænker jeg på, at alle de ting jo ligger i den lille fisk, det at man skælder ud og brokker sig. Hvis nu man siger, der hvor man møder de sider, det er en del på min udviklingsvej, det er sider jeg antagelig har i min egen bevidsthed, mønstre jeg ikke har synliggjort for mig selv endnu. Så er det vigtigt at sige, jeg vil synliggøre de ting, der ligger inde i mig, det jeg skal forandre. Så i stedet for at lægge negativitet ud til sin arbejdsplads, sine kolleger og sine chefer, også der hvor man siger, jeg tjener ikke penge nok eller andre ting, så forstå det er mønstre, man har inden i sig selv, hvor det ikke er sjælen, der bestemmer, fordi i sjælsbevidstheden har du ubegrænsede muligheder. Det er kun i personligheden, man ser begrænsninger, så det er vigtigt at køre den anden vej og begynde at sige: Fader, ske din vilje, ikke min vilje. Det er rigtig godt at have med i baghovedet, det var jo det Jesus sagde på korset, da han blev korsfæstet. Han havde offerviljens lys i sig: Nu ofrer jeg mig for menneskehedens skyld, så de kan få en opstandelse til himmeriget. Det var en fantastisk smuk proces at udføre.

Men vi kan sige, at vi har det i det stille små, og vi kan jo godt begynde at ofre vore begrænsninger lidt i stedet for at sige, jeg skal alle mulige ting først, inden jeg skal ind og være målrettet mod sin ophøjede bevidsthed. Det er en god ide at begynde at ændre på det og sige, jeg vil gerne lade min sjæl styre mig nu i stedet for min personlighed. Når man giver muligheden for det, så begynder man at få lidt medvind i sit liv igen. Modvinden ligger i, at det er personligheden, der styrer sjælsbevidstheden. Prøv at tænke på, at den lille fisk skal styre den store fisk. Det er helt ufatteligt at tænke på, at den store fisk jeg taler om, er sjælsbevidstheden. Tænk på hvor stor den er, og hvor meget lys og næring den i virkeligheden får, og hvor lidt den lille fisk personligheden, får. Men personligheden er kun vores lavere legemer. Det er jo ikke de højere legemer vi har, så vi skal give afkald på en mængde af de ting, vi har i personligheden og omdanne det til sjælskvaliteter.

Så jeg vil gerne, at vi i dag mediterer på **kærlighed, visdom og forståelse**. Lad os begynde at meditere på det. Kærlighed, visdom og forståelse, det mediterer vi på. Det med forståelsen, der skal vi også se på de hindringer, der ligger inden i os og begynde at forstå hvorfor de er der, og hvilke egenskaber vi skal begynde at udvikle. Så vi mediterer på kærlighed, visdom og forståelse, hengivenhed og ydmyghed. Det der er så vigtigt, det er at holde vores bevidsthed ren på den måde, at vi fokuserer ind mod sjælens hensigt. Det vil sige, vi begynder at udføre

sjælens hensigt, ikke personlighedens ønsker, men sjælens hensigt. Hold kanalen åben for kærlighed medfølelse og forståelse, hengivenhed og ydmyghed. Prøv at lade det trænge ind gennem jeres bevidsthed, både som meditativ proces, og som en sjælsbevidsthed, og senere hen som en åndelig bevidsthed. Når man siger Fader ske din vilje, så er det åndelig bevidsthed, der udtrykkes.

Velkommen til nye mennesker der ser med på kanalen, I er velkomne.

Vi mediterer på **kærlighed, medfølelse og forståelse, hengivenhed og ydmyghed**. Det der også er vigtigt, det er at arbejde med jeres åndelige studier og begynde at udføre det, det vil skabe en god Verdenstjener og senere hen en god Verdensfrelser. Så lad ydmygheden og kærligheden være jeres ledestjerner. Husk, I er skaberne i jeres eget univers. Det er jer, der skal give impulsen til de nye ting. I skal skabe en ny fremtid for andre mennesker, en fremtid som er styret af den åndelige vilje og den åndelige kærlighed, som styrer vores personlighed.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, så jeg giver alle en velsignelse: ”Jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Amen”

I dag vil jeg sende en fjernhealing ud, det er en tid siden, vi arbejdede med det sidst, så i dag giver jeg energi til Malene, Dan og Helle, Yvonna og Poul Erik, Hanna og Birtthe, Rigmor, Lisbeth, Simon og Dorit, Ida, Carsten og Gurli, Rita og Irene, Anette Barsø, Malene, Elin, Inger Højbusk, Ina, Dan og Helle, Inga og Jan, Horst og Mette, Tina, de tre Tina, Susanne, Karina, Lotte, Yvonne og Kristian, Johanne, og til mange, mange flere. Jeg sender også lys og kærlighed ud til menneskeheden, til alle familier, til alle relationer hvor man ønsker at hæve bevidstheden. Jeg overfører åndelig energi til det.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom, og jeg kommer med åndens energi. Vi sender også energi til Kristus, Hierarkiets overhoved og overhoved for engleverdenerne. Vi tænker lidt på det arbejde, de har på de indre planer, for at vi kan udvikle os. Det er en enestående chance, vi har lige nu en enestående chance for at hæve klodens bevidsthed og arbejde med jordens tarv. Jeg sender energi til Shamballah, Sanat Kumaras ashram, til Babas ashram, til Det store hvide Broderskab på Sirius, til alle Hierarkiets Mestre, taknemmelighed, medfølelse og ydmyghed. Mikael og Camilla, Jesper, Berit x2 og Berit, Peter Lykkehus, lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu.

Det var dagens morgenmeditation, tirsdag den 12. marts 2019 nr. 176.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)