

## **Nr. 174 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 10. marts 2019

**Nøgleord: Den højeste Fredsbolig har vi vores indre Væren.**

Godmorgen til alle. Det er helt fantastisk en ny dejlig dag igen, og vi går sommeren i møde.

Vi skal arbejde med noget så enkelt, som at meditere på kærlighed og tillid. Mediter på kærlighed og tillid. Kommer der spørgsmål, springer vi dem over. Kærlighed og tillid. Find det sted inden i jer selv hvor kærlighed og tillid ligger og se, hvad der kommer frem gennem de ord. Vi ved jo, at mediterer vi kun på kærligheden, er det stort, og mediterer vi alene på tillid, er det også meget stort. Men nu har vi bygget det sammen. Brug ikke jeres tænkeevne. Mediter og se hvad der kommer frem gennem skabelsesprocessen på kærlighed og tillid. Kærlighed og tillid er ofte abstrakt.

Det næste element vi begynder at meditere på nu, hvor vi fastholder billedet af kærlighed og tillid, der kom frem, er kærlighed og viden. Viden kan være meget konkret, det kan begge dele, så mediter på kærlighed og viden.

Den næste opgave vi får er, at vi skal meditere på kærlighed og visdom. Lige nu mediterer vi på kærlighed og visdom, og kun det. Der kan komme spørgsmål, men dem springer vi over, og I skal ikke analysere det, bare være i den indre væren i kærlighed og visdom.

Vi går lidt videre. Nu har vi haft kærlighed og tillid, kærlighed og viden og kærlighed og visdom. Det er tre forskellige ting, og så alligevel ikke så forskellige. Det kan være, der er kommet tre forskellige billeder på. De billeder holder I fast i.

Vi kører systemet en gang til, først kærlighed og tillid vær fuld bevidst på at I har billedet I fik i første omgang. Det billede gør I levende, ved at I kører med jeres kraftords energi og bevidsthed inde bagved, medens I mediterer. Det vil sige, at lige nu mediterer vi på kærlighed og tillid, og inden i mit hoved vil jeg sige mit kraftord (Peter).” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder.” Det kører inde bagved i mit hoved samtidig med, at jeg mediterer på kærlighed og tillid. I kører med jeres kraftord, der f.eks. kan være, ”Jeg er den fortabte søn, der vender tilbage”. Det er et eksempel. ”Jeg er den magiske stjernebestøver”. ”Jeg er kærlighedens vinger”, eller ” Jeg er Fredsenglen, der renser tempelpladsen”. Der kan være mange forskellige kraftord. Men I kører med jeres kraftord inde midt i hovedet samtidig med, vi mediterer på kærlighed og tillid.

Det næste vi mediterer på kærlighed og viden, hvor I stadig kører med jeres kraftord inde bagved i hovedet. Det kører stille og dybt inde bagved. Det er et stykke opbygningsarbejde, vi mediterer på kærlighed og viden, og I kører med jeres kraftord inde bagved og har bevidsthed på begge dele.

Så gør vi nu det, at vi skifter til den 3. ting det er kærlighed og visdom. Det mediterer vi på for 2. gang, og vi har stadig vores kraftord, der kører inde bagved, og vi begynder at opnå en ny væren inde i os, og måske nogle nye billeder der kommer på kærlighed og visdom, og jeres kraftord kører stadig inde bagved. De der ikke har noget kraftord tænker på livsglæde og medfølelse og mediterer på kærlighed og visdom.

Så går vi videre herfra, vi tager en 3. runde. Her skal I forestille jer, at vi er inde i Den højeste Fredsbolig, på de indre planer. Den højeste Fredsbolig på de indre planer. Det er inde i denne bolig, vi udfører vores opgave Den højeste Freds bolig. Der ligger en bevidsthedstilstand, hvor vi har vores væren i lige nu, Den højeste Fredsbolig. Den bolig begynder vi at se for os, og den væren i Den højeste Fredsbolig her har vi vores væren, og her kan vi arbejde med vores kraftord, der ligger inde bagved. Så vi mediterer på kærlighed og tillid, kærlighed og viden og kærlighed og visdom. De tre ting kan man placere i en triangel inde i Den guddommelige Fredsbolig. Her er den højeste fred på jorden endnu en dimension. Så skal vi forestille os, vi bliver alle belyst af det guddommelige lys. Det lyser på det, vi bygger. Det er yderligere en dimension, der kommer på.

Vi skulle have haft lidt mere bygget på, men det må vente til i morgen. Men det er vigtigt, I prøver at være i denne opbygningsproces. Til sidst kan vi sige, at vi er taknemmelige for, at vi har muligheden for at bygge

tingene op i byggeproces. Det vil sige, vi tager taknemmeligheden med, og til sidst fører vi kærlighed og visdom ud til menneskeriget og vores klode.

Dette var et stykke opbygningsarbejde, der har en stor kraft og stor værdi inden I jer.

Godmorgen til jer alle, morgenmeditation nr. 174, lidt anderledes end de vi hidtil har haft men absolut anvendelig. En velsignet dag ønsker:

Peter. L. Simonsen Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)