

## Nr. 173 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 9. marts 2019

Nøgleord: **Vi er guddommelige.**

Vi har en ny dag igen. Vi kan tænke på at lade det guddommelige lys løfte og inspirere os en from tanke lad det guddommelige lys løfte og inspirere os,

Vi gør det helhjertet, for så sker der noget andet inden i os. Så vil vi være glade, når vi ser vores modstand og sygdomme. Så vil vi se på det som noget positivt. Det er det, der forhindrer vores guddommeligheds udtryksform. Det er en anden måde at se på så modstanden, begrænsningerne, sygdommene de er en mulighed for at udtrykke nye evner og nye kvaliteter. Så det gælder hele tiden om at hæve bevidstheden op mod det guddommelige og ind i det guddommelige. Så vi mediterer på, at vi lader det guddommelige lys og kærligheden løfte og inspirere os. Det er det, vi arbejder med i dag. Vi begynder i den højeste ende den højeste begyndelse, og vi hilser på vore modstande vore sygdomme og begrænsninger. Vi prøver at være taknemmelige for dem, det er lige her, vi har mulighed for at forvandle det til det guddommelige. Det guddommelige presser på inden i os for at det bliver synliggjort hvilke nye evner, der skal udvikles. Vi mediterer på vores guddommelighed. Det er godt at lægge fokus inde midt i hovedet, inde i den oplyste sol der er inde i hovedet. Den åndelige sol kontra den guddommelige kærlighed, guddommeligt lys som løfter og inspirerer os. Vi kan tænke lidt på den guddommelige kærlighed, salighed og indre visdom. Vi skal prøve altid at se fra den ophøjede bevidsthed fra vores guddommelighed. Derfra ser vi ind i vore syv legemer og ser, hvad der forhindrer os i at blive guddommelige i vores udtryksform. Det kan være vanskeligt at forstå, men det giver vi accept til. Vi mediterer på, at **vi er guddommelige**, lader det guddommelige lys inspirere os. Vi prøver at være taknemmelige for modstandene, sygdommene, smerterne og lidelserne, ja selv døden, døden er en frigørelsesproces, så vi kan vende tilbage til det åndelige guddommelige igen. Det der er så vigtigt, det er at tænke på, at man skal leve sit liv i den ophøjede bevidsthed. Når man lever i sin ophøjede bevidsthed, så kan der komme en anden livslængde, og en anden betydning på alt det vi laver, så vi bliver en årsag, en årsag til fornyelse og inspiration.

Jeg kommer til at tænke på noget, hvordan der nogle gange sker forvandlingsprocesser. Jeg husker, da jeg boede på Mors, der kendte jeg nogle mennesker, som var meget selvcentrerede. Og vedkommende mand der var så selvcentreret, han var med i en bilulykke, hvor hans bil blev smadret til det ukendelige, han fik alvorlige skader. Man tænkte, i den bil er der ingen, der kan overleve, men på en eller anden mærkelig måde så overlevede han. Vi kunne se på ham, at han havde fået en opdatering ind imod hans guddommelighed. Da han begyndte at blive rask, begyndte han at sige noget andet, end han plejede. Han begyndte at tale i kærlighed, visdom, tillid og taknemmelighed. Det var, som om han havde en dybere kontakt med sin højere bevidsthed og derfra havde set, hvordan hans liv skulle se ud, og hvordan han havde levet det hidtil. Så efter ulykken var han fuldstændig forandret. Han gik endda ud og missionerede lidt meget omkring kærligheden og nådens lys. Så nogen gange kommer der en brat opvågning til at leve et indre liv. Så den ulykke han blev udsat for var hans held, så han kom til at fungere, som han var gearet til og kaldet til. Han fik et dybt ønske om at ændre sit liv totalt, og det blev herefter til gavn for mange mennesker. Det var dramatisk, men det var en mulighed for fornyelse. Vi har muligheden hver eneste dag. Vi kan åbne øjnene være til stede her i morgenmeditationen og være med til at løfte og inspirere. Når man er i sin kontakt til den indre væren, er der ingen tanker og følelser men en inde væren i den højere bevidsthed, et sted vi altid gerne vil være.

Jeg lyttede til en den anden dag, hun sagde: ”Nej, er morgenmeditationen allerede færdig.” Hun ville gerne blive lidt længere tid i sin ophøjede væren. Dejlig at lytte til den udtalelse. Jeg tænker også på, når man har fået en god nats søvn, så er man fornyet og frisk til dagens gode gerninger. Når man lægger bevidstheden ind mod det guddommelige, så har vi hævet vores vibration i så fin en svingning, hvor det guddommelige lys kan

gennemtrænge alt, yde alt, løfte alt. Det gennemtrænger også vores åndelighed og vores sjælsbevidsthed og omdanner vores følelsesliv, så det begynder at svinge i harmoni med vores guddommelighed.

I går mediterede vi meget på vores Solengel, vores sjæl. Vi mediterede på vores kraftord. I kunne meditere på jeres kraftord, eller I kunne meditere på mit kraftord som er: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder. I går da arbejdede vi videre med at se lyset, solen inde i hovedet, og vi vidste, at den var identisk med solen på himmelen. Så gjorde vi det, at vi lod lyset og kærligheden strømme gennem os, ud gennem vores pandecenter og ud gennem vores hjertechakra. Vi lod det strømme ud til et fikspunkt, til vore håndchakraer som vendte opad og med to forskellige kors der stod i vore hænder, de var tegn på nedstrømning af energi. Opstandelsen i den lodrette linje i korset, og den vandrette linje er der, vi videregiver det indre lys, man har modtaget. Vi har nu mediteret på vores guddommelighed, vores ophøjethed, kærligheden og lyset som er inde i os. Når vi fokuserer ind mod hovedcentret, som er vores åndelighed, vores guddommelighed og vores sjælsbevidsthed, så er det vigtigt, at vi kanaliserer energien ud til menneskeheden. Vi kanaliserer energien ud til oplysthed, til nytænkning, kærlighed og der hvor man mangler håb rundt omkring på kloden, hvor folk er låst i krige og andre ting. Vi sender lys og kærlighed ud til landets ledere og giver dem mulighed for at se ind mod deres ophøjede bevidsthed, deres kærlighedsbevidsthed, deres inspiration. Så vi kanaliserer energien ud fra hjertet, det indre lys, vores guddommelighed. Vi laver fjernhealing. Vi sender en velsignelse med. Vi bruger vore legemer i tjeneste for vores guddommelighed, så helliggør vi vore legemer, vi fornyer dem, og via den vej vil vi få ny visdom og nye indsigter. Lad lys og kærlighed løfte menneskeheden, dyreriget og planteriget. Forestil jer at vi kan bade hele kloden på en gang i solens lys og kærlighed. At hæve bevidstheden på vores klode. Hvis du kan så vær i den høje bevidsthed lidt endnu. Lad lys og kærlighed være jeres ledestjerne.

Det var morgenmeditationen for i dag den 9. marts 2019 meditation nr. 173 udført af Peter L. Simonsen, Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)