

## **Nr. 170 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 6. marts 2019

**Nøgleord: Glæde, kærlighed og tillid.**

Godmorgen. Er vi friske i dag? Peter og mig vi er friske. Spørg jer selv om I er friske. I dag bliver en rigtig god dag, måske bedre end de andre. Hvorfor gør den det? Det er fordi, vi fornyer os hver eneste dag. Vi laver fornyelse. Godmorgen til alle.

Jeg har tænkt på noget positivt også i dag, jeg har tænkt på glæde. I går arbejdede vi med længsel, i dag arbejder vi med glæde. Vi skal se på, at det er vigtigt at skabe glæde omkring os glæde til andre mennesker, glæd dig. Vi skal glæde os over andre menneskers fremgang, vi skal glæde os over andre menneskers held. Ser jeg nogle mennesker, der har det skidt, kan jeg se deres gode evner, kan jeg få dem til at se på, de kan lige så godt arbejde med den positive tanke i sig selv hver dag. Når man tænker på glæde, velstand, tillid for andre mennesker, så lukker vi op for en energi inde i os. Det vil sige, den flyder lettere, end når man tænker på begrænsninger. Det er vigtigt at sige, nu er jeg begyndt at se fremgang for nogle forskellige mennesker, de har haft det svært igennem mange år. Det kan være, de har haft problemer med parforhold. Det kan være, de har haft problemer med økonomi. Det kan være, de har haft problemer på arbejde eller andre ting. Lad os glæde os over der kommer fremgang i deres liv. Vi kan bane et tankespor, hvor der kommer nye ting ind i deres liv, vi kan skabe muligheder for andre. Når vi skaber muligheder for andre mennesker, og de får fremgang, så får vi automatisk selv fremgang. Glæd os over at andre mennesker kan være heldige ind imellem glæd os over deres fremgang.

Jeg kom til at tænke på i går og i dag, at nogle mennesker siger til mig, jeg blev vred over det og det, jeg er irriteret, jeg har ingen tillid, jeg er kritisk. Hver eneste gang man tænker de tanker så giv os selv en bøde, hver gang vi tænker begrænsningstanker. Det er rent faktisk det, der sker hver gang vi tænker negativt, kritisk, er vred eller irriteret, så koster det penge. Hvis det ikke koster penge, så koster det livsenergi, livsglæde. Men det drejer sig om at få livsglæden til at fungere, det gør den, når vi giver energi til den.

Giv energi til glæde og velstand for andre mennesker, så arbejder vi med universets bevidsthed, hvor der er nok til alle. Jo mere glæde og tillid du giver fra dig, jo mere vokser din egen glæde, tillid og rummelighed, så der er intet at betænke sig på. Begynd at arbejde med det, det er bare at skifte spor i sig selv. Vi skal se på, hvordan og hvorledes vi er gearret indvending. Kan vi snakke om andres fremgang?

Jeg havde en til healing forleden, hun sagde, ”Ja, det var dejlig healing Peter, først faldt jeg til ro, så kom der ro i mine tanker, senere hen kunne jeg mærke det inde i mine muskler, de begyndte at slappe af bagefter cellerne, blodet og til sidst inde i mine knogler.

Det er første gang, jeg har hørt det, at healing virker inde i knoglerne. Hun var bare så glad ved det. Den glæde, opstemthed går hun videre med hjem til familien. Når man har fået en healing, er blevet glad, så er det vigtigt at skrive det ned eventuelt sende det til mig, så jeg kan glæde mig over hendes fremgang i hendes liv. Det betyder, hun kan forny sig igen, hun kan forny sig hvert eneste minut, vi kan skabe velstand omkring os.

Hvis vi tænker på ubegrænsede muligheder, så sker det, ubegrænset fremgang, så sker det, det er derfor, jeg synes det er en god dag i dag, når jeg tænker på de her ting.

I går arbejdede vi med længsel mod det guddommelige. Når vi udfører det giver den guddommelige overflod videre til alle andre mennesker også til sig selv. Man kan se på, når man skal købe noget til sig selv inde i byen, hvad vælger vi efter. Vælger vi det, der er smukt og pænt, så vi kan glæde os til at gå i det tøj, eller kigger vi på, hvor kan jeg få det billigst henne. Det er vigtigt at kigge på, går jeg i fattigmandstanker, eller går jeg i skabende aktivitet.

Begynd at lave lidt rengøring inde i jer, nu det er forår en forårsrengøring.

Der er ubegrænsede muligheder til stede begynd at bruge dem, få den positive energi til at rulle inde i jeres årer, jeres bevidsthed, det forandrer den verden, I lever i og jeres forhold til andre. Lad kærligheden strømme igennem jer og virke igennem kærlighed.

Lad os glæde os over andres menneskers nye muligheder, nye muligheder til et nyt livsafsnit. Det kan ske hver eneste dag, hvert eneste minut. Husk det er os, der er skaberen inde i vores egen bevidsthed. Byg med sjælskræfterne byg det nye tænk på hver gang vi tænker i begrænsninger, så koster det. Det koster på en konto, hvor det tager energien fra livsglæden, kærligheden, man mister evnen til at skabe nye muligheder. Det er værd at tænke på, det er også værd at gøre noget ved. Jo mere vi glæder os over andre menneskers fremgang, jo større glæde strømmer der igennem os.

Det er vigtigt at gå fra jammerdalen, vores jammermentalitet, for vi kan virkelig gøre noget ved det, fordi vi har evnerne i os selv til at kan skabe ny velstand. Jo mere I udtrykker jeres sjælsbevidsthed, jeres guddommelighed, jo stærkere bliver kanalen.

Når vi mediterer på, vi lever i en verden med overflod. Den overflod kan flyttes ud til de mennesker, der har brug for det.

Overflod kan også være et par positive sætninger, I skal have med et par positive sætninger. Det kan være, I kan se, der er nogle mennesker, der har det svært. Det kan være, I får lyst til at besøge dem snakke om et positivt liv, det er også fremgang. Det kan være, de skal have en håndsrækning med et eller andet, de ikke selv kan håndtere. Giv det frivilligt fra jer hjælp jeres trængende næste hjælp hver eneste dag. Det giver livsglæde.

Det lægger I ind på den positive bankbog. Vi kan lave en kosmisk bankbog, som er bygget op på kærlighed og velstand, gode ting I bygger op hver dag.

Man kan også have en minusbankbog. Det er der, hvor alle de negative tanker ligger i. Det vil koste utroligt meget på sigt at have en negativ tankegang, så lad os bygge på det positive, lad os glæde os over andre menneskers fremgang.

I kan meditere på se på, hvem der har brug for hjælp. Det ved man godt i forvejen, men hvis nu man ser på deres evner, ser de kan udvikle deres evner, hvordan de kan videregive det.

Det er spændende, når børn eller børnebørn kommer med en lille tegning til os. Nogle gange kommer de med en tegning af en kat, eller en hund, eller et barn. Måske ønsker de sig en bror eller lillesøster, de glæder sig over, hvordan det liv kan være. Jeg får somme tider nogle billeder af en solopgang, hvor børn siger, når solen skinner, så er det bare så dejligt. Nu vil jeg lave sådan en tegning til dig, når du kigger på den, vil du altid huske mig, så husker jeg på det her barn med glæde. Der skal ikke meget til, for at vi bliver glade indvendige. Lad os glæde os over vores fremgang i vores liv, nytænkning, som tillid og tålmodighed.

Visualiser den overflod af energi til alle. Hvis vi giver det positive fra os med glæde i vores sind, så bliver vi det. Giver vi tingene fra os med tvivl, så mister vi, både til den vi giver til og os selv. Vi kan spekulere på, hvem er verdens lykkeligste, det kan være mand, kvinde, barn eller børn. Hvem er mest lykkelig? Det er min påstand, det er dem, der har et hjerte af guld, det ser man, når de har en indre glæde, og de har tilliden i behold. Glæde, lyksalighed og tillid.

Det er værd at meditere på **glæde, kærlighed og tillid. Det kan også være nøgleordene** i dag. Jeg vil så gerne have, at nøgleordene er, at man glæder sig over andres fremgang glæder sig over andre menneskers åndelige vækst, sjælelige vækst.

Jo mere man er i kontakt med sin højere bevidsthed, jo større muligheder strømmer der igennem os på alle planer.

Jeg vil fortælle en lille ting. Engang for mange år siden der syntes jeg, jeg havde brug for noget mere fremgang. Jeg bad om hjælp til at komme videre, for jeg syntes, det kneb mig på alle mulige måder. Jeg bad om hjælp sagde tak, fordi jeg får nok en god hjælp. Det gjorde jeg også, jeg fik problemer, der var større end dem, jeg

havde før. Hvordan kunne jeg få problemer? Det var fordi, de problemer skulle forvandles til livsglæde, det var min gave. Nogle gange skal man tænke sig om, hvad man beder om. Jeg kiggede godt nok en ekstra gang, for jeg fik større problemer, end jeg havde før. Men det var fordi, opgaven var at frigøre mig for begrænsninger, som gav de nye muligheder, det gjorde det også. Jeg fik nye muligheder, ny velstand efterfølgende. Lad os glæde os over andre menneskers fremgang.

Vi kan visualisere på meditere på at se andre mennesker blive lykkelige, glade, tillidsfulde, omsorgsfulde. Når vi mediterer på de ting, ser andre mennesker, når vi kigger ind på vores klode ser den velstand der kan komme her, så kan man se her fra universet, fra solen, at de bliver oplyst med kærlighed og tillid. Der kommer lysstråler ind på os. Man kan se den stjerne, der er bygget op over vores hoveder tidligere begynder at lyse klarere, end den gjorde før, klarhedens lys åbenbarer livets fremgang, fornyer os på alle planer.

Vi mediterer på at se andre menneskers fremgang, ser hvordan deres liv udformer sig igennem livsglæde, tillid, lyksalighed, visdom. Glæden ved at give er stor.

Healersolen er et kraftcenter for lys, kærlighed og tillid, så jo mere I giver ud af positive ting, jo mere vil I få.

Det var vores morgenmeditation, her i dag onsdag den 6. marts 2019. Morgenmeditation nummer 170.

Jeg ønsker jer en velsignet dag i dag. Funger som skaber, vid I kan ændre alting i jeres egen verden og i andre menneskers verden. I har muligheden, fordi vi påvirker hinanden. Jeg ønsker at give jer velsignelse, lys og kærlighed.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Rigtig god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)