

Nr. 168 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 4. marts 2019

Nøgleord: Glæde, harmoni og tillid.

Godmorgen. I dag er det en ny dag, det er mandag den 4. marts 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 168.

Jeg laver lidt om på det igen, vi har haft en weekend her på skolen, hvor vi arbejdede med opbyggende energi. Det er rigtig dejligt.

Men i den forbindelse kan man også se nogle af de ting, der forhindrer en i at arbejde med den dybere meditation i sig selv.

Det betyder, der er mange dagligdags ting, der kan fylde virkelig, virkelig meget. De ting kommer altid på spil, når man er ved at hæve energien. Det er naturligt, det er sådan. Det er vigtigt at sige, "Hvad forhindrer mig i f.eks. at lave en morgenmeditation?" Hvad er det, der kan fylde derinde?

Nogle mennesker siger, "Jamen ved du hvad, vi er der, vi er bare klar, vi gør det". Andre de siger, "Jeg kan have en lille smule inde i mig selv, der forhindrer mig i at gøre det". Man skal have rensset det ud i sit system, som forhindrer mig at gøre det.

Det første vi skal arbejde med, det er en renselsesproces inde i sig selv. Først skal vi få øje på, hvad der forhindrer os.

Lad os prøve at bruge tid på at bruge renselsesenergi, til at finde ud af hvad det er, der fylder derinde i vores bevidsthed. Vi leder efter det i vores tankestruktur, vores lavere tankestruktur, vores følelsesliv og vores fysiske bevidsthed. Der er altid træghed de steder her, når man er ved at frigøre sig. Jeg arbejder med at få øje på tingene. Vi laver det her for at få større ekspansion i vores udvikling.

Vi mediterer på, hvad det er for nogle tankeformer, følelsesmæssige sider og fysiske overbevisninger, der forhindrer os lige nu i at komme videre. Det her kan vi bruge lang tid på at få øje på. Det er en vedvarende proces i mange dage, i mange år, man kan også afkorte det ved at iagttage sine begrænsninger, fordi så vil der ske noget andet. Når man jager begrænsningen, finder den, så skal den have kærlighed og omsorg. Det betyder, man skal lave en renselsesproces inde i sig selv. Det er det samme som at gå i noget tøj hver dag, det bliver mere og mere beskidt, efterhånden så lugter det også lidt, så vasker vi det, så man kan få noget rent tøj på igen.

Vi laver en renselsesproces inde i os. Efter renselsesprocessen er der en nedbrydningsproces, så mønstrene ikke optræder igen. Vi skal nedbryde mønstersystemet. Vi ved, hvordan vi kan gøre det. Vi kan omdanne det til sjælskvaliteter alle de uønskede tankeformer, tankemønstre man har, dem kan man omdanne til livsenergi, livsglæde og kærlighed. Man nedbryder de uønskede ting man har i sin bevidsthed, sine tanker, sine følelser, sine handle-mønstre. Det er en bevidst handling, man gør ud fra sin sjælsbevidsthed. Der bliver en lille krig inde i os selv mellem sjæl og personlighed, hvem der skal bestemme. Når man kører med nedbrydningsenergien, så er det sjælen, der bestemmer.

Vi ved, sjælen er solenglen, det er Kristusbevidstheden, det er solens børn, og det er verdenstjeneren.

Når vi arbejder med det, skal vi ind og arbejde med organisationsenergi, man skal kunne organisere sin bevidsthed og arbejde med oplysningskræfterne. Organiserer sin tid, sin energi, så vi kan leve i vores indre væren i vores kærlighedsnatur. Det betyder organisationsenergi. Det betyder, man bliver god til at planlægge, lave struktur, organisation.

Vi arbejder med at være en årsag ikke være en medløber men en årsag. Vi arbejder med at skabe forandring hver eneste dag. Forandringen kommer igennem livsglæde, kærlighed. Det system man kører med, er ikke holdbar. Så beslutter man sig til at ændre på det. Hvad skal jeg ændre med? Mange gange har man glemt det, der hedder sjælsenergien, sjælsbevidstheden, så kommer der frustrationer, vrede, irritation og kritik i stedet for, fordi det er det følelsesmæssige plan, man vil ændre med. Det overordnede er renselsesproces, nedbrydningsproces, organisationsproces. Det er de tre ting, vi arbejder med her til morgen. Det er en stor mundfuld alle tre dele, men det vil give et totalt andet liv.

Den energi og bevidsthed jeg snakker om, den er udsendt tidligere fra Shamballah fra Sanat Kumaras ashram. Det har været medvirkende til at starte anden verdenskrig, så kan vi se, hvor omfangsrig de kræfter er, vi er oppe at slås mod. Det er også kampen mellem lyset og mørket.

Når vi tænker på, vi er lysbærere, vi bærer lys og kærlighed ud i verden, så er det vigtigt, vi ikke opgiver, med det samme der kommer modstand på, men omdanner det uønskede til skabende aktivitet. Kunsten er at arbejde, gøre det i glæde og harmoni. Glæde, harmoni og tillid.

Det er derfor, det er nødvendigt at give medfølelse, omsorg til sin lavere bevidsthed. Det gør man fra sjælsplanet, vi er her for at hjælpe hierarkiets mestre for vores indre vejleder.

Husk inden vi blev født, så har vi besluttet os til, hvilke processer vi vil udvikle i det her liv, hvilke evner og kvaliteter, hvilken inspirator man har bestemt sig til at blive. Mange af de ting er fuldstændig glemt i kampens hede. Lad os bruge lys og kærlighed til at nedbryde og omdanne begrænsninger til en ny måde med organisation og tillid. Når man omdanner det her, så er det vigtigt at sige, man har en vilje, en sjælelige vilje, en åndelig vilje, som kan styre mine tanker. Jo mere man lærer at bruge den jo nemmere er det at omdanne processerne.

Tænk på vi er lysbærer fra de høje himmelsale, vi er tårnbygger, vi bygger nogle ting op, som andre kan være trykke i sådanne bygningskomplekser, bygninger.

Når vi tænker på det, kan det være, det rykker lidt i kroppen. Det kan være en naturlig proces, når vi er ved at flytte os. Tænk på vi er bygmestre. Vi kan bygge indre velstand inde i os selv, så vi har et nyt fundament at gå ud fra. Vi kan bygge fra kærlighed, tillid, visdom, forståelse, medfølelse, og så kan man ydermere have en indre rørthed i sig selv, fordi vi er det sted, hvor tingene er totalt aktuelt og være med til at skabe en ny verdensorden der er baseret på tillid, visdom, lyksalighed.

Det højere formål med vores arbejde er at omdanne jorden fra en ikke hellig planet til en hellig planet. Det er den proces, vi arbejder med på et lidt større plan. Husk vores krop, tanker, følelser, vores sjælelighed, vores intuitive bevidsthed, vores åndelighed, vores guddommelighed, det er vores tempel, det betyder, man er tempelbygger. Når man skal bygge et nyt tempel, så skal man bygge på fast grund, ikke noget der vakler. Det der vakler, det er vores personlighed. Vi omdanner vores personlighedsaspekter til sjælskvaliteter, så vi har et nyt fundament at bygge på, her bruger man viljesenergien til at udføre tingene. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores nye tempel.

Når vi bygger et indre tempel inde i os selv, så er der altid en plads udenfor templet, der hedder tempelpladsen. På tempelpladsen kommer de modstridende kræfter. Tænk på hvis man havde kraftordet, der hedder, ”Jeg er den, der renser tempelpladsen”, tænk hvis man havde sådan et kraftord, ”Jeg er den, der renser tempelpladsen”, så lad os endelig sætte vores kvaliteter i funktion vores sjælskvaliteter eller den nye viden.

Når vi bygger et nyt tempel, så ligger der nogle ideer foran, der ligger nogle arbejdstegninger til byggeprocessen. Arbejdstegninger det er de ting, man skriver ned omkring, hvordan man gør det, forvandler det, forandrer det, det er det, enhver bygmester arbejder med som værktøj, nedskrivningsprocessen, manifestationsprocessen.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag. Tag nu og vær tempelbygger. Byg velstand op ved jeres medmennesker. Byg lys og kærlighed ind.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 4. marts 2019, morgenmeditation nummer 168. Godmorgen til alle, jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk