

Nr. 165 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 1. marts 2019

Nøgleord: Forestil os vi betræder den oplyste vej.

godmorgen og velopstået. I dag er det fredag den 1. marts 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 165.

I dag skal vi igen arbejde med solen. Forestille os vi er solens børn, vi er solens børn, der lever her på jorden, der arbejder og lever for at modtage Herrens velsignelse, så vi kan leve i oprigtighed og kærlighed. Vi er solens børn. Solen repræsenterer sollogos, sollogos repræsenterer det guddommelige.

Vi prøver at være til stede her hver eneste dag i vores guddommelighed, det vil sige i vores ophøjede væren, hvor vi er guddommelige. Når vi er til stede her i vores ophøjede bevidsthed, så er der masser af livsglæde, forståelse og tillid. Det vil sige, alt det der foregår inde i os, det er positiv tænkning, positiv tænkning lige fra vi står op, til vi går i seng. Det eneste vi bestræber os på hver eneste dag, det er at videregive positivitet, livsglæde og kærlighed. Det er det, vi arbejder på hver eneste dag, fordi vi er solens børn. Det betyder hver eneste celle inde i os, skal vi fylde op med lys og kærlighed.

Forestil os at inde i os og udenfor os, er der et gyldent helbredende lys, som vi kan være til stede inde i, udenom, både udenom os og inde i os, en gylden lysstråle lys i det hele taget. Vi kan være badet i lys foroven og forneden, hele kroppen, hele bevidstheden, gyldent lys, et helbredende lys som kan helbrede os for alle vores egne begrænsninger, hvor vi kan være kærlighedens lys hver eneste dag. Det er kun det positive, vi ønsker at udtrykke. Vi ved 100 %, hvis der kommer negativitet, så fornægter vi os vores egen guddommelighed.

Forestil jer lys og kærlighed, gyldent lys, det strømmer igennem os hele tiden. Vi stopper med at fornægte, at vi er solens børn. Hver gang vi fornægter det, det er der, hvor der er negative tanker, begrænsningstanker, begrænsningsopførsel, begrænse os i det hele taget.

Det giver fordrejningssløret, som vi vil opfatte tingene igennem, vi laver fornægtelser, så ser vi ikke den verden, vi lever i, vi ser kun begrænsningsverdenen, som ikke er kærlighedsverdenen. Vi ved alle, vi er solens børn.

På hver eneste vejrtrækning der trækker vi gyldent lys ind til vores indre legemer lader det gyldne lys strømme ud igen, som en helbredsform der renses af sig selv, ned til lungerne som bliver fyldt op med livsglæde og livsenergi, i hjertet der banker for kærligheden. Forestil os hele vores organ bliver fyldt op med kærlighedslyset, vi begynder at slippe alle begrænsningerne, omdanne dem til livsenergi. Vi arbejder med at se det positive i alle mennesker. Vi arbejder med det positive. Det er vigtigt for os at være skaber i vores eget univers skabe velstand og livsglæde både for os selv og for andre. Jo mere oprigtig man er, jo mindre træt kan vi være. Det er vigtigt at være i overensstemmelse med sin indre vejleder, som er solengelen. En solengel hænger sammen med, at vi er solens børn.

Det betyder, jeg Peter L. Simonsen Solavataren, prøver at give jer oplysthed og kærlighed, arbejde med at forvandle jeres begrænsninger til det positive inde i jer. Det er en svær opgave, fordi mange mennesker vil holde fast i deres begrænsninger i stedet for at udtale positive ord, positiv tænkning.

Vi er tilbage til gyldent lys, forestil jer vi går i gyldent lys hver eneste dag, som oplader os, hvor vi kan blive rene nok til at være i helligdommens energi. Helligdommen, inde i den guddommelige verden. Forestil os at lys og kærlighed gennemstrømmer os hvert eneste minut, på hver eneste vejrtrækning, hvert eneste åndedrag og hver eneste udstrømmende energi af lys og kærlighed, som har en rensende virkning.

Forestil os vi betræder den oplyste vej. Den oplyste vej er også ensomhedens vej, hvor man kan føle sig ensom i sin personlighed. Det er der, man vandrer ind mod vores oplysthed, vi er godt hjulpet af vores guddommelige

bevidsthed, som hæver vores bevidsthed, hvis vi lægger bevidstheden ind på det. Forestil jer I går ad en stor sti, der begynder at bevæge sig ind i himlen, I går på den. Det er vigtigt for jer at tage nogle med mennesker med, som også kan gå den oplyste vej i kærlighed og selvforglemmelse. Det er vigtigt at give tillid til andre, mange tror ikke på tilliden, der er tvivl i stedet for.

På tillidens vej løfter vi, der kan vi bære alt, kærligheden bærer alt, kærligheden skuffer ikke, kærligheden er bærekraften.

Prøv at tage nogle stykker med på kærlighedens vej, den oplyste vej. Forestil jer I kan bevæge jer op på en sti her fra jorden ind i himmeriget. Tag andre med det er først, når I tager andre med på den oplyste vej, I kan få en betydning i verden.

Vi begynder at gå paradisvejen i lys, kærlighed, selvforglemmelse, igennem tillid, medfølelse og rørthed. Husk I er solen børn. Vi ved, når vi synker ind i kærligheden i hjertet og hjertechakraet i hovedcentret, der er vi tæt forbundet med vores guddommelighed. Vi er det her, når vi dykker ind i den bevidsthed alt det gyldne omkring os, inde i os, vi begynder at blive helbredt i det, vi foretager os. Vi helbreder andre som det vigtigste.

Det er vigtigt, når vi begynder at gå vejen ind til himmeriget, at vi lige stopper op her, vender os om, kigger ud på menneskeheden, ser de store lidelser der er her. Vi kan vælge at gå tilbage igen opløfte menneskeheden, vi ved, det guddommelige er inde i os, når vi kommer fra det ophøjede i os selv, det er det, vi er gået ind imod, vi har det guddommelige i ryggen, kærligheden. Det går vi ud til andre mennesker med begynder at oplyse i tillid og forståelse. Vi ved, vi er alle solens børn, så der hvor vi kommer hen, der kommer vi til at oplyse, helbrede, give ny forståelse, en ny forståelse.

Jo mere vi forvandler inde i os selv af begrænsninger, jo mere har vi at give. Jo mere viden kan vi give fra os. Viden bygget sammen med kærlighed bliver til visdom. Viden bygget sammen med kærlighed bliver til visdom.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed hele tiden. Videregiv det til andre. Videregiv de bedste egenskaber I har inde i jer selv til andre. I må ikke give næring til begrænsningerne. I skal kun give næring til lys og kærlighed. Vi ved, vi arbejder med byggeproces hver eneste dag, hvert eneste minut, der arbejder vi med lys og kærlighed, gyldent lys.

Nogle gange kan folk være så fortvivlet, at de opgiver, men de søger bare ind i lyset og kærligheden. Det kan være, de bliver fornægtet indgangen til himmeriget, fordi de har en livsopgave, de skal gå tilbage og lave. Ikke bare en opgave de har lovet deres egen sjæl de skal udføre. Man bliver sendt tilbage igen og skal udføre den her opgave. Det er der, jeg siger, det er bedre at gøre det frivilligt, når man går op mod himmeriget vender sig om går ind i menneskeriget og hjælper alle steder. Det er frivilligt man gør det, og det har en stor effekt, når det er frivilligt.

Vi lader lys og kærlighed strømme ud til menneskeheden og alt på vores klode. Husk vi er solens børn, vi er solengle.

Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig god dag i dag, en fornuftig god dag hvor I har min velsignelse til at løfte og give inspiration alle de steder I kommer hen. Tænk på det positive I har i jer giv det fra jer.

Det var vores morgenmeditation i dag, fredag den 1. marts 2019, morgenmeditation nummer 165.

Det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle og en rigtig god dag. Vi ses igen i morgen klokken 6.00 god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk