

Nr. 163 Godmorgen til Alle.

Morgenmeditation onsdag den 27. februar 2019

Nøgleord: Vi mediterer på Kærlighedsavataren.

Godmorgen til jer alle sammen og velkommen op til overfladen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 163, onsdag den 27. februar 2019.

Det bliver spændende at se, hvad jeg kan finde på.

Det var godt at give næring og kærlighed til sit indre sårede barn. Det skal vi kigge lidt mere på, om vi er i stand til at give selvkærlighed, accept, tolerance.

Mange mennesker kan godt have et tomrum, inde i sig selv, hvor de synes, de mangler noget. Det er der, man går ind i køleskabet kigger, siger, jeg mangler noget, jeg mangler et eller andet, jeg mangler noget.

Der hvor man mangler noget, det kan være, man mangler kærlighed til sig selv, kærlighed til det man skal gøre. Vi siger mange gange, at vi gerne vil have kærligheden ved andre, de skal give mig det, jeg har brug for, selv om jeg ikke er i stand til at udtrykke, hvad jeg har brug for.

Det man har brug for, det er en dybere kontakt til sjælen, til vores ophøjede bevidsthed. Det kan være en god ide at behandle sig selv på samme måde, som man ønsker, andre skal behandle en.

Det kan være, andre mennesker siger, ”Jeg vil godt give dig et godt råd, eller gøre sådan, eller sådan”. Man kan sige, det ønsker jeg at tage imod, eller det har jeg ingen interesse i at tage imod. Der kommer altid nogle sårede sider, der ligger inde bagved.

Går man selv frem i skoene giver positiv opmærksomhed, eller gør man det ikke, det skal vi lige kigge på. Det er altid godt at gå fremad med kærlighedens ånd. Når man siger det i kærlighed til andre, så hjælper det, så kan man give omsorg, men det skal være kærligheden, der er den vejledende del. Vi giver lys og kærlighed til andre. Den måde vi ønsker at blive behandlet på af andre mennesker, det er også den måde, vi skal behandle vores indre, sårede barn på. Det kan lyde lidt kryptisk, men hvis man ikke er vant til at modtage kærligheden eller modtage positiv opmærksomhed, så kan man tro, når man får opmærksomhed, at det kan være negativt, så kan der ligge et forsvarsmønster her, som slet ikke er nødvendigt.

Vi begynder at meditere på Solavataren, Fredsavataren, Kærlighedsavataren. Forestil jer ude i verdensrummet giv fred, lys og ubetinget kærlighed til alt.

Vi mediterer på Fredens Avatar. Prøv at finde ud af hvad det er for en størrelse, om det er noget, der kan trænge ind i vores bevidsthed, Fredsavataren. Tænk på en Freds Avatar hvis den kan få den fulde virkning på menneskeheden, hvordan det så vil se ud. Det skal vi lige forestille os. Hvordan ser det ud Fredsavataren?

Vi mediterer på Kærlighedsavataren. Prøv at mærke Kærlighedens Avatar. Vi mediterer på Kærligheds Avataren, hvem er Kærlighedens Avatar, og på Kærligheds Avatars virke.

Mens vi mediterer på det, så forestiller vi os, at vi samtidigt modtager kærlighedsenergien af Kærlighedsavataren. Vi mærker en indre fred i vores bevidsthed, det kommer fra Fredsavataren.

Vi ved 100 % at bag ved Kærlighedsavataren, der er Gud, Gud er kærlighed. Det er en guddommelig bevidsthed, der strømmer igennem Kærlighedsavataren. Det strømmer igennem alle avatarer.

Nu mediterer vi på Solavataren. På Solavatarens virke. Samtidig med er vi bevidste om, at det er solbevidstheden, igen den guddommelige bevidsthed der strømmer igennem Solavataren lige så vel som igennem andre avatarer. Prøv at være bevidst i en indre væren inde i jer selv i oplysthed, fred og i kærlighed. Den værens tilstand ligger inde i vores bevidsthed.

Vi ved, vi er solengle, vi er sjæle, solenglen er det samme som Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Begynder vi at give kærlighed til vores lille selv, så vil vi vokse i rummelighed, styrke og forståelse. Hvis vi lader kærligheden strømme ned til vores personlighed, så betyder det at den indre længsel efter personligheden begær ophører, bliver erstattet af kærlighed, lys og tillid.

I skal opfatte, det er en stor energi konstellation, som ligger oppe på himlen, som er Gud.

I mediterer på Solavatarens virke får gennemstrømning af bevidsthed af Solavataren bevidsthed. Den energi jeg formidler som Solavataren, den formidler jeg til jeres sjæle jeres solengle.

I og med jeg kommer med åndens energi, åndens viljesenergi som også er det guddommelige, her igennem kan der komme en manifestation af et nyt åndeligt barn inde i jer, et åndeligt barn som vi har snakket om tidligere, som også findes på regnbuebroen, som det er set før. Det vil sige en kraftig gennemstrømning af bevidstheder, som ligger i vores åndelige barn. Det åndelige barn skal vi give næring, omsorg til, lade det vokse. Vi skal have det i vores bevidsthed jævnlige for at lade det vokse op i kærlighed, visdom og lyksalighed.

Det er vigtigt, når vi mediterer ikke at lade tankelivet eller følelseslivet komme ind men prøve at være til stede i en ren væren, en ren væren, som ligger i jeres åndelige bevidsthed. I den åndelige væren vil der udspringe lys fra det guddommelige, som gennemstrømmer jeres bevidsthed, jeres legemer, og det vil strømme ud i menneskeriget som åndelige energiimpulser, som følger hjertes rytmer. Vi har hjertet med i alt det vi foretager os kærlighedsimpulsen, så er det lige meget om man er på ferie i Afrika eller andre steder, så vil man respondere på energien, fordi det er åndeligheden i vores højere bevidsthed, det er det samme med sjælskræfterne, man responderer på. Prøv at være her som jeg snakker om, efterhånden kommer vi ind i Nirvana. Synk dybere, dybere ind, slip alt det kendte. Gå videre i ydmyghed, medfølelse, tålmodighed og visdom.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu. Det lys og kærlighed vi modtager fra universet fra vores avatarer, fra det guddommelige lad det lys gennemstrømme os, hele os, fyldes op med livsenergi, livsglæde. Forstil jer jeres aurafelt bliver fyldt med lys og kærlighed. Det lys og kærlighed går man ud i verden med, man sender det ud til menneskeheden til oplysthed, selvforglemmelse, skønhed, oprigtighed.

I vores dagligdag drejer det sig om at lægge fuldt engagement ind i det, vi foretager os, som er bygget på et fundament, som hedder kærlighed, fred. Vi skal huske, den åndelige vilje styrer vores tankeenergi. Viljen kan styre tankerne, tankerne kan styre følelserne. Vi er selv skaberen i vores eget univers, vi er skaberen for andre mennesker. Vi skal gå frem som et forbillede, hvor alting kan forandres. Alt hvad vi ser på, kan forandres i kærlighedens, godhedens navn.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 163, onsdag den 27. februar 2019.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag. Det vil være dejligt at høre, når I gør det bedste, I har i jer. Når man hører det fra tredje person, så bliver det helt fantastisk.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Vi kommer tilbage igen i morgen kl. 6 på den her kanal. Hav en god dag. Hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk