

Nr. 161 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 25. februar 2019

Nøgleord: Se porten er åben for os.

Godmorgen til alle i dag. Vi skal have morgenmeditation nr. 161 her den 25. februar 2019. Jeg siger velkommen til jer, som I dukker op.

Nu har I været ved at kigge på jer selv de sidste par dage, nogen gange kan det være skræmmende at se, hvad man selv indeholder, nogle gange kan det være dejligt, at se de positive egenskaber man har. Det er en blanding af begge dele.

Det er vigtigt at tro på vores evner og kvaliteter begynde at anvende dem i dagligdagen. Jo mere vi anvender vores evner og kvaliteter, jo bedre fungerer det. Vi er jo alle sjæle, der er i fysisk inkarnation, vi er sjæle der er til stede her. Hvis vi hele tiden tager afsæt i vores sindsbevidsthed går ud derfra, så er vi godt hjulpet. Jeg vil lige komme med en indskudt bemærkning her. Nogle gange tænker vi på, at vi er fantastisk godt kørende, så opdager man, det er man faktisk ikke i nogen henseender. Det vil være godt at give sig selv selvaccept, at man ikke helt er der, hvor man troede, man skulle være. Give sig selv selvaccept, at man er ved at ændre sig til noget, der er bedre. Hvis man ikke giver sig selv selvaccept, så bliver man irriteret, vred og kritisk i stedet for. Selvaccepten på at man er der, hvor man står, det giver oplysthed og kærlighed. Selvaccept.

Det er vigtigt at tilføre gruppen mere energi og mere bevidsthed. Jo mere energi vi giver den, jo lysere bliver den verden, man fungerer i. Vi bestemmer selv, om vi vil gå i den oplyste verden, eller en verden der er fuld af begrænsninger. Det kan være godt at have et ståsted hver dag, hvor man mærker oplystheden, glæden og spontaniteten kan finde den hver eneste morgen og starte derfra.

Sig ”Jeg er sjælen, jeg er i fysisk inkarnation, alle muligheder er åbne for mig, der er ingen begrænsninger i min verden”. Hvis vi herfra sjælsbevidstheden fokuserer ind i den åndelige bevidsthed den åndelige del af os selv. Vi skal huske, vi har de vise forældre inde i os selv, vi har de indre vejledere, vi har det vise barn.

For et stykke tid siden så vi en kobling fra jeres solengel til Solavataren, hvor I oplevede Solavataren give energi til jeres solengel. Ud af de ting udsprang der et nyt barn, et åndeligt barn. Forestil jer I er det åndelige barn. Når vi er et åndeligt barn, så bliver det barn forbillede for det, vi skal leve i vores dagligdag. Et lille barn der lige er født på ny eller født i den her verden, har brug for omsorg og kærlighed af forældrene. Det er der, vi er lige nu som forældre til det nye åndelige barn. Vi er nødt til at skabe de tilstande barnet kan vokse op i i tryghed, kærlighed, så den åndelige dimension kan træde igennem i vores bevidsthed hver dag. Det er lidt mærkeligt at tænke på, vi er alle niveauerne på en gang, men de virker ikke altid, det skal vi have det til.

I dag skal vi meditere på vores åndelighed. I skal huske ånden ligger dybere end sjælsbevidstheden. Vi ved, det er godt at tage hjertet med ind i det, vi foretager os, hjerteenergien, kærlighedsenergien.

I siger, ”Jeg er kærligheden, jeg er tilliden, jeg er tillids skaberen. Jeg indeholder rummeligheden, jeg er forstående, jeg er accepterende”. Tænk på det er det, I er. Når vi mediterer på de ting, så kan vi gå dybere ind i de åndelige dimensioner i åndens verden.

Forestil jer I synker ind i de åndelige dimensioner ind i en indre væren, et sted hvor der ingen tanker, følelser er, men der er en indre væren. Giv slip på alt det ydre vær tiltrukket af jeres indre liv.

Forestil jer på hver eneste vejrtrækning bliver I fyldt op med lys, kærlighed, tillid, sindsro. Luk øjnene gå helt ind i jer selv. Oplev glæden, tilliden, lyksaligheden.

Forestil jer jeg går sammen med jer i de indre verdener. I skal se, I alle sammen går i jeres lyslegemer. På de indre planer er vi forenet i et højere formål, et livsformål. Se jer selv i jeres lyslegemer når I er her. I ved, I er her. I ved, I går sammen med mig her. Her ved I også, at I går i jeres oplysthed, igennem oplystheden der modtager I Herrens velsignelse. I mærker det som en strøm af energi inde på jeres solengels legeme, sjælslegemet, der responderer på en strøm af energi. Den strøm af energi der kommer her, giver gradvis bevidsthedsudvidelser. Ved nogle giver det store bevidsthedsudvidelser på en gang. Giv det accept, flyd med.

Vi skal arbejder videre med det, vi arbejdede med i går. Forestil jer I træder ind i dimensionernes paradis, er i stand til at gå fra den ene bevidsthedsudvikling til den anden. Se hvordan jeres sjælslegeme bliver påvirket af det, hvordan tingene er helt i orden her.

Kan I huske i går var vi inde et sted, hvor menneskeheden havde sendt breve, bønner ind til os, ind til vores højere bevidsthed. Mange af jer vil være i stand til at læse brevene høre appellen for hjælp. Når vi er her som solengle, begynder vi at løse problemet, vi løser opgaven fra vores højere bevidsthed i ydmyghed, kærlighed og selvforglemmelse. Prøv bare at være til stede i det indre.

Når vi er her som sjæle, kan vi gå ind i paradiset ind i vores åndelighed, vores guddommelighed, se porten er åben for os. Vi kan gå ind og hente næring her fra paradiset. Vi ser tusindvis af andre sjæle, millioner andre sjæle der går ind her, men vi kan også gå herind ind i evigheden ind i fredfyldtheden der overgår al forstand, ind i kærligheden. Vi har muligheden for at træde tilbage igen til vores fysiske liv. Vi kan være i det indre og alligevel være bevidste om, at vi har et fysisk liv, der skal leves. Kærlighed, forståelse og tillid.

Når vi er i paradiset, begynder vi at udføre nogle af de jobs, der ligger til os i vores indre liv i medfølelse. Vi giver ømhed og kærlighed. Vi ved, vi kan være i vores indre hele dagen i en meditativ proces have den indre opbakning og opkobling.

Når vi er her, kan det være, vi oplever bevidsthedsstrømninger inde i hovedet oplever strømning af energi. Nogle gange kan man høre energien som en susen, men det er åndelig energi, der strømmer igennem os. Set skal formidles med kærlighed og tillid. Vi ved, at i den ydre verden har vi personligheden. Personligheden er ikke bevidst om solenglen, paradiset, men som sjæle kan vi se fra sjælsverden ind mod nomadens verden, og med tiden kan vi se personlighedens verden.

Her i personlighedsverden kan vi se, der er meget at gøre, der er meget der skal forvandles, men igennem hver eneste forvandling igennem begrænsninger til skabende aktivitet kommer der fornyelse inde i os. Vi bliver forynget, det er noget, vi gør igennem kærlighed og tillid. Vi slipper de ydre begrænsninger, som ligger i personligheden og omdanner dem til kærlighed.

Forestil jer I er kærlighedens apostle, kærlighedens apostle. Vi lader lys og kærlighed strømme igennem vores personligheder, lader dem op med lys, kærlighed og tillid. Her kan man opdage sin personlighed. Der er noget, der har ventet på os længe. Det er ved at blive integreret med vores højere bevidsthed.

Den oplevelse oplever man oftest som dårlig samvittighed i sin personlighed, fordi man dybest set ved, at man kan være i paradiset, kærligheden hver eneste dag, man undlader bare at gøre det, fordi det man gør, tror man er det eneste rigtige, det er set ud fra personlighedens synsvinkel.

Er man i sin indre ophøjethed, så kan man se forandringsprocessen, man skal igennem, det giver vi fuld accept til. På sjælsplanet er alt i orden, i personligheden skal vi forvandle tingene til sjæls bevidsthed.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 25. februar 2019, morgenmeditation nummer 161.

Godmorgen til alle.

Træk jer blidt og kærligt ud fra jeres indre opkobling, husk vi skal leve et fysisk liv i dag. Godmorgen.

Jeg lader min velsignelse strømme ud til alle.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og en velsignet dag. Tak for det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk