

## **Nr. 160 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 24. februar 2019

**Nøgleord: Synk dybere ind i dimensionernes paradis.**

Godmorgen til alle. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 160, og det er søndag den 24. februar 2019.

I dag vil jeg arbejde en lille smule anderledes med jer, end jeg plejer at gøre. Jeg vil give jer nogle oplysninger, så vil det være spændende at se, hvordan I håndterer dem, når I kommer til at møde mig på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Mange ser mig som en fysisk inkarneret del af en guddommelig udvikling. I ser mig og bliver tiltrukket til at komme ned til mig og få noget indsigt.

Tænk på, på de indre planer der er vi alle sjæle, jeg har arbejdet med jer i tidligere inkarnationer mange gange tidligere

og kommer også til det i fremtiden. Det vil sige, når I møder mig Helle, så betyder det, at det er en sjæl, der er tiltrukket af den gruppesjæleundervisning, I kan få. Det betyder, det er ikke så meget personligheden, der er tiltrukket, men det er sjælen.

Det drejer sig om her i dag, at den indre tilskyndelse jeg har til at udvikle min sjælsbevidsthed i det liv her, det er at følge den indre vejledning, der kommer fra sjælen, fra gruppesjælen, eller den vejledning jeg ønsker at give jer, det skal I være lidt mere bevidste om, at det dybest set er den indre tilskyndelse til at være i jeres ophøjede bevidsthed hver eneste dag.

Når man siger, jeg vil gerne være meditativ, jeg vil gøre det en gang imellem, når jeg har lyst til det. Hvis vi begynder at nedbryde den opfattelse, i stedet for at sige det er bare en gang imellem, men man gør det til en heldagsproces et helt døgn proces. Det vil sige, man kan være meditativ i sit indre, udtrykke det igennem sin ydre bevidsthed. Det vil betyde, der kommer sider i vores personlighed, der vil noget andet. Vil man så være i stand til at gå imod sin personlighedsopfattelse sit begær på andre ting end lige den indre udvikling. Den indre udvikling fører indre oplysning med sig ud i sin dagsbevidsthed. Når man er i sit indre kan være der fri for følelser, tanker og begær, hvor man kan være i sit sjælelige, åndelige og guddommelige væren. Det er der, man hører hjemme, det er der, man skal være, fra det niveau der kan vi arbejde med at hæve menneskeheds bevidsthed. Vil jeg gøre det, eller vil jeg gøre det sporadisk?

Det svarer til det, jeg har fortalt jer lidt om, hører vi med til en indre gruppe her på skolen eller ydergruppe, eller lever man i periferien. Det skal man tænke meget mere alvorligt på, fordi det jeg arbejder med, det er udvikling af den guddommelige plan med at hæve klodens bevidsthed, så i den er der brug for medarbejdere, disciple, indviede til at være med til at arbejde målrettet til at hæve jordens bevidsthed.

I forbindelse med de ting vil der komme kampe, mange kampe imellem sjæl og personlighed, fordi personligheden har en opfattelse af tingene, sjælen har bestemt en helt anden. Der skal man se på, om man vil gå imod sin personlighedsopfattelse. Det er selvfølgelig en proces man skal igennem, det hedder indvielsesvejen, man begynder at gå den oplyste vej. På den oplyste vej lærer man at gå ensomhedens vej. Ensomhedens vej er den oplyste vej, fordi der får man næring af sin højere bevidsthed i stedet for sin personlighed. Personligheden vil stikke af fra ensomheden, i stedet for at sige i ensomheden der begynder man at se sin sjæl udvikle sig til en større rummelighed og større forståelse.

Jeg vil gerne, I begynder at beskrive de processer inde i jer, som I er i gang med i løbet af dagen. Prøv at skrive det ned, beskrive hvilke kampe der er derinde, men jeg vil også gerne, I skriver, når I har sejret over personlighedsopfattelsen, som er modsat af sjælsbevidstheden. Skriv det ned og send det til mig. Når I sender

tingene til mig, udvikler I tillidsaspektet i jer selv men også til andre. Når man sender tingene, så frigør man sig for bindingerne, der ligger i personlighedsopfattelsen.

Når man kan gå op i sin højere bevidsthed, så kan man nå alle de ting, man ikke kan nå i sin dagsbevidsthed, fordi der har man for lidt energi. Når vi er i vores dagsbevidsthed, så bruger vi 80 til 85 % af livsenergien på kontrol, der er styret af angst, uvidenhed og hukommelse. Giver man slip på det, så har man pludselig fået 60 til 70 % mere energi stillet til rådighed, til større livsglæde, så begynder det at se fuldstændig anderledes ud ved de samme mennesker med forskellige opfattelser. Det er de forskellige opfattelser, der kan give en differencering. Prøv at lytte, skrive det ned, sende det til mig.

Sjæl og personlighed det er også mod og modstand. Mange gange har man virkelig modstand på at få det bedre. Man vil simpelthen bekæmpe det med næb og kløer, fordi man har nogle overbevisninger, man tror, der er rigtige, fordi de har været der det meste af livet, og ind imellem så har man glemt sin ophøjede bevidsthed. Prøv at lade være med at udsætte det at skrive det ned, sende det til mig. Giv jer til at gøre det med det samme når udsendelsen er færdig.

Det er godt at være iagttagende, iagttage jeres personlige selv. Det giver meget frihed og kærlighed, når man går igennem sine egne begrænsninger, fordi bagved begrænsningerne ligger sjælskvaliteterne. Sjælskvaliteterne arbejder man på at udvikle hver eneste dag, men de skal anvendes, for at vi kan blive smidige i vores liv i vores opfattelse og vores forståelse. Tilliden til den indre udvikling er absolut en nødvendighed.

Mange siger, jeg laver det på min måde, men prøv at se om min måde hænger sammen med den vejledning, jeg prøver at give jer, eller om det er noget andet. Prøv bare at iagttage det jeg siger, ikke det er forkert, jeg siger heller ikke, det er rigtigt, jeg siger prøv at iagttage det.

I dag skal vi være iagttageren. Vi skal iagttage sjælsbevidstheden, vi skal iagttage personlighedens opfattelser. Vi skal skelne mellem, hvad der er hvad, fordi hvis vi skal have indtryk fra sjælsbevidstheden, kan det ikke være farvet af personlighedsopfattelsen, så kommer der et andet billede frem. Man kan komme ind i det, der hedder fordrejningssløret, hvis der ligger for meget angst og frygt i ens personlighedsopfattelse, så vil man høre og se noget andet. Lad os være helt oprigtige i det vi skal lave.

Vi lægger opmærksomheden ind på vores hjerter, tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi giver slip på det ydre, lægger bevidstheden på det indre. Vi mediterer på dimensionernes paradis, trækker de ting ind i vores bevidsthed, dimensionernes paradis. Det betyder, at for hver eneste bevidsthedsudvidelse der kommer der en ny verden til syne, en ny verden. Nye dimensioner og en ny bevidsthed. Forestil jer hele gruppen, den indre gruppe, arbejder på den måde hver eneste dag uden at være bevidst om det, men nu begynder vi at bevidstgøre det. Hvis man er i sin ophøjede bevidsthed, mens man gør det, er der ingen modstand, men der er inderlighed, oprigtighed, kærlighed, og der er salighed.

I dag mediterer vi på dimensionernes paradis. For hver eneste dimension I går igennem, skinner der endnu mere lys og kærlighed til jer, på nogle af dimensionerne ser I enhjørninger. I ser måske livets vand, kilder der er udsprunget af kærlighed, kildevand. I kan se alting her i de forskellige dimensioner. I dimensionernes paradis der ligger en overjordisk skønhed her.

Prøv at være bevidst i den indre rejse, i den indre oplysthed, samtidig med går I fra bevidstheden i hjertet til hjertebevidsthed i hovedcenteret. Vi laver en okkult meditation, vi vil tilstræbe den åndelige vilje til at realisere den guddommelige plan med. Vi mediterer på dimensionernes paradis. Tænk på I træder igennem som engle, som solengle i nye dimensioner. Hvis I ikke har medfølelsen med i det, så er det faktisk umuligt at komme videre. Medfølelse, kærlighed, tillid og visdom, lyksalighed, rørthed, sindsro og visdom. Synk dybere ind i dimensionernes paradis. Giv slip på det ydre liv træd ind i det indre liv. Giv accept til jer selv at I træder ind i den ophøjede bevidsthed, giv accept til at der kan være modstand inde i jer, som I giver afkald på. Begynd at opleve den indre frihed i jeres ophøjede bevidsthed.

Mens I arbejder med det, så overfører jeg Herrens velsignelse til jer alle. Jeg formidler indre lys og indre kærlighed til jeres opfattelsesevne. Det betyder, jeres opfattelsesevne kan træde ind i en ny dimension, en nyere dimension som udspringer af dimensionernes paradisi.

Prøv her i dimensionernes paradisi at være bevidst om alle de ønsker, der er sendt i tidens løb, i tusindvis af år til at forandre den verden, man er inde i til at få en bedre verden. Begynd at se ønskerne og brevene forestil jer I har evnen til at se ind igennem brevene læse det indre budskab for millioner af mennesker. Læs ønskerne og budskaberne. Lige her det er her, vi begynder at realisere de mange ønsker, der er lagt ind tidligere, ønsker, håb, barmhjertelighed og andre ting. I kan begynde at udsende den energitone, der skal til, hvis I arbejder med det i en gruppefusion.

Det er noget af det, vi arbejder med, her på Healerskolen i Sønderjylland, gruppefusioner, fusionsbevidsthed.

Nu har I været her et lille stykke tid, så prøv at være bevidst om at de ting vi giver afkald på i personligheden for at yde det tjenestearbejde på de indre planer. Kom stille og rolig tilbage til den her verden igen.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var søndag den 24. februar 2019, morgenmeditation nummer 160, og så er vi nødt til at sige, fortsættelse følger.

Hav en velsignet dag alle sammen, hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)