

Nr. 159 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 23. februar 2019

Nøgleord: Vi mediterer på, vi giver livsenergi og livsglæde til alle.

Godmorgen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 159 her lørdag den 23. februar 2019.

Godmorgen til jer alle sammen som I dukker op til.

I dag starter vi med at meditere på, at vi giver livsenergi og livsglæde til alle. Det begynder vi med med det samme.

Vi giver livsenergi og livsglæde til alle. Vi mediterer på, vi giver livsenergi og livsglæde til alle. Vi mediterer på, vi giver livsenergi og livsglæde til alle.

Prøv at være til stede i jeres ophøjede bevidsthed, inde i jeres indre væren, hvor der er ren kærlighed og ren visdom.

Vi giver livsenergi og livsglæde til alle. Det er en fjernhealing, vi laver. Samtidig er I i jeres ophøjede væren. Vi arbejder helt enkel i dag.

Det vi skal lægge mærke til er, om det er noget, vi tænker, eller om vi sanser det. Tænkning er personlighedsengagement, hvor sansning er mere sjælsengagement.

Når vi giver energi til alle, så læg mærke til, hvad der træder ind i jeres bevidsthed, mens I giver energi til alle. Vær bevidst om det er tænkt eller sanset. Hvis det er noget, I tænker på så flyt opmærksomheden over til en sansning, en psykisk sansning.

Vi giver livsenergi, livsglæde og kærlighed til alle. Se på hvad der kommer ind i jeres bevidsthed, som modtager energien. Vær bevidst om det er noget, I tænker på. Det skal I lade være med men prøv at sanse, hvad der kommer af indtryk. Der er brug for jeres hjælp.

Det er klart, når vi er her, når vi mediterer, så er der ingen tanker, der er ingen følelsesliv, der er en ophøjet væren, en indre væren. Den indre væren skal man synke ind i, så bliver fjernhealingen dybere mere intens og mere oprigtigt.

Sig inde i jeres hoved, ”Hvil i fred, du er ikke alene, hvil i fred, du er ikke alene”. Sig ”Min sjæl er hos mig, i mig og inde i mig”. Det betyder, Gud ser mig.

Vi ved, sjælen er fokuseret ind i det guddommelige, i åndens verden og modtager ny inspiration, det er sjælen, der er det. Samtidig med prøver den at videreformidle den indre bevidsthed til os som nye indtryk. Derfor skal vi være helt til stede, helt nærværende. Så det er en sansning, der går ind i vores bevidsthed.

Det svære er at kende forskel på, om det er sjælelig, åndelig eller guddommelig sansning, men det er vigtigt, at vi ikke tænker det, så vi blander følelseslivet ind i det.

Vi giver energi til verden til hele vores klode, lys kærlighed og tillid. Prøv at være i den indre nærværelse, den indre væren inde i jer. Til stede i jeres ophøjede bevidsthed. I vores ophøjede bevidsthed der strømmer der energi ind hele tiden til ny indsigt. Det kan være, det kommer som symboler, det kan være abstraktionstænkning igennem kærlighed. Det kan være, det kommer som en farve, som en varme i ansigtet, eller inde i hovedet, eller inde i hjertet. Giv livsenergi og livsglæde til alle det er bl.a. det, vi modtager, vi giver videre.

Det betyder, vi bliver formidleren, formynderen, sjælen i den fysiske inkarnation. Når det er en sansning, så er det ikke noget, man tænker på, så er det noget, der er. I sansningsbevidstheden der vil man se årsagen, problemet og løsningen på et og samme niveau i et hug, vide hvordan det er, hvordan vi formidler energien.

Lad livsglæden og kærligheden strømme ud til alle. Vi er i en indre verden, i vores sjælsbevidsthed, i vores kærlighedsnatur. Prøv at være til stede i jeres ophøjede væren, i indre glæde og i indre harmoni. Mens I laver det, laver I bevidst fjernhealing også, ser hvem der kommer ind i jeres bevidsthed, og hvorfor de kommer ind i jeres bevidsthed, og hvordan I kan yde hjælpen. I ser deres problemer, I anvender forståelsen, den sunde fornuft, I giver lys og ubetinget kærlighed. Det der kan komme ind til jer, kan være levende mennesker, det kan også være nogle, der er gået over på den anden side, der har brug for jeres støtte og jeres velsignelse. Det betyder, vi kan sende velsignet energi ud til alle, sjælelig, åndelig velsignelse. Til Rigmor.

Giv lys og kærlighed til alle.

Vi skal se, vi har ansvaret for at give energi til de riger, der er under menneskeriget. Vær helt bevidst om det, hvad der kommer ind i jeres bevidsthed. Mens I sidder i jeres ophøjede væren, så kan vi årsagsbehandle.

Det var vores morgenmeditation i dag, den 23. februar 2019 morgenmeditation nummer 159.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag, en rigtig god dag. Pas godt på hinanden, vi ved aldrig, hvor længe vi har hinanden eller sig selv. Tag altid dagen som den sidste dag, brug det bedste I har inde i jer selv hver eneste dag og giv det videre.

Godmorgen og velopstået.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk