

Nr. 156 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 20. februar 2019

Nøgleord: Tillid, målrettethed og udholdenhed.

Godmorgen venner og velkommen. I dag er det onsdag den 20. februar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 156. Så er vi faktisk aktiv.

I dag skal vi kigge lidt på vores byggeprocesser, når vi skal arbejde med morgenmeditation, forvandling og nytænkning. Det er godt at se på, hvordan man fungerer. Mange siger, ”Vi fungerer godt”, det gør de såmænd også. Men for andre kan det være lidt svært, for der kan mangle målrettethed og udholdenhed. Når vi begynder på noget, skal vi starte med at lægge tillid ind, vi skal lægge tillid ind til det nye, vi skal lave.

Jeg tænkte på at nogle gange på et eller andet tidspunkt i vores liv, da er vi flyttet hjemmefra, hjemmefra fra forældrene. Det kan være, man har gjort det tidligt, så har man nogle ønsker om, at man gerne vil have sit eget, det er der i hvert fald mange, der vil. Vi vil gerne have noget, vi selv kan sætte præg på, det er også forståeligt. Man begynder at lede efter et hus, som man har råd til at bo i, det vil man gerne købe. Det er måske ikke lige drømmehuset, men man har drømmen om, at det kan blive det. Man går i gang med det, kigger på det gamle tapet, man kan godt bruge det, man kan også bruge stuen som den er, men der mangler noget, som skal passe sammen med den ide, man har.

Man kommer ud i køkkenet, ser det gamle bord der er der, det har stået der i 50 år været brugt af andre mennesker. Der er måske kun en koldt vandshane derude. Det kunne være dejligt, hvis der var et bedre køkkenbord varmt og koldt vand, det er det mindste ønske, man har, vi ændrer på det her.

Man kigger rundt i badeværelset, ja det er godt nok, men hvor er toilettet? Man spørger beboerne, som svarer prøv at kigge ud af vinduet. Det er det lille hus, der står derhenne, derinde sætter vi os, når vi skal på toilettet. Man tænker, man vil have et toilet inde i huset, det skal være lidt hyggeligt derinde, der skal også fliser på og måske gulvvarme.

Man går i gang med at bygge om men opdager, at hver gang man laver nogen ting, så er der noget mere, der mangler, det går man også i gang med. Det kan være, der skal flyttes nogle vægge. De styrter måske sammen, når man begynder at arbejde med dem.

Man opdager pludselig, at nu har man brækket meget mere ned, så man er kommet tilbage i udvikling tilbage i det, man er slet ikke kommet fremad. Der er større opgaver end dengang, jeg begyndte, men det kan godt gå for mig. Der går lidt længere tid, så kigger man på fundamenterne, gulvene. Man opdager, at der pludselig er kæmpestore omvæltninger i huset, og det mål man havde, det er meget længere væk.

Man skal se på sig selv, hvad gør man, når der skal bruges mere arbejdskraft, der skal bruges nye muligheder, det kan være, man skal have andre til at hjælpe sig. Man har lige pludselig et meget større projekt, end man havde forestillet sig. Det er vigtigt at se på, hvad gør man så?

Når man arbejder med sjælelig, åndelig udvikling, så er det samme proces man er i gang med.

Er det i orden, det man har at bygge med, er det stærk nok, til at man kan forvandle noget gammelt til noget nyt. Nogle gange skal vi bryde meget ned inde i os selv, gamle mønstre, gamle tankemønstre, gamle overbevisninger, der er en hel masse ting, som ikke er tilsvarende den udvikling, det mønster man har. Man skal til at rydde op i det bryde det ned for at bygge noget nyt.

Det er vigtigt at se på sig selv, hvad stof er jeg skabt af, er jeg skabt af noget stof, der er i stand til at gennemføre det, eller skal jeg først til at lære gennemførelsesprocessen, skal jeg gå tilbage og starte forfra i min udvikling? Det skal vi selvfølgelig ikke, men vi skal være forberedt på, at der kan ske store forvandlinger store processer for at komme i mål. Sådan er det også, når man køber gamle huse.

Når vi skal arbejde med os selv, så skal der ryddes op i mange ting, mange ting skal flyttes, mange grænser skal flyttes, mange overbevisninger skal flyttes. Er jeg klar til det, eller vil jeg hellere bare køre på overfladen? Hvis man virkelig vil se resultater, så skal man arbejde i dybden med det, man foretager sig. Man er i hvert fald nødt til at gøre det helhjertet, blive ved indtil det hele er i orden, uanset hvilke udfordringer det giver en. Det er noget, man skal tænke på hver dag, at det er det, man skal gøre, så udvikler man mange nye evner undervejs, man er ved at bygge og opbygge en ny bolig.

Det var det, jeg gerne ville starte med at fortælle i dag.

Vi skal arbejde med tillid, målrettethed og udholdenhed men for at gøre det, skal man have en vis portion kærlighed til sig selv og til andre mennesker. Hvis det ikke er til stede, så kommer man ikke til at lave det, så vil man stikke af fra det, der er halvfærdigt, fordi det er nemmere end at gå igennem til målet.

Vi skal huske, inden vi begynder på det, så er tingene planlagt, hvordan det skal se ud, hvad vi skal udvikle. Det er sjælen, der har afstukket retningen, hvad man skal lære i den her inkarnation. I løbet af livsforløbet begynder man at få øje på det som f.eks. gamle huse, eller vi har nogle færdigheder, som skal udvikles. De udvikles igennem byggeprocessen helt naturligt. Jeg synes, vi skal tænke over det, for sådan er det hver gang.

Mange mennesker der har bygget om opdager pludselig, at det griber om sig, fordi når man vil ændre på nogle af de gamle ting. Så giver det mange gange større konsekvenser, end man havde regnet med.

Det er godt at sige, hvordan har du gjort det, jamen jeg har gjort sådan og sådan, fint så kan jeg stå det igennem. Sådan er det også med al udvikling. Hvis man skal have et råd, skal man tage et råd fra en, som har gennemgået processen, som ved, hvad det handler om, i stedet for at søge råd hos en som ikke har gennemgået processen. Det skal vi også tænke over.

I dag mediterer vi på tillid. Vi begynder at se nye muligheder i vores liv, nye muligheder, nye tiltagsformer.

Når vi lægger energi ind på det, så kommer det til os, fordi der er noget, der skaber muligheden for at se de nye ting. Når vi tænker på lys, kærlighed og tillid, så ligger det i vores aurafelt, lys, kærlighed og tillid.

Det er vigtigt at sige, hvordan ser tillidens lys ud, kan jeg se det med mine fysiske øjne, eller skal jeg lukke øjnene for at se det indefra? Tillidens lys hvordan ser det ud? Kig lidt på det.

Se på udholdenhedens lys, hvordan ser det ud? Hvordan ser den ny fremtid ud, kan I se den nye fremtid? Hvis man kigger med tillid på den nye fremtid, som er kærlighed, så opstår der stor glæde, spontanitet. Men det der giver størst spontanitet og livsglæde, det er at anvende skaberkraften. Når vi anvender skaberkraften hver eneste dag, så får vi indre ligevægt, vi får inspiration, og vi får tillid.

Det er vigtigt at have de ting med os have det i støbeskeen, have evnerne, have tilliden. Vi kan bygge det op, hvornår det skal være, og hvor det skal være. Det er vigtigt, at vi kan se mulighederne for nytænkning, for ny inspiration. Når vi er ved at skabe det nye, kan vi altid se inde i os selv, hvad der spærrer for det. Der kommer selve byggearbejdet, det der skal rives ned, og det nye der skal bygges op.

Vi mediterer på tillidens lys, udholdenheden og den nye verden. En ny verden og en ny verdensstyrelse. Vi skal være bevidste om, hvad det skal bygges op af. Det er selvfølgelig sjæle, der er i inkarnation, hvor det er den indre sammenkobling inde i ens bevidsthed, der er til stede. Det skal være sjælen, der er drivkraften, så skal den åndelige vilje på for at gennemføre det.

Nu sender jeg alle de her ting i jeres tanker. Vi bygger det nye ind i vores liv, vi bygger hurtigheden ind, målrettethed, styrke, tillid og visdom. Det er vigtigt at være bevidst om tillidens lys, udholdenheden og den nye fremtid. I skal se den nye fremtid bygget af sjælskræfterne, skaberkraften, kærligheden, visdommen, medfølelsen og ydmygheden.

Vi ved et eller andet sted inde i os, at jorden ikke er en hellig planet, men den er ved at blive en hellig planet. Det betyder, det er en planet, der bliver styret af kærligheden, der bliver skabt nye livsformer, nye muligheder

for at ekspandere leve og fungere. Mange af de gamle mønstre er vi nødt til at nedbryde, så forvandlingen kan ske. Det er en lidt mærkelig morgenmeditation, men jeg syntes, det var nødvendigt at bringe det på banen. Vi skal huske, en stor del af vores fremtid er skabt, inden vi bliver født, der har man som sjæle på det indre plan, bestemt sig til hvilken lidelse, hvilke smerter, hvilke sygdomme, hvad man ønsker at gå igennem for at udvikle de nye færdigheder. Det er skabt, inden man bliver født. Det er vigtigt at komme i kontakt med ens formål med sit liv og begynde at udføre det. Det giver samklang, og det giver målrettethed.

Vi har heldigvis vores frie vilje, til at styre udenom forhindringerne, så vi lettere kommer i mål, med det vi ønsker at gøre og ser en bedre verden i ny fremtid. Noget vi kan have i vores tanker hver dag også i vores meditative processer, det er en ny verden fyldt op med mennesker med kærlighed og tillid, se hvordan de andre naturrigger er i harmoni med menneskeriget. Det er interessant at se på, det er interessant at være bygmestre i en ny verden. Byg en ny verden med tillid, medfølelse, tolerance, visdom og kærlighed, en ny verden, et nyt liv.

Det var vores morgenmeditation i dag, onsdag den 20. februar 2019, morgenmeditation nummer 156.

Jeg siger god morgen til alle, og ønsker jer en velsignet dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Jeg ønsker det allerbedste for jer hver dag og i al fremtid. Godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk