

## **Nr. 155 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 19. februar 2019

**Nøgleord: Lad os prøve at meditere på det, tillid, håb, kærlighed og lyksalighed.**

Godmorgen venner og veninder og alt godtfolk. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 155, her tirsdag den 19. februar 2019. Det bliver spændende at se, hvad vi kan finde på i dag af gode ting.

Jeg kan se en ting, der er mange udfordringer i livet. Der er mange ting, vi skal løse hver eneste dag. Det er vigtigt at løse det med den rette hensigt, så det er koblet sammen med det indre liv. Det skal vi bestræbe os på. Det kan være, man er ude i kriser eller livsændringer, så er det godt at holde fast i tillid og håb. Nogle mennesker kan helt miste retningssansen på, hvad de skal og ikke skal. Det er godt at lægge tillid ind igen, tillid og håb er altid godt at lægge ind. Det betyder, når man har tilliden til verden, til livet, det er en sjælskvalitet, tillid, håb. Det betyder, man møder det nye med oprejst pande glæder sig til fremtiden, nyt håb.

Vi kan sige, hvis vi mediterer på kærlighed, tillid, håb og lyksalighed, så kører vi den rigtige vej. Tillid, håb, kærlighed og lyksalighed.

Lad os prøve at meditere på det, tillid, håb, kærlighed og lyksalighed. Når vi lader kærlighedslyset strømme ud over alle vores beslutninger, så er de opladet med en positiv energi. Vi skal begynde det nye i vores liv med kærlighed.

Det ser ud til at Dan, han vil give os en omgang på kroen for lån af hans kraftord, at det er ham, der vil give det. Hans kraftord er, "Den enbårne søn, der vender tilbage".

I dag arbejder vi med tillid, håb, kærlighed og lyksalighed, så det mediterer vi på. Ny begyndelse, nye muligheder. Tænk på livet udfordrer os, vi går med udviklingen. Det er vigtigt at holde sig flydende i hver eneste situation holde sig flydende. Når man holder sig flydende, så arbejder man med medfølelsen. Medfølelse til forandring. Prøv at meditere lidt på tillid, håb, kærlighed og lyksalighed, medfølelse til forandring uanset om de er store eller små.

De her morgenmeditationer der giver jeg jer alle en retningssans, en retningssans ind mod vores åndelige dimensioner vores guddommelige væren. Mediter på tillid, håb, kærlighed, lyksalighed og medfølelse. Når vi bruger medfølelsen til de forandringer, der skal ske, så er vi hele tiden i vores ophøjede bevidsthed. Det betyder, man ikke skader ikke kritiserer, medfølelsen skal være til stede.

Når vi tænker på de ting, vi mediterer på, så forestil jer inde i hovedet inde midt i hovedet inde i vores sjælsbevidsthed inde i hovedet at alting bliver lysere herinde. Der kommer et indre lys fra vores højere bevidsthed, der strømmer ind i vores sjælsbevidsthed. Et indre lys et indre kald som er til stede i vores ophøjede bevidsthed. Mens I laver de her ting, mediterer så trækker vi den åndelige bevidsthed ind i os, som oplyser os, fornyer os, samtidig med at vi anvender kærligheden, lyksaligheden, medfølelsen. Lad det indre lys oplyse os.

Forestille os vi står foran den guddommelige trone, med tillid, håb, kærlighed, lyksalighed og medfølelse. Der strømmer lys og kærlighed ind i vores bevidsthed.

Vi står foran det guddommelige alter. Vi ser på alteret, der ser vi den hellige gral for os. Vi ser, der står et bæger til os, som indeholder livets vand, livsenergien, livsglæden. Det kan man drikke og lade den lindrende væske strømme igennem os.

Vi har fornemmelsen af, at vi bliver gennemskyllet af noget nyt. Det vil sige, gennemskylningen er en bevidsthedstilstand, det er ikke væske, det er en bevidsthedstilstand.

Vi er her i den guddommelige verden i vores formløse bevidsthed, vi er her som solengle. Vi er her i den indre oplysthed, der modtager vi Herrens velsignelse, vi velsignes, vi opløftes, og vi er i vores indre væren.

Vi begynder at se det nye kald, der ligger til os, de nye livsopgaver vi modtager dem i medfølelsens bevidsthed. Vi tænker alle sammen på, at vi er Guds børn, vi begynder at være bevidste om, at vi vokser indefra, vores kærlighed er styrket, vores åndsbevidsthed er styrket, og vores sjælsbevidsthed er styrket.

Det er en ny værens dimension, vi er inde i, ny værens dimension. Her er der ingen tanker, her er der ingen følelser, der er kun ren væren en ren væren inde i os. En ren væren former vores bevidsthed i al fremtid, både nutid, fremtid og forholdet til vores fortid ændres, fordi det bliver gennemstrømmet af kærlighed. Gennemstrømmet af kærlighed. Vi kan sige, vi er lysbudbringeren fra de høje himmelsale, vi er lysbudbringeren fra de høje himmelsale, alt det vi ser på i det jordiske plan, det giver vi nyt liv og ny inspiration. Nyt liv og ny inspiration. Vi er blevet til fornyeren, fornyeren.

Den her indre åbenbaring vi lige har været ind i lad os sætte os derind igen være derinde i ophøjet væren lad os være her. Lad os være her i vores indre opkobling. Forestil jer det guddommelige ikke er uden for os men inde i os.

Det vigtigste er, at vi kan udtrykke det igennem vores udstråling og vores daglige gøremål. Vi spreder kærlighed og glæde til alle, kærlighed, glæde, tillid, nytænkning.

Begynd at opleve helligdommen inde i jeres bevidsthed, den hellige treenighed, Faderens, Sønnens og Helligåndens navn er en treenighed. Det er også en krafttriangel. Den her bevidsthed vi har opnået for nu, den tilfører vi igen de stjerner, vi byggede op over andre menneskers hoveder i går, den tilfører I energi til, så der kommer endnu mere lys på endnu mere stråleglans.

Vi sender også lyset og kærligheden ud til menneskeheden. Lys og kærlighed ud til menneskeheden.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 155, tirsdag den 19. februar 2019.

Godmorgen til alle. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, en velsignet dag til alle. Godmorgen og en rigtig god fornøjelig dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)