

Nr. 153 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 17. februar 2019

Nøgleord: Det begynder vi at meditere på, harmløshed, tillid og balance.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 153, her en dejlig søndag, en dejlig søndag morgen hvor det er helt mørkt udenfor. Det er søndag den 17. februar. Tiden går hurtig for os.

Det kunne være en god ide at arbejde med harmløshed. Harmløshed i sine tanker, harmløshed i sin væren og i sin udstråling. Det er svært for mange mennesker at være harmløse hvile i sin indre balance i sin sjælsbevidsthed. Vi skal huske, når der skal fremskridt på og nytænkning, når nytænkning er over os, så skal der komme fremskridt. Der kommer mange gange tvivl i stedet for, tvivl og frustration i stedet for harmløshed og balance.

Vi har noget, der hedder konflikter, som altid opstår, når man er ved at hæve sin energivibration. Det er der, man kan sige, det er klogt at komme ned og få en healing, så man kan hæve sin bevidsthed. Når man bliver for tung i energien, så er der for meget modstand, der kan strømme ind igennem os, så kan man sige, det liv sjælen har valgt til os, det tager vi ikke, vi tager det andet liv, hvor der er for meget modstand i. Det skal vi lige tænke lidt over, hvorfor vi mange gange kommer til at gøre det. Det er indlysende, hvorfor vi gør det, det er fordi, det er svært at hæve bevidstheden, så bliver man i den tunge energi istedet for den lette energi. Når vi bliver i den tunge energi, så kommer der smerter, lidelser, der kommer andre ting ind i vores bevidsthedsområde, det kommer man til at se igennem. Det bliver til illusioner og blændværk i stedet for ren kærlighed.

Vi skal meditere på harmløshed, tillid, balance. Det begynder vi at meditere på, harmløshed, tillid og balance. Kig på hvilke begreber det er.

Når vi begynder at mediterer på det, så kan man se alle de steder, man ikke har været det i. Vi har en mulighed for forvandling igen. Det er vigtigt at arbejde med hvid magi, udførelsen af sjælens kræfter.

Harmløshed, ydmyghed, tillid og ubetinget kærlighed. Det mediterer vi på lige nu. Opbygger en kanal ind til vores højere bevidsthed. Det vil være en god ide, når udsendelsen er færdig i dag, at se den morgenmeditation vi havde i går, nummer 152 lige køre den igennem igen byg den sammen med det vi er ved at lave i dag.

Mens I arbejder med harmløshed, ubetinget kærlighed, ydmyghed, tillid, accept, tolerance, jeg putter nye ord på hele tiden, fordi det positive tiltrækker det positive.

Det kan være en god ide at se, hvad jeres sjæl er, se ind i andre menneskers bevidsthed se hvad de har brug for af hjælp. Fra sjæl til sjæl er det tydeligt at se, hvad andre har brug for. Begynd at tilføre andre mennesker den oplysthed, kærlighed, tillid de har brug for. Begynd at gøre det både som enkeltperson og som gruppe.

Når I sidder her, er bevidste om det eller begynder at øve jer på at blive det, så forestil jer I sidder nede på Healerskolen i Åbenrå, som er et lys og kraftcenter. Forestil jer I hænger sammen med den indre gruppe, eller den ydre gruppe, eller om I befinder jer i periferien.

Når man sidder her i sit indre guddommelige væren iagttager jeres meddisciple, så er det ikke svært at se med jeres ophøjede bevidsthed, om andre er helt til stede i det, de er ved at foretage sig, eller om de har svært ved at komme ind i helligdommen, eller de trækker sig fra det.

Når vi er bevidste på, hvad der sker med jeres medkursister, medmennesker så giv jer til at hjælpe, hjælp jeres trængende næste, uanset om de er på vej mod den indre gruppe er i de indre grupper, ydregruppen eller i periferien.

Prøv at forestille jer I kan se de andres sjæle jeres medkursister se ind i deres bevidsthed igennem harmløshed, tillid, visdom og lyksaligheden.

Prøv at sige inde i jer selv ”I centrum der står jeg i oplysthed i den guddommelige kærlighed. Alt hvad jeg har tilhører andre. I oplysthed, igennem tillid og igennem nye visioner.

Vi ved, den indre gruppe er forbundet med Hierarkiet, Kristus, Shamballah, Buddha, Baba, Det store Hvide broderskab fra Sirius, Sollogos, dybere ind i det kosmiske hav, hvor ren kærlighed, ren visdom, lyksalighed strømmer hele tiden ind igennem gruppen. Den indre gruppe på Healerskolen er i stand til at modtage Herrens velsignelse i det indre liv, hvis vi er til stede i det indre. Hvis I ikke kan være der, er I længere ude i ydregruppen eller i periferien.

Det er vigtigt, vi samler os med rent hjerte, med ubetinget kærlighed, tillid, være så tæt på centrum som muligt. Få de indre opladninger der skal til.

Forestil jer I modtager Herrens velsignelse. I får en indre kraftkilde, en indre visdom bygget ind i jeres legemer, en større gennemstrømning, nytænkning og indsigt. I skal huske, i den indre gennemstrømning der strømmer der lys, energi, kraft fra Fredens Avatar, Solavataren, Synteseavataren og mange andre avatarer. De strømmer ind til oplysthed, fuldkommenhed.

Hvis det kunne blive muligt, at man kunne åbne hjerterne med kærlighedsaspektet, man kan synke ind i sin indre bevidsthed til oplysthed i selvforglemmelse og synke ind i jer selv. Prøv at være helt bevidste om, at I har en indre iagttagelse, hvor I både kan se den indre gruppe, ydergruppen og periferien. Her kan I forbinde energistrømninger til jeres medkursister, så I kan trække dem ind i lyset, i oplystheden, kærligheden, ind i den guddommelige nærværelse.

I skal forestille jer, jeg står herinde i inder gruppen, inde i centrum, og overfører åndelig energi til jer.

Jeg kommer med åndens energi, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, tilliden, ny forståelse. Jeg er på det jordiske plan, jeg er på de indre planer, i de formløse verdener. Jeg giver lys og kærlighed til sjæle på alle planer, uanset om de er i inkarnation, eller de er dis inkarneret. Alle har brug for den samme kærlighed, den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Prøv at være til stede i det indre liv, lys, kærlighed, visdom fra hjertet, så vil der komme en synkronisering i jeres hjerteenergi. I begynder at respondere på det åndelige pulsslag. Ret bevidstheden ind mod det i det og med det. Vi kan være her i vores oplysthed, i kærligheden. Det kan være, der er nogle, der fornemmer en indre strømning inde i hovedet.

Mange af de mennesker som har tinnitus er i virkeligheden en gennemstrømning af lys og kærlighedsenergien. Det betyder, man har muligheden for at gå dybere ind i sit guddommelige væren, i sin guddommelighed. Inde i guddommeligheden herfra sender vi lys og kærlighed ud til verden, vi oplyser, vi inspirerer.

Det var vores morgenmeditation i dag, der var noget til gruppen, indre, ydre og periferien, til sjælene, til magi og forvandling, hvid magi, oplysthed og kærlighed. Jeg vil tænke på jer alle sammen i dag med kærlighed, lys og tillid.

Godmorgen til jer alle. Det var vores morgenmeditation her i dag, morgenmeditation nummer 153. Godmorgen og en velsignet dag.

I dag har I mulighed for at komme i kirke ved ti tiden, hvis I ønsker det. Godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk