

Nr. 152 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 16. februar 2019

Nøgleord: **Måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.**

Godmorgen til jer. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 152 her lørdag den 16. februar 2019.

I dag har jeg tænkt på, vi skal arbejde med 3 **nøgleord fra starten af. Det hedder måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.** Det skal vi spekulere lidt på, måltrettethed, medfølelse og ydmyghed. Jeg tænkte på, om det var muligt at meditere på de her ting, måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.

Vi begynder at meditere på måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.

Det er vigtigt at tænke på, at Healerskolen i Sønderjylland står for kærlighed, lys, tillid og visdom. Det er et kraftcenter for den guddommelige bevidsthed. Vi arbejder med den guddommelige plan, vi arbejder med udvikling af menneskeheden, gennemsnitsmennesker, aspiranter, disciple, seniordisciple, folk på indvielsesvejen. Vi arbejder måltrettet med det hver dag.

Det vil være godt for jer at tænke på, om I hører med til den indre gruppe, den ydre gruppe eller dem der ligger i periferien. Det er godt at se, hvor hører jeg til henne, hvor lægger jeg mit engagement henne? Det hænger selvfølgelig sammen med måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.

Det kan være, I kan lave en forbindelse med de to ting, jeg nævner her, hvad skolen står for, hvor I selv står henne, og måltrettethed, medfølelse og ydmyghed det hænger sammen med den indre gruppe, den ydre gruppe, og de mennesker som arbejder i periferien.

Det er godt at se, hvordan kan jeg gøre det bedre, hvordan kan jeg motivere mine meddisciple, hvordan kan jeg bygge den indre kerne op, og hvad skal den bestå af? Det er godt at have de tanker hver eneste dag.

Samtidig med er det godt at tænke på, at Hierarkiets mestre også arbejder i gruppefusion, ligesom vi gør her på Healerskolen. Igennem gruppefusion sker de store bevidsthedsudvidelser, derigennem kommer der måltrettethed, medfølelse og ydmyghed.

Det giver opgaver, det giver løsninger. Selv om vi får begge dele, så er der altid en dybere niveaudeling, i alt det jeg siger, i alt det I opfatter.

Det er godt at vide, tænke på og sige, ”Har jeg måltrettethed ind mod min sjæls bevidsthed, ind mod solenglen, er jeg manifesterende i kærligheden, manifesterer jeg kærligheden i dagligdagen, har jeg en måltrettet hensigt med det, skal jeg have medfølelse til mig selv, fordi jeg ikke udfører det, eller skal jeg have medfølelse til andre, som ikke forstår det?

Prøv at tænke på nogle af de energioverførsler I har fået af mig i tidens løb eller tidligere morgenmeditationer, hvad de har givet jer. Se om I kan holde det fast noget af tiden i jeres bevidsthed. Når I holder det fast i jeres bevidsthed, så er det godt at lægge ydmyghedens lys ind. Igennem ydmygheden opstår der måltrettethed og medfølelse. Husk I er her sammen med mig lige nu, hvor I har mulighed for at være i den indre gruppe, I kan også vælge den ydre gruppe eller bare være i periferien. Det er tankevækkende, hvor man placerer sig selv.

Jo tættere man er på den indre kerne, jo mere indflydelse har I i dagligdagen, og hvad der skal ske. Det vil sige, I bliver en årsag, I tager medansvar med en måltrettet hensigt. Som jeg altid siger, det vi gør, det er, at vi venter på jer. Tager I et skridt ind mod mig, så tager jeg to skridt ud mod jer.

Forestil jer hvad der kan ske igennem ydmyghed, medfølelse og kærlighed, hvordan vi kan forandre den verden, vi står i, vi selv er i, der kan vi møde andre mennesker med.

Ydmyghed og kærlighed hænger også sammen. Medfølelse og kærlighed hænger også sammen. Måltrettet hensigt og kærlighed hænger også sammen.

Hvis I forestiller jer, I kan se den indre gruppes energiopbygning, hvordan den passer sammen med Hierarkiet, Kristus, Shamballah, Det store Hvide broderskab på Sirius, videre ud i galaksesystemerne, ud i den guddommelig bevidsthed, den altfavnende bevidsthed.

Forestil jer den gennemstrømning af energi der strømmer ned ind i den indre gruppe. Prøv at se den indre gruppes lysudtryk fra de indre verdener. Det strømmer ned over den indre gruppes bevidsthed, se deres opladning med energi, deres målrettede hensigt bliver opladet mangfoldig, der kan virkelig ske nogle ting.

De er badet i lys fra den guddommelige kærlighed. En fuldstændig indre opladning der strømmer igennem deres åndelighed, igennem deres legemer hvor det indre lys i den indre gruppe er her, man kan tage indvielsesprocesserne i. En fast beslutsomhed for at arbejde med den guddommelige hensigt.

Tænk på den indre gruppe hænger sammen med Avataren, Fredens Avatar, Solavataren, Syntesens Avatar, Avataren Kristus, Avataren Buddha, alle mestre i Hierarkiets Avatare. Der er indstrømning af telepatisk kommunikation til os lige her, hvis det er her, vi ønsker at være. Det hænger sammen med vores målrettethed, vores medfølelse, vores ydmyghed.

Når I er med i den optankning, strømmer der energi ud til ydregruppen. Ydregruppen kan være meget mere diffus i deres opfattelse ikke 100 % sagt ja til det. De har sagt ja til det på den måde, at når det passer ind i deres liv, så gør de lidt.

Prøv at være bevidst om, hvor I selv er henne, hvad I ønsker med jeres liv. Prøv at iagttage om I arbejder med et liv i tjeneste, for den højere bevidsthed, eller om det er sporadisk tjeneste.

Alt hvad jeg snakker om her i dag, det er en stor meditation, det er en stor oplysthed. Arbejd med og måske responder på den energi der ligger i jeres hjerter. Prøv at synke ind i den højere bevidsthed, giv slip på det ydre, synk ind i rørtheden, ind i Guddommeligheden, være til stede her.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres legemer, jeres udtryksform, igennem jeres målrettethed, igennem medfølelsen, hengivenheden, ydmygheden, kærligheden.

Tilstræb mådehold i brug af jordens energiresurser. Giv jorden og menneskeheden lys, kærlighed og tillid inde fra jeres indre dybder, jeres indre mission. Vær bevidst om de tre grupper, den indre kerne, den indre gruppe, ydregruppen og periferien. De er bygget op som en sol, den indre kerne med den guddommelig viljes energi i, guddommelig hensigt, lyksaligheden, visdom. Vi ser lyset strømme ud til den ydre kerne, til periferien. Vi kan være dem, der bliver belyst hver eneste dag indefra igennem kærlighed, målrettethed, medfølelse og ydmyghed.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 152 lørdag den 16. februar 2019.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, velsignet dag til alle.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Godmorgen til jer prøv at se hvad der sker, når I gør det bedste, I kan i dag. Tak for det, god arbejdslyst.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk