

Nr. 151 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 15. februar 2019

Nøgleord: **Kærlighed, lys og tillid.**

Godmorgen til alle og velkommen. Vi skal have morgenmeditation nummer 151, her fredag den 15. februar 2019.

Vi kan altid være glade og motiverende til det, vi skal lave. Det er altid lidt spændende.

Jeg tænkte på her i dag, hvad det bedste vil være at arbejde med. Det har selvfølgelig noget med kærlighed at gøre. Kærlighed, lys og tillid.

Jeg tænkte på, det må være **nøgleordene i dag, kærlighed, lys og tillid**. Lys, kærlighed og tillid, jeg kan mikse det en lille smule.

Vi ved, når vi arbejder med kærligheden, vi ved, kærligheden bærer alt, kærligheden løfter, kærligheden helbreder.

Vi kan godt have nogle dage, hvor vi siger, vi kan godt bruge lidt mere energi end det, vi plejer at have. Det er noget, vi alle sammen ved, det kunne vi godt bruge.

Hvor får vi energien fra? Den kommer inde fra vores hjerter vores kærlighedsnatur, der kommer den opløftende energi fra. Vi ved, den opløftende energi kommer fra vores åndelighed, vores Guddommelighed. Vi ved, der er mange muligheder for fornyelse, for livsglæde, kærlighed, tillid.

Vi ved, der er et højere formål med vores liv, end det vi selv kan se. Nogle dage når vi siger, nu er der masser af lys, kærlighed og tillid, så kan vi se det, andre dage kniber det med at se det. Der hvor det kniber at se det, det er der, vi skal have tillid til, at vi er på rette kurs alligevel.

Det er en god ide at meditere på kærlighed, tillid, lys. Lys, kærlighed, tillid og visdom.

Vi har arbejdet med det mange gange før, men der er mange niveauer i den samme ting. Lad os sige vi begynder at arbejde dybere med os selv. Kærlighed, lys, tillid og visdom. Vi ved, at når vi mediterer på det tænker på det, så har det en virkning, både meditere, tænke på det, visualisere det der er forskellige niveauer.

Når vi kigger på kærlighedens hjerte, hjertet der banker af kærlighed, tillid, visdom, så begynder hjertet at helbredes. Hjertet begynder at blive helbredt indefra. Kærlighed, glæde, tillid og visdom, det er det, vi har i vores hjerter, det mediterer vi på i dag. Jo flere mennesker der kører med kærligheden i deres liv som grundenergi, jo mere energi, jo mere styrke er der.

Kærlighed forener, kærlighed løfter, kærlighed fornyer og kærlighed er visdom. Kærlighed er vores solengel, vores sjæl, kristusbevidstheden i os.

Jeg vil gerne have en lille remember på, at for nylig der arbejdede vi med regnbuebroen, vi var som solengle, vi fik energi af Solavataren.

I det energimøde der blev der født et åndeligt barn. Jeg vil gerne spørge om, ” giver I kærlighed til det åndelige barn, der er født?” Hvis vi ikke giver kærlighed til det, vi foretager os, så mistrives det. Giv kærlighed, tillid og visdom.

Vi kan forestille os, vi er på regnbuebroen, som er inde i vores bevidsthed. Vi ser, vi er der igen. Her modtager vi Herrens velsignelse. Herrens velsignelse strømmer igennem os, fornyer os, løfter os.

Jeg siger, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Tænk på vi er sjæle, vi er solengle, der kommer med fornyelsesenergien, vi kommer for at forny tingene, vi kommer for at hjælpe med at hæve menneskehedens bevidsthed, til glæde, kærlighed, lyksalighed. Det er det, vi er her for at være med til at hæve menneskehedens bevidsthed.

Tænk på, når vi siger, det er det, vi arbejder med, hvor svært det er at finde tid til at gøre det. Det kan være lidt tankevækkende, om det er det, vi gør, eller om vi har travlt med andre ting.

Jeg giver jer alle sammen min altfavnende kærlighed, styrke, tillid, visdom og lyksalighed. I vores ophøjede bevidsthed har vi ingen problemer, i vores personlighed har vi masser af problemer. Som Jan siger, det er opgaver.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jer alle sammen. Prøv at synke ind i kærligheden, dybere ind i kærligheden, dybere ind i jeres åndelighed, lad det åndelige liv gennemstrømme jer lige nu. Det åndelige liv som er fyldt op med kærlighed, visdom og tillid.

Jeg overfører velsignet energi til jer alle sammen. Til Marlene. Lis. Dan og Helle. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian. Dorit og Simon. Christian og Louise. Annette. Lene. Rita. Irene. Bente. Gurli og Carsten. Lica og Leon. Inga og Jan. Horst og Mette. Claus og Christina. Keld og Anita. Til Ida og hendes familie. Til Mona. Til Lisbeth. Til Yrsa som vist fylder år i dag eller på lørdag. Til Tina og Adam. Til mange, mange flere. Jeg overfører lys og kærlighed til jer. Til Per. Til Rigmor. Inge Højbusk. Karina.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Prøv at lægge bevidstheden ind i jeres hjerter og lad kærligheden strømme ud fra jeres hjerteenergi, løfte, inspirere og helbrede. Vi har et godt liv. Hver dag er en ny begyndelse.

Jeg giver energi til Jesper, til Berit x2. Berit. Tina Sanders. Tina Theisgård. Tina Adam. Til alle jeres familier.

Jeg lader lys og kærlighed strømme ud på kloden. Tænk på når vi hjælper alle sammen i samlet flok, når vi arbejder med energi på en gang.

Til Peter Lykkehus. Prøv at se hvad vi kan løfte, når vi gør det forenet. Jeg spekulerer somme tider på, at i mange symboler, i mange ting der ligger, det kommer til at vise vores fremtid, det er på vej ind og præge vores bevidsthed. Den prægning giver uro og konflikter, det er fordi, det er en ny tid, der er på vej. Det er vigtigt, vi går med den nye tid, den nye livsimpuls. Det er ikke blevet helt synligt endnu, men det er på vej.

Husk lige vores åndelige barn igen, giv næring, kærlighed, tillid til det. Lad det vokse.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 151, fredag den 15. februar 2019. Godmorgen til alle, jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk