

Nr. 148 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 12. februar 2019

Nøgleord: Healerskolen her i Sønderjylland er et lyscenter for kærlighed.

Godmorgen. I dag har vi tirsdag den 12. februar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 148.

Jeg tænkte på, hvad kunne der være ideelt at arbejde med i dag? Det der kom var, at det kunne være ideelt at arbejde med vores skaberkraft. Vi skal huske, vi kan skabe alting med vores bevidsthed. Vi ved, skaberkraften er en af sjælegenskaberne, det kan vi lige så godt anvende hver eneste dag konstruktivt til at skabe nye muligheder med. Jo mere inspiration, jo mere nytænkning vi kan skabe, jo bedre er det.

Vi skal bruge vores forestillingsevne hver eneste dag til at se noget nyt med. Det er godt at skabe balance i andre folks bevidsthed, skabe nye muligheder og nye tiltag. Skaberkraften skal vi arbejde med. Det betyder, når vi arbejder med skaberkraft i fysisk manifestation, så begynder vi at arbejde med ubegrænsede midler, og de midler man får ind, dem anvender man igen til et åndeligt formål. Så jo mere åndeligt vi bruger tingene til, jo større livsbetingelse og livsglæde bliver det til. Det er jo altid dejligt at gøre det, men mange mennesker de siger, "Jeg vil gerne det og det, men jeg har ikke rigtig råd til det". Det er fordi, de ikke skaber de nye muligheder. De skal øge deres velstand. Vi skal tænke på, universet indeholder udtømmelige kilder, det vil også sige udtømmelige midler.

Hvis vi hele tænker på, en stor del af mit liv er brugt til meditative processer til en indre balance til nytænkning til at skabe velstand med.

Vi ved, vi har englehierarkiet omkring os, hvor de er med til at bygge vores intuitive bevidsthed op. Vi skal til at være fremsynet, se ind i fremtiden, se de nye muligheder.

Jo mere vi kan hjælpe og inspirere andre, jo mere velstand kommer der på alle planer. Det betyder, når man hele tiden arbejder med sin kundens kunde arbejder med velstand der, så begynder energien at strømme igen. Det er ligesom med livsglæden, se sig inde i spejlet sige ja ja du fornyer dig hele tiden, du begynder faktisk at fornye dig lidt, sådan som du fungerer. Jo mere livsglæde der er, jo bedre er det. Livsglæde, kærlighed til livet.

Det er godt at begynde at skabe sin åndelige bolig tage bolig i boligen. Det kunne lyde lidt kryptisk det her, men det er det sådan set ikke.

Hvis vi begynder at bygge en bolig op, der er beregnet til sjælelige, åndelige formål begynder at leve det, kan sende kærlighed og lys ud fra den bolig hver dag, så kommer der forandring i vores bevidsthed. Vi er nødt til at skabe nye muligheder.

Der er også det, at når vi skal løse nogle ting, så er det ikke ensbetydende med, at vi kan løse det med den gamle bevidsthed, man er nødt til at have tillid til, at noget nyt kan ske.

Vi kan begynde at forestille os, vi er selv skaberen, vi skaber velstand, vi skaber udvikling, nytænkning, ny visdom og vi ved 100 %, at vores indre vejleder kan hjælpe os. Vi ved også, at hver gang vi fornyer os, så kommer der oftest en konflikt først. En konflikt når man møder en mere op stimuleret energi, end det man kender i forvejen, men det er her, vi giver accept.

Vi begynder at meditere på, vi bygger en guddommelig bolig, hvor alle muligheder er til stede.

Prøv at lukke øjnene byg en guddommelig bolig op, den åndelige bolig, den sjælelige bolig, hvor du kan gå hen og være til stede sammen med dine kære. Se det bedste hvad folk indeholder, se de begynder at udføre de egenskaber, de indeholder. Det er skjulte skatte, man ser her. Når vi ser det bedste i andre mennesker, ser de kan træde frem som skaber, vores medmennesker, og de kan arbejde målrettet med det, så begynder vi at arbejde på den rette vej.

Vi ved, vi kan påkalde kærlighedens engle. Healerskolen her i Sønderjylland er et lyscenter for kærlighed, visdom og tillid. Det er også et forvandlingssted, hvor man omdanner begrænsninger til skabende aktivitet. Vi arbejder med vores sjælskræfter, vi er fornyeren, vi kan også sige, vi er formynderen.

Vi fortsætter vi med at arbejde med ligevægt, balance, tillid. Vi bygger den åndelige bolig op, sjælelige bolig, som vi fylder op med livskraft og livsglæde. Begynd at bygge jeres bolig med jeres skaberkraft og jeres skabende fantasi. Husk alt det vi bygger, har vi en genpart af. Når vi bygger en ting, så bygger vi faktisk to ting på en

gang, det kan være, man bygger tre, fire ting, som er identiske bare på forskellige planer med forskellige udviklingsgrader.

Jo nemmere vi er til at skabe, øver os på det, jo bedre er det. Når vi skaber, lægger vi livsglæde ind i vores proces. I skabelsesprocessen kommer der et lysudtryk, der er flere forskellige lysudtryk. Når vi kigger på det åndelige hus, vi er ved at skabe, vi går ind i det, vi er derinde, vi mediterer derinde, så fornyer vi rummene, vi fornyer livskraften derinde. Det er et sted, man altid kan søge ind, hvis man er utryk i sin dagligdag. Man kan også forestille sig, man sidder her nede i stalden på Healerskolen, får en åndelig energioverførsel, så man også er hjemme i sin højere bolig, hvor man er med ydmyghed, rørthed og kærlighed. Prøv at skabe balancen.

Det er godt at lægge forventningens glæde ind i sit liv hver dag. Når vi giver det bedste i livet til andre mennesker, så øger vi vores velstand, vi øger mulighederne for andre mennesker. Der er mange, det kniber for visualisering i en meditation, en dyb indre væren som ligger i hjertes energi.

Når man bygger sådan en guddommelig åndelig bolig, så kan det være en god ide at hænge nogle billeder op, som udtrykker skønhed, oprigtighed og kærlighed. Det kan være en god ide at have nogle vinduer, så man kan se ud i de forskellige verdenshjørner, måske de forskellige årstider på samme tid. Man kan bygge familier ind i sit hus, som lever fuldstændigt i harmoni, hvor man bygger en større indlevelsesevne op.

I skal forestille jer, I er helt frie her helt frie indvendig. Hvis I har nogle længsler, der er bygget på sjælelige åndelige formål så byg dem ind i jeres hus, men tænk på huset er kærlighedshuset, kærlighed og tillid.

Forestil jer I kan se over boligen, der kan I se åndens flamme stå og lyse, den brænder af, men den oplyser bevidstheden. Jo mere vi retter vores bevidsthed ind mod vores åndelighed, som også ligger inde i hovedcenteret, jo mere forøger vi vores viljesenergi og skaberkraft. Skab muligheder for vores medmennesker for vores klode. Vi skal begynde at se det i et andet lys, hvor det er kærligheden, der er det fungerende. Forestil jer når I er inde i jeres åndelige hus, guddommelige hus, og I anvender kraftordet, eller I synger "Begynd din dag med kærlighed", så ændrer I husets struktur, boligens størrelse. Der kan begynde at træde nye visioner ind i jeres bevidsthed. Nye visioner, nye muligheder. Forestil jer I arbejder med lys og kærlighed for jeres åndelige bolig. Lys og kærlighed gennemstrømmer jer og menneskeheden. Forestil jer vores planet jorden bliver til en hellig planet, en sjælelig, åndelig planet, hvor der er fred og harmoni på alle planer.

Det var vores morgenmeditation, her i dag tirsdag den 12. februar 2019. Morgenmeditation nummer 148. Godmorgen og tak til alle. Jeg ønsker jer en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk