

Nr. 146 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 10. februar 2019

Nøgleord: Tænk på vi er sjæle, der er på rejse hver eneste dag.

Godmorgen. Dejligt at se nogle friske mennesker i dag. Godmorgen. Jeg håber, der kommer lidt flere mennesker med, sjæle.

Godmorgen til alle. I dag er det søndag den 10. februar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 146. Det bliver en god ting, at skal have det.

Jeg tænkte på, da jeg stod og vaskede mig, hvor tit man kommer til at kritisere sig selv, når man ser sig selv inde i spejlet. Der er kommet en rynke der, der er kommet det ene og andet, skønhedsplet, mange ting. Det er nok tit, man kritiserer sin egen krop sig selv i det hele taget.

Mange siger, ”Jeg er for tyk, jeg er for grim”. Det skal vi holde op med at sige, vi skal sige, vi har en smuk krop, jeg elsker at leve med den krop, den krop jeg har her, det er Guds bolig. Det er her, jeg skal udtrykke den guddommelige kærlighed, den guddommelige visdom. Jeg skal elske mig selv, jeg skal elske andre.

Budskabet i det er, når vi holder op med at kritisere os selv, så behøver kroppen ikke at have forsvarsposition, fordi kroppen skal forsvare de ting, vi smider ind i følelseslivet, så tager vi på i vægt. Vi græmmes, vi ældes. Lad os nu være rigtige positive hver dag. Forny vores krop og læg positiv energi ind. Det er da værd at tænke på.

Vi havde en dejlig dag på Healerskolen i går, folk var aktive, og det gik godt. Det er dejligt at se, hvordan folk tager fra, de ser hvordan healingen virker, glæden kommer indefra, det er super godt. Vi havde selvfølgelig også fru super, der siger, ”Det er super godt” til det hele. Det er Birtthe fra Silkeborg. Hun er også en gæv kvinde, en gæv en, det siger man på Mors. Nu går vi i gang med dagens morgenmeditation.

Forestil jer I blidt og kærligt lukker øjnene. Jeg kunne tænke mig, I havde en lampe foran jer. Hvis I ikke har en lampe, så forestil jer I har solen foran jer, solen lyser ind på jeres ansigt. Solen lyser ind på jeres ansigt, så vil der komme mere glæde inde i jer.

I skal tænke på inde midt i hovedet, der har vi en sol. Der er sollys, livsglæde, spontanitet, bærekraft, indre balance, skønhed.

Tænk på vi er sjæle, der er på rejse hver eneste dag, sjælen kommer til at se sin skyggeside, som er personligheden, som skal forvandles og lutres hver eneste dag. De begrænsninger vi har i mødet med andre og i sig selv skal omdannes til positivitet.

Vi beslutter os til at tage ud i naturen. Man kan forestille sig, man går i et skovområde, på en eng eller på en mark. En dejlig sommerdag, lys og varm.

Det kan være, man kan høre fuglene, se insekterne og sommerfuglene. Prøv at være her i naturen være et med naturen. Træk naturen ind til jer.

Her ude på marken, skal I se, der ligger en lille sø. Når I kommer tættere på søen, kan I se, der er frodigt rundt om søen. Når I kigger ned i søen, ser I en blålig grundfjelde, der ligger inde i søen. Det er i virkeligheden en kilde, en guddommelig kilde.

Man kan vælge at drikke vand fra søen, man kan drikke det direkte fra overfladen eller bruge sine hænder til det. Det er godt at drikke vand fra en kilde, kildevand, det får alting til at flyde inde i os, så vi flyder med det vand, vi drikker af. Det er magi, magisk vand. Når vi har drukket vandet i søen, kigger vi ned i søen ser et spejlbillede af os selv. Det kan være, I er heldige, at I ser jer selv anderledes, end det I så før. Prøv at give accept til det I ser.

Her ved søen kan I se en kirke på den anden side af søen. Det er en kirke ind til vores åndelige bolig. Vi bevæger os hen mod kirken. Læg mærke til om kirken er firkantet, rund eller aflang, men uanset hvordan kirken ser ud så giv det accept. I ved, det er en kirke. Det er noget, der kommer indefra.

Den her kirke det er ind til jeres guddommelighed. Kirken har en to fløjet indgangsport. Hver dør går op i to spidser. Det er spidsbuet døre. Der er en lille smule afstand imellem dem. Midt over begge døre der er en cirkel, som indikerer, at her er alle verdensreligioner velkommen. I kigger på kirken, det kan være en ældgammel kirke, men I ved, det er et helligt sted.

Her foran kirken er der tre trappetrin, som vi skal betræde. Stå op på det første trappetrin, der vil I mærke kærligheden gennemstrømme jer. Kærligheden gennemstrømmer jer på første trin. Husk I er her som solengle som glædens budbringer, I er her som fornyet ånd. Første trin er kærlighed.

Det næste trin I træder op på, det er tillid. Tillidens trappetrin er nummer to.

Det øverste trappetrin er fusionens trappetrin, det vil sige, her kan I fusionere med jeres højere bevidsthed. I udvider bevidstheden stærkt herfra, og kan se noget helt andet være bevidste på andre planer. I åbner den tofløjede dør og går ind i kirken. Det første rum I kommer ind i, virker som våbenrummet. Vær bevidst om hvilken tidsalder I er i, der kan være noget, der indikerer tidsalderen, hvilket land I er i, hvad kirken hedder?

Herinde i det første rum jeg har lige været der i går, der oplevede jeg, at jeg så mine forældre blive gift. Det var helt tydeligt for mig. Jeg så, hvordan de blev viet i Kristus, Helligåndens bevidsthed.

Jeg oplevede mine forældres tanker og følelser overfor hinanden. Det var selvfølgelig før min egen fødsel, men jeg var bevidst om det alligevel. Jeg oplevede rigtig mange mennesker, der blev gift her i det samme rum, i forrummet. Efter de blev gift gik jeg videre ind i kirken.

Her så jeg tre store døre, som var rundbuet foroven, som gik videre ind i kirken. Dem gik jeg ind ad. Herinde blev jeg yderligere bevidst om mine bedsteforældres og oldeforældres bryllupper, de tanker de havde, hvordan det gav indsigt i fremtiden, hvor jeg kom fra. Mange af deres tanker, følelser var samme klang. Det gav indsigt i min nuværende situation.

Jeg bestemte mig for at påvirke mine bedsteforældre, oldeforældre ved at kommunikere telepatisk med dem give dem en god ide til, hvordan man kunne ændre sin bevidsthed se en helt ny fremtid. I kan gøre det samme. Når vi giver dem en mulighed for forvandling, så får vi selv et nyt liv. Vi kan tilføje dem de mangler, de havde eller har i fortiden give dem ny indsigt, fjerne tvivl og frustration i deres liv. I gamle dage var det overlevelse, det drejede sig om, mad, overlevelse.

Jeg gik videre igennem de trefløjede døre så hvordan kirken så ud menigheden, jeg kunne se, hvordan det hele var, hvordan det lugtede inde i kirken.

Jeg gik videre ind mod altertavlen og Kristusbevidstheden. Kristusbevidstheden er sjælsbevidstheden. Jeg så mange engle inde i kirken. Jeg så alle som Guds børn. I er alle Guds børn, det vil sige, vi alle er guddommelige. Jeg lagde mærke til, at der var en døbefont i kirken. Men jeg lagde specielt mærke til, at der var noget på den ene side af væggen herinde. Jeg så syv store porte. Da jeg så dem, vidste jeg, jeg havde et nyt valg, jeg kunne gå igennem en af portene ind i en ny dimension. Det kunne være, det var sin højere bevidsthed, man gik ind i, det kunne også være noget andet, men så huskede jeg på det første trappetrin, kærlighed, det andet trappetrin tillid, det tredje trappetrin fusion, så vidste jeg, at jeg var klædt på til at gå videre frem.

Jeg valgte at gå ind i en af portene. Her skal I selv vælge hvilken port, I går ind i. Giv det accept, se hvad der sker, når I vælger en af portene. En af portene kan være adgang til en ny måde, I kan arbejde med jeres evner på, det kan være hvad som helst. Prøv at gøre det i tillid.

Mens I gør det, overfører jeg Helligåndens energi til jer, helliggør jer. I går igennem som hellige mennesker, åndelige mennesker. I kan gå ind her være til stede herinde, se hvordan der kan være brug for jer i al fremtid, både nutid, fortid og fremtid.

Jeg kan se tiden er stukket af for mig igen.

I kan vælge at træde ud af det nu komme tilbage til vores dagsbevidsthed igen. I kan også vælge at være derinde lidt længere tid men prøv at have en fornemmelse af, at det guddommelige lys gennemstrømmer jer lige nu, guddommelige lys, kærlighed og tillid. Fusionsenergien gennemstrømmer jer. Det bliver som en enhedsfølelse inde i jeres guddommelighed.

Det var vores morgenmeditation i dag, søndag den 10. februar 2019. Morgenmeditation nummer 146. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, og jeg glæder mig på jeres vegne.

I må gerne sende mig en sms på, hvor I var henne, og hvad I besøgte, hvis I ønsker det.

Godmorgen og en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk