

Nr. 145 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 9. februar 2019

Nøgleord: Herrens kærlighedsarme.

Godmorgen og vel mødt. I dag er det lørdag den 9. februar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 145. Det bliver spændende at se, hvordan det virker. Min intension er, at I skal komme ind i jeres åndelige bevidsthed være formløse.

Mange gange siger vi, ”Hvordan gør jeg det, hvordan kommer jeg ind i det?” Man slipper alt det ydre liv, det får ingen opmærksomhed fra tanker, det får ingen opmærksomhed fra følelser ingen opmærksomhed fra sit daglige virkeområde.

Det er en god ide i dag at forestille jer, når I sidder her i stalden, når I er til darshan, når I får åndelige energioverførsler, det har I prøvet så mange gange, så I er jo der, hvor I skal være, når I får åndelig energioverførsel.

Forestil jer I sidder hernede på Healerskolen i stalden og tænker på, det er her, at I skal lave en fødselsproces. Vi arbejder på at blive født på ny i Kristusbevidstheden. I skal forestille jer, I sidder hernede i stalden her ved mig får en energioverførsel. I sidder hernede, responderer på en tidligere energioverførsel I har fået, en der har haft stor betydning for jer. Prøv at se om I kan finde sådan en eller en morgenmeditation, der har haft stor betydning for dig. Prøv at finde sådan en. Der er givet mange darshan, mange energioverførsler, det kan være svært at finde sådan en, men prøv at lade det indre bestemme hvilken energioverførsel I skal bruge. I kan sidde og fundere lidt over det.

Det er en god ide at sidde op, så det kan være en god ide at rejse jer fra sengen. I skal finde en energioverførsel I har fået til Darshan. Kan I høre, jeg smiler, det svarer til, at jeg skal se, I nikker. Det var kryptisk snak.

Vi kan starte op i dag med at iagttage mig. Åbenøjnene og kig på mit ansigt, vær bevidst omkring min pande, så vil jeg overføre energi til jer. Sjælelig, åndelig energi, til at hæve jeres bevidsthed på. Forestil jer I kommer ind her, så er I først og fremmest ganske almindelige mennesker, så har I en længsel efter sjælsbevidstheden, den åndelige bevidsthed og være den guddommelige bevidsthed. I har nogle målsætninger, som er rigtige gode. I skal forestille jer, jeg kigger på hver enkelt af jer og hæver jeres bevidsthed.

Jeg kigger på Lica. Jeg overfører åndelig energi til jer alle. Forestil jer jeg kan være alle steder og løfte jeres bevidsthed, uanset hvor I er.

Når I lægger opmærksomheden ind på den gode vilje og jeres kærlighedsnatur, jeres spontanitet, jeres livsglæde og har hjertet med i det, I foretager jer. Kærligheden ligger i hjertet, den ligger også i hjertechakraet oppe i hovedet.

I bygger en gylden strøm af energi fra Hjertechakraet til Hjertechakraet i hovedet. En gylden strøm af lys og kærlighed. Samtidig med iagttager I mig kigger måske direkte på mit ansigt. Det bedste er jo at slippe det direkte syn, forestil jer I kigger udenom mig i et meget større område slip jeres fysiske kontrol og den fysiske bevidsthed. Sig I er sjæle, der er i fysisk inkarnation, I er sjæle, der er i fysisk inkarnation.

Jeg overfører energi til jer alle sammen lige nu, en ophøjet bevidsthed, lys, kærlighed og tillid. Forestil jer når I kigger på mig, så er der noget der udvider sig inde i jer. I begynder måske at se med jeres højere bevidsthed, i stedet for jeres dagligdagsbevidsthed. I kan rent faktisk se, I sidder her på skolen på stolene herinde nogle på gulvet. Prøv at være indadvendt fra sjælen, ind til nomaden, ind i jeres åndelighed. Jeg prøver at bygge forbindelsen for jer.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden.

Nu kigger jeg på Inga og ser hendes indre lysudstråling. Når I nu iagttager mig, kan I også begynde at iagttage jer selv udefra.

I kan faktisk sidde og iagttage hele energiopbygningen udefra. I er faktisk i stand til at se igennem bygningen ude fra universet, der kan I se, I sidder her og får en åndelig energioverførsel. I er faktisk i stand til at se igennem væggen. Forestil jer I ser igennem den formløse verdens bevidsthed. I modtager alle Herrens velsignelse. I hører alle til kærlighedsarmeen. I arbejder med lys, kærlighed og tillid.

Jeg kigger på Rita, jeg kigger på jer alle sammen. Jeg kigger på Lisbeth og ser det indre lys i hende. Lys, kærlighed og livsglæde, jeres åndelighed og jeres livsopgave. Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen.

Anita og Keld. Når I siger jeres navn og flytter jeres navn over til mig med jeres kraftord, så får I energi igennem det, Anita og Keld. Horst og Mette. Dan og Helle. Inge Højbusk. Marlene. Ina. Ida. Lis. Lotte. Lene. Annette. Karina. Berit. Berit x2. Dan og Helle. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian. Simon og Dorit. Rita. Irene. Bente. Rigmor. Carsten og Gurli. Prøv at være helt til stede. Jesper. Tina Adam. Tina Sanders. Tina Theisgård. Anette. Johanne. Claus og Christina. Og til jeres familier.

I modtager alle Herrens velsignelse. Jeg giver jer lys, kærlighed, tillid og ny forståelse. Til Marlene. Til alle jeres familier.

Forestil jer I synker ind i hjerterne, ind i hjertechakraet i hovedcenteret. Prøv at synke ind her med hele jeres opmærksomhed og jeres bevidsthed. Forestil jer I ser Guds herlighed, guddommelig herlighed. I ser det flyt jeres bevidsthed ind i det. I er til stede i det indre. Lyksaligheden. I vores ophøjede verden. I er der alle som sjæle, solengle, er til stede i Kristusbevidstheden. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Der er selvfølgelig mange, jeg ikke har nævnt ved navns nævnelse. Lica og Leon. I får alle energi.

Den bevidsthed som I måske er nået ind i i nogle få sekunder, har I gjort det mange gange tidligere. De sekunder udvider vi til, at kan rumme evigheder. Når I beslutter jer til at gå ud af jeres meditative tilværelse, så gå ud i dagligdagen her, varm om hjertet, fyldt op med kærlighed, lys og tillid.

Glæd jer over dagen i dag, glæd jer over at I var med til morgenmeditation nummer 145.

Godmorgen og tak til jer alle sammen. Det var Peter L. Simonsen som guidede morgenmeditation nummer 145, her den 9. februar 2019.

Det var fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk