

## **Nr. 143 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 7. februar 2019

**Nøgleord: Tænk på vi arbejder med den Guddommelige hensigt.**

Godmorgen til jer alle. Man skulle næsten tro, det var søndag i dag, at det er en hviledag i dag, men det er det jo ikke, det er jo torsdag i dag.

I dag er det torsdag den 7. februar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 143.

Jeg kom til at spekulere lidt på det hele, hvad vi laver her om morgenen. Jeg tænkte på at igennem morgenmeditationen her, der prøver vi at oplade vores legemer med ny bevidsthed. I den nye bevidsthed kommer der fremskridt ind, hvor vi går ind mod en bedre verden end den, vi kom fra. Jeg kom til at spekulere på, om det er noget, vi vil, vil vi arbejde for evolutionskræfterne, eller vil vi arbejde for involutionskræfterne? Evolutionskræfterne betyder, vi går tilbage til Faderens hus til vores åndelige udvikling, til vores guddommelighed. Er det det, vi vil eller vil vi holde fast i de gamle mønstre? Det er tanker, man skal gøre sig selv, fordi den ene del af os siger, "Det vil jeg gerne", men den anden del vil ikke stå fast i det. Det ser vi ved mange mennesker måske ikke lige ved jer men prøv at tænke på det alligevel. Vil vi virkelig forandre det, vil vi til at blive sjæle, der er i fysisk inkarnation, eller vil vi være personligheder? Der er en lille smule modstand på mod forvandling, det skal vi lige kigge lidt på. Det er godt at tænke lidt over, hvad jeg er i gang med, og hvad jeg er ved at udvikle.

Hvis der ingen tvivl er længere, hvor man arbejder ind mod sin højere bevidsthed, det er det, man vil så prøv at se på jer selv, hvor aktive I er i jeres dagligdag. Sker der en forandring så giv forandringen videre til andre. Giv andre mennesker mulighed for at arbejde i deres sjælsstyring.

Vi skal altid se på vores motiv, vores oprigtighed og vores engagement. Vi skal kigge lidt på det hele. Det er vigtigt, at lægge noget livsenergi noget livsengagement ind i det vi foretager os, men bliv ved med at stå fast i det. Det betyder, de indsigter I får, dem skal I gerne skrive ned på det jordiske plan, det vil sige fysisk på et stykke papir, ellers kan der gå et lille stykke tid, så har man glemt det. Man har glemt den indsigt, man lige har fået. Hvis man har glemt det, så kan det aldrig blive udført. Det var bare en lille tanke, mere var der ikke i det.

Jeg vil gerne, I tænker på og mediterer lidt på solen. På solen det vil sige livsglæden og kærligheden. Prøv helt enkelt at meditere på solen.

Vi kender den drivkraft, der kommer frem nu inden så lang tid, her i foråret når solen begynder at få mere magt. Den livsglæde der bliver der, hvor vi skal ud i haven ud at gøre nogle ting. Den energikilde der er her, hvor det kribler og krabler inde i os, vi skal ud og lave nogle ting. Den form for energi er der også, når vi går ind i vores sjælsbevidsthed, så får vi den samme livsenergi og livsglæde. Den livsglæde vil man gerne dele med andre. Vi skal altid se på, når vi er ved at få en større platform, om den kan blive integreret inde i os eller bare delvis.

Vi mediterer på solen, sollyset, livsglæden og kærligheden. Meget, meget enkelt.

Når det er mørkt udenfor, så er det vores forestillingsevne, vi skal bruge til at se solen med, livsglæden, kærligheden. Forestil jer at man kan lægge bevidstheden ind. Man er måske en tur ved Vesterhavet, eller Østersøen, eller et andet sted ude ved vandet. Se hvordan solen responderer ned i vandoverfladen, responder på den energi der er her, den glæde der kan være i en smuk sommerdag.

Vi mediterer på solen, det er sollogos manifestationslegeme. Vi mediterer på livsglæde, kærlighed, skaberkraft. Det vi giver energi til, det vokser. Giver vi energi til det positive i vores liv og i andres liv, så er det det, der vokser, så sætter vi æteren i svingninger.

Når vi skal bygge ny karakter op en stærkere profil inde i os selv, når vi skal gøre det og ændre på et mønster, det kan være et hvilket som helst mønster, man skal ændre på. Det kan være, man kommer for sent op, eller ikke får udført det man har bestemt sig til i løbet af dagen, eller nogle laster man gerne vil af med. Hvordan kommer man af med det? Man begynder at forestille sig, hvordan det ser ud, når man er kommet af med begrænsningen, se den nye verden man kan leve i, leve sig ind i den verden, så begynder der at ske en forandring. Lægger man viljen ind i det, viljesenergien som er åndens energi, begynder vi at gøre de ting, så lader vi det guddommelige inde i os forandre den verden, vi er i, så sker der noget nyt. Hvis vi ikke tror på, vi kan, så har vi glemt, vi er guddommelige, så er vi i fortiden med dens begrænsninger. Men tager vi nutiden nu og ind i fremtiden med de bedste kvaliteter, vi har, derfor mediterer vi på solen, sollyset, livsglæden, kærligheden, skaberkraften.

Vi skal huske, de gamle mønstre har godt fat i os, kan have det, men hvis nu vi løser det med sollys, så mister de magten stille og roligt.

Vi forestiller os, vi er solen, vi alle sammen er solen, fra solens bevidsthed er det nemt at se ud over vores klode og på andre kloder. Man får en helt anden viddesyn, en anden forståelse af at være i sin højere bevidsthed. Der kan man både se fortid, nutid og fremtid på en gang.

Forestil jer I er solen. I sender lys, kærlighed og nyt liv ud til at det, jeres stråler rammer. Den samme sol vi har på himlen, den samme sol har vi inde i vores hoved i vores hovedcenter.

Vores solengel den lyser også solenglen ind mod de højere bevidstheder, hvor den lyser ned igennem vores lavere bevidsthed med lys, kærlighed og tillid. Den skaber forvandling, både i solen på himlen og i solen i vores eget univers, i det menneskelige univers og i kosmos. Vi ved jo alle, vi er sjæle, der kan arbejde med ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse og tillid. Det kan vi gøre fuldt bevidst af lysets energi, af den viden der ligger i det, det kan vi videregive til vores medmennesker og gøre dem mere oplyste. Vi kan lade lys og kærlighed strømme ud til den verden, vi lever i både til vores dagligdagsbevidsthed og ud til hele vores jord.

Er vi nu solen, så sender vi lys ud i verdensrummet beliver og skaber nyt liv. Jeg springer lidt i det, men hvis I er i jeres indre væren, så skifter I bare fokus et øjeblik, men I vedbliver at være det samme lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid. Forestil hele jeres aurafelt lyser af sollys og kærlighed. Det betyder hver eneste dag, kan I gøre en forskel. I kan være en årsag. I indeholder udholdenheds bevidsthed, udholdenhed, lys, kærlighed og tillid.

Vi sender lys og kærlighed ud til vores verden. Vi giver lys og kærlighed til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, til jeres trængende næste, til jeres indre vejleder, til menneskeheden og til jorden.

Hele vores klode bliver oplyst med lys, kærlighed og tillid, fordi det er det, vi er, det er det, vi rummer i vores højeste ydeevne. Tænk på vi arbejder med den Guddommelige hensigt, med at hæve klodens bevidsthed.

Jeg lader velsignet lys og kærlighed gennemstrømme jer alle sammen.

I kan altid sende respons tilbage til mig, på sms, hvordan det virker på jer.

Jeg ønsker jer godmorgen alle sammen, og ønsker jer en fantastisk god dag.

Det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle og en velsignet dag til alle.

Vi slutter udsendelsen nu, morgenmeditation 143 her den 7. februar 2019.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)