

Nr. 142 Morgenmeditation til alle.

Morgenmeditation onsdag den 6. februar 2019

Nøgleord: **Sanat Kumaras ashram.**

Godmorgen til jer alle og velkommen til overfladen. I dag er det onsdag den 6. februar. Vi skal have morgenmeditation nummer 142. Det kan kun blive en glædes dag, når vi er kommet hertil.

Hvis nu vi lægger 1 til 4 til 2 sammen, så får vi en 7. stråles energi med orden, ceremoni og magi, så det er vel det, vi skal arbejde med i dag.

Man kan også sige, i etteren der ligger en første stråle, fjerde der ligger en fjerde stråle, med harmoni og konflikt, anden som kærlighed og visdom. Der er mange ting at give sig til.

Jeg vil gerne, at vi arbejder med noget lig det, vi arbejdede med i går, bare med en lille smule drejning på, så det får en anden effekt men inde i samme fusionsenergi, som vi begyndte at arbejde med i går.

Vi skal tænke på, vi skal fusionere på vores lavere bevidsthed op i vores sjælsbevidsthed, videre op i vores buddiske legeme, videre op i vores atmiske legeme, videre op mod det guddommelige. Det er den fusion, vi er ved at foretage os.

Jeg vil gerne, vi begynder at fokusere på vores kraftords energi, vores kraftords bevidsthed. Sid stille og roligt, udtal jeres kraftord. Stille og rolig med en indre bevidsthed hvor I synker dybere og dybere ind i jeres opfattelsesevne af betydningen af jeres kraftord.

Dem der ingen kraftord har, I fokuserer på fred, lys og ubetinget kærlighed. Prøv at gå derfra til bare at lytte til ordene og vær bevidst om hvilken betydning de tre ting har, fred, sollys og ubetinget kærlighed.

Fred hænger sammen med Fredens Avatar. Sollys hænger sammen med sollogos, vores sol. Den ubetingede kærlighed hører med til kristusbevidstheden.

Det er vi også rigtig godt kørende i. Jer der mediterer på fred, sollys og ubetinget kærlighed prøv at gå dybere ind i det. Slip den ydre fokusering, tag tingene til jer i jeres hjerter. Synk ind i hjertet med fred, lys og ubetinget kærlighed.

Dem der arbejder med jeres kraftords energi, I gør ligeså. Tag det til jer mediter på betydningen af jeres kraftord, læg det igen ind i hjertet.

Vi tænker på livsenergien og livsglæden, som er forbundet med hjertet. Vi arbejder med betydningen af vores kraftords energi, lader det synke dybere og dybere ind i hjertet, en indre væren.

Det samme til de mennesker som arbejder med fred, lys og ubetinget kærlighed. Lad det synke ind i hjertets bevidsthed, en indre væren. Slip alle ydre begrænsninger.

Vi forener bevidstheden i vores hjerter med solen i vores hoveder. Inde midt i hovedet der har vi en indre sol, en solengel. Solenglen er også vores intuitive bevidsthed og skaberkraft. Det er der, vi har de helbredende kræfter. Det er der, vi har alle sjælskræfterne. Vi mediterer på solen inde i hovedet mærker den intense varme og udstråling herfra, samtidig fokuserer vi på vores fysiske sol, som er sollogos manifstationslegeme.

Alt det vi laver i dag fra starten af, er en meditativ proces, en stor meditation.

Vi er kommet dertil, at vi har bevidstheden i vores hovedcenter, solen der er her, solenglen, samtidig prøver vi at være bevidste på vores sol, som er på himlen, som er sollogos manifstationslegeme. Vi laver en sammensmeltning af solen på himlen og den indre sol inde i hovedet. Lad det smelte sammen i en indre væren, til oplyshed, til selvforglemmelse. I fusionerer en ny æra, en ny verdensprofil.

Vi lader vores bevidsthed gå herfra, jeg ved, det er en langvarig proces, jeg laver, men vi starter med begyndelsen, det er det, vi begynder med nu.

Vi fusionerer videre med energien til Shamballah, Sanat Kumaras ashram. Vi ved, det er her viljesenergien går ud fra. Viljesenergien som skal fusioneres med kærlighedsenergien og den skabende intelligens.

Det er her, der skal ske stor renselse i menneskerigetets bevidsthed, så hele personlighedens begrænsning skal skiftes ud til sjælsbevidsthed senere til åndelig bevidsthed. Vi arbejder på at forvandle. Selve forvandlingsprocessen giver nye evner, muligheder og ny væren.

Vi lader energien strømme videre fra Sanat Kumaras ashram til Buddha, som kom med oplysningskræfterne, Buddha som er en avatar.

Samtidig med strømmer der energi fra Shamballah til Kristus, som kom med kærlighedsaspektet.

Når I begynder at arbejde med de ting, er der måske noget, der rører sig i jeres baghoved eller et andet sted så giv det accept.

Vi ved nu, der ligger en triangel fra Shamballah til Buddha til Kristus. Selve triangelen er den guddommelige bevidsthed, som står for vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens.

Forestil os fra Shamballah der går der en direkte strøm over til Sirius, Det store Hvide Broderskab, adepterne på Sirius, der fører vi også bevidsthed op til, ser solen Sirius for os. Det er her, vi har været mange gange tilbudt vores tjeneste som sjæle, det gør vi i dag igen, vi tilbyder vores assistance til mesterhierarkiet på Sirius.

Husk at hvad vi laver er byggesten inde i vores bevidsthed til større bevidsthedsudvidelser.

Mens I foretager de her ting, så overfører jeg velsignet energi og lys til jer. Jeg laver en overskygning af jer til større forståelse og ny viden.

Lad nu energien strømme fra Sirius, til Sanat Kumaras ashram, herfra en bevidst deling og alligevel en sammensmeltning, til Buddha der kom med oplysningskræfterne, til Kristus som kom med kærlighed og visdom.

Husk at i forbindelse med Kristus der ligger hele Hierarkiet alle mestrene, som inspirerer os indefra.

Vi har helt tydeligt inde i hovedet en sammensmeltning af vores solengel og solen, den fysiske sol, energistrømning til Shamballah, fra Shamballah til Sirius, fra Sirius tilbage til Shamballah, fra Shamballah til Buddha, til Kristus. Det er hele tiden en udvidelse af bevidstheden videre ned til menneskeriget til oplysthed ny forståelse.

Tænk på vi er alle på jorden sjæle i hvert fald i menneskeriget, hvor vi er ved at højne vores bevidsthed, vores viden, vores visdom og kærligheden. Det er kærligheden, der er bærekraften. Prøv at være til stede her i en indre åbenbaringskilde der udspringer i vores højere bevidsthed. En energikilde af lyssubstans, kærlighed, renselse og et nyt indre væren.

Jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige vilje, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, jeg arbejder med nådens lys.

Vi lader lys og kærlighed strømme ud til hele vores klodes bevidsthed, til alt liv på kloden, til det indre liv inde i vores midte, hvor der også ligger en sol.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Mit navn det er Peter L. Simonsen her fra Healerskolen i Sønderjylland.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. I er velkommen til at sende en sms på, hvad jeres oplevelse er i det, ellers skriv det ind i jeres opgave, til dem af jer der har opgaver.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var vores morgenmeditation nummer 142, her den 6. februar 2019.
Godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk