

Nr. 136 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 31. januar 2019

Nøgleord: Jeg har ventet på dig længe.

Godmorgen til jer alle sammen og vel mødt. I dag er det torsdag den 31. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 136.

I går snakkede jeg en del om engagement og ligegyldighed, det har vi snakket om de sidste par dage, hjerteenergien, kærlighedsenergien.

Vi snakkede en del om manifestation af den guddommelige plan, og vi snakkede om Kristus tilsynekomst.

Det ved I, at allerede for mange, mange år siden, måske for hundrede år siden, har besluttet sig til det, der hedder Kristi tilsynekomst her i år 2025, skulle være en realitet. Det vil sige, det er lige om hjørnet, at vi skal til at arbejde med den guddommelige bevidsthed i vores daglige bevidsthed hver eneste dag, altid. Det er noget, man skal lægge stor glæde ind i at gøre, det vil sige at arbejde med sjælsbevidstheden, som er lig med Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Det er noget, vi alle sammen skal arbejde med.

Vi ved jo, vores jord her er en planet, som ikke er en hellig planet endnu. Det betyder, at det er her, man kan tage udvikling, uddannelser.

Det er her vi skal bruge vores engagement, til at give afkald på personlighedens interesser, til at arbejde med de sjæle og de åndelige interesser, som ligger i mesterens bevidsthed og i mesterens ashram. Det er godt at tænke på, at man tilhører en sjælelig gruppe, mange af jer tilhører en sjælelig gruppe, her på Healerskolen i Sønderjylland, hvor I hører med til.

Mange gange når vi er ved at lave nye tiltag, ny udviklingsområder, så er det vigtigt at støtte op være til stede fysisk, fordi der er meget træning, der foregår på det fysiske plan, for at sige, nu giver vi det større engagement i forhold til, hvad vi plejer at gøre, så vi lukker mere op for livsenergien, livsglæden.

Der ligger altid specialopgaver til hver enkelt af jer, som skal udføres i samklang i en helhedsproces. Det er noget, man mange gange glemmer. Man kan så sige, jamen når vi sidder hjemme og hører morgenmeditation, så er der mange, der siger, "Det kan vi da godt nøjes med". Men det er ikke nok, det er en god ide at starte på den måde, men det er vigtigt at lægge mere engagement i den gruppe, man tilhører.

Hvis man skal meditere lidt på mesteren, vi snakkede lidt om det den anden dag at se mesteren inde i hjertechakraet, være bevidste om, hvem var mesteren derinde.

Kan I huske, vi arbejdede med at være bevidste foran hjerteenergien, hjertechakraet og se vores mester ved hjertet, på et område på 6x6 mm., hvor vi skulle se hvilken mester, vi var tiltrukket af.

Det kan vi så lige repetere igen og sige, "Hvilken mester er jeg tiltrukket af"? Det kan være Hierarkiets mestre, det kan være adepter, det kan være indviede, det kan være avatarer. Prøv at være bevidst om det, lad det komme indefra hvad I er tiltrukket af. Det kan også være mester Jesus, mester Kristus, Djwhal Khul, tibetaneren, Greven af Saint Germain. Det kan også være nogle af de forskellige strålemestre, der ligger på strålebevidstheder, som også gennemstrømmer vores bevidsthed. Baba. Prøv at være bevidste om hvilken mester I er tiltrukket af.

Forestil jer inde i hjertechakraet, der er et felt på 6x6 mm. Der ser man sin egen mester være til stede, som overvåger vores handlinger og prøver at give inspiration til os. I skal se jer face to face med jeres egne mester. Nu er det, at normalt forstyrres man ikke mesterens arbejde og slet ikke med personlighedens interesser, men

man gør det med sjælelige interesser og åndelige interesse. Det er gruppefusionen, gruppekærligheden, man arbejder med til hjælp til udviklingen af menneskeheden.

Vær bevist om, hvem I føler jer tiltrukket af i de indre planer. Hvis man hører sin indre vejleder, sin mester, eller en åndelig repræsentant for jeres mester, der siger "Følg mig". Vil I så følge mesteren på stedet, eller vil der komme mange udflugter først?

Jeg kan huske for mange, mange år siden, da var jeg på kursus i Århus, på Århus universitet.

Jeg var taget derned, fordi jeg havde lige gennemgået nogle kriser i mit liv. Det var i 1992, jeg havde en dejlig sød kæreste, som jeg regnede med, jeg skulle leve sammen med resten af mit liv. Hun havde fundet ud af, at hun ville realisere sig selv. I den realisering var der ikke plads til mig, fordi hun ville noget andet. Det gjorde, at jeg kom ind i fortvivlelsens land. I forbindelse med de ting så var jeg sådan set heldig, for jeg kom ned og besøgte min bror i Århus. Han havde en kæreste, der var spirituel interesseret. Hun fortalte, hun kendte en healer, der hed Inge Damborg, og hende skulle jeg tage og besøge. Jeg var ude og fortælle om mine problemer, så fik jeg en fantastisk god healing, som ligesom satte alting på plads inde i mig.

Hun havde forskellige kurser, bl.a. et der hed "Med hjertet i centrum", hvor det var kærligheden, man arbejdede med. Jeg begyndte at følge de forskellige kurser hun havde. 3 til 4 stykker, så jeg kørte jævnlige fra Mors, gik på kursus dernede, blev optanket og følte mig rigtig glad.

Vi havde en meditation en morgen, eller formiddag jeg var dernede, hvor vi skulle besøge vores indre vejleder. Der gik et kort stykke tid, så befandt jeg mig oppe i kirken i Nykøbing Mors, hvor jeg kommer fra. Der var jeg til stede oppe i alterbilledet, hvor jeg så Jesus var til stede, hvordan han velsignede andre mennesker. Han sagde til mig, "Jeg har ventet på dig længe, jeg har ventet på dig længe".

Jeg kunne jo godt huske meget tidligere i mit liv, der har jeg haft tiltag til at følge det indre bud, det indre liv, men nu blev det igen målrettet, at det var det, jeg skulle. Det vil sige, den indre tilskyndelse kom indefra, hvor det var livsglæden og kærligheden, der var den styrende del.

Det blev også det indre kald, jeg havde i mig selv. Det var det, jeg skulle begynde at udføre. Når man begynder at lægge bevidstheden ind i, hvad skal der så til, så havde jeg selvfølgelig nogle ønsker om, at jeg gerne ville udvikle mine healende evner, clairvoyancen, de psykiske sansninger.

Hvad skulle jeg så bruge mine evner til? Det var selvfølgelig til at hjælpe menneskeheden med. Jeg gik målrettet i gang i 92 igen. Jeg havde været i gang og arbejdet meget med det i 75, og helt tidligt i min barndom. I 6 årsalderen havde jeg også været i gang med at arbejde med udvikling. Jeg havde det faktisk helt nede fra barnevognen, hvor jeg kunne registrere bevidstheden omkring mig, forældrenes bevidsthed og andre ting. Det var sådan set meget interessant. Det jeg vil sige med det, det var, da jeg blev født, blev jeg født med en ud af kroppens oplevelse.

Det betyder, jeg har indsigt i, hvordan man bygger et solsystem op, jeg var født med den åndelige clairvoyance.

Hver gang der kommer en krise eller andre ting, så er det en mulighed, man får givet, en mulighed der ligger til os, for at udvikle de evner og kvaliteter man har på et dybere niveau.

Det betyder, når vores indre vejleder har sagt, "Nu skal du i gang" så er det vigtigt at gå i gang på stedet, fordi mesteren har lagt tillid ind til os, så vi skal bare følge med.

Der ligger en masse prøvelser, en masse udvikling, om man nu er stabil, om man er udholdende nok til at gå igennem processerne, fordi de forskellige processer man går igennem, de giver ny livserfaring, ny viden, og den viden det er den, man kommer til at arbejde med senere i sit liv som en parathed. Nu er vi så heldige her, at jeg har viet mit liv til at hæve menneskeheden bevidsthed og udvikle sjælene, så mange gange kommunikerer jeg med jer om natten, hvor der skal en større udvikling til. I siger som sjæle, "Hold nu godt fast i mig Peter, fordi i morgen og de næste par dage hvor vi skal arbejde, da vil jeg stritte imod alt det, jeg kan, fordi min sjælelige

opvågningen og interesse er en ting, men min personlighed vil noget andet". Okay så holder jeg fast, når man har lovet det.

Det betyder, der hele tiden er en indre vejleder, der hjælper os til at kan udføre vores opgaver.

Det betyder, at vi efterhånden har mestrene i vores hjertechakraer, hvor vi har muligheden hver eneste dag for at lytte til de indre budskaber.

I kan spekulere lidt på at mange af de energioverførsler, jeg giver jer, de er målrettet fuldstændig ind til, at I kan bruge jeres latente evner, der ligger inde i jer til gavn for menneskeheden for klodens bevidsthed. Det er det, jeg arbejder med hver dag. Jeg giver jer lys, kærlighed og tillid.

Det vi prøver at være opmærksomme på, det er kærligheden i vores hjertechakra.

Vi tænker på, vi er her som sjæle, vi har en indre vejleder, en indre mester vi er tiltrukket af. Det er vigtigt at sige, "Jeg gør min del med fast beslutsomhed". Når vi lægger livsglæden ind i det, så får vi tilført meget hjælp, fordi vi begynder at arbejde for universet istedet for vores personligheds interesser.

Forestil jer, I mediterer på I er tillids skaberen i fysisk manifestation, I giver lys og kærlighed til alt det, I ser. At det er en grundpille inde i jer. Jeg tænkte også på, når der bliver sagt "Jeg har ventet på dig længe", tænk på hvad jeg kunne have udrettet, hvis jeg var gået fuldt bevidst ind i det meget før i mit liv. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle, overfører velsignet energi til jer. I skal tænke på, Healerskolen er et lyscenter for kærlighed, visdom, aktiv intelligens.

Godmorgen til alle. Det var vores morgenmeditation nummer 136, her i dag torsdag den 31. januar 2019. Godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk