

Nr. 128 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 23. januar 2019

Nøgleord: Kærlighedslyset forvandler alt.

Godmorgen. Jeg var lige udfordret med nogle tekniske problemer, men det går jo alligevel.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. I dag er det onsdag den 23. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 128.

Kigger vi på datoen den 23. så tænk på, det er snart en måned siden, det var jul. Det er helt utroligt, hvor tiden den går.

I dag har jeg tænkt på, vi skal snakke en lille smule om, at vi alle er sjæle. Det ved vi jo, at vi er, men vi er også lysbærere. Sjælen er lysbærer, der bærer lys og kærlighed ind i menneskeriget og i andre naturriger. Det er godt at tænke på, vi kan bære lys ind, og vi kan oplyse andre mennesker. Der er bare det, at næsten alle mennesker vil gerne have det helt konkret, det man vil oplyse.

Den overfysiske verden er den største verden. Jeg har tænkt på, om vi skulle bevæge os ind i den verden, og så opleve den væren inde i os selv i stedet for det vi gør til daglig, lidt mere end det vi plejer at gøre.

Jeg sad og filosoferede, inden vi skulle starte her i dag, hvad vi skulle arbejde med. Jeg tænkte på, mange gange ligger vi i nogle tidslommer i vores fortid, hvor det kniber med nytænkning, og hvor man ikke er bevidst, om den tid man har lige nu. Lige nu her i 2019 der er vi sådan set meget oplyste.

Mange gange inde i vores tankesind der kan vi gå i fortiden måske være 100 år tilbage i tiden i vores bevidsthed. Det er sjovt at tænke på, det kan være, man kan gennemleve mange kriser i løbet af natten, 100 år tilbage i sin opfattelsesevne. Jeg kunne tænke mig, nu vi arbejder som lysbærere, vi bærer lys og kærlighed ind, så vil jeg prøve at være bagved jer alle sammen som en overskygning, ligesom jeg gør i dagligdagen.

Hvis I er bevidste om, hvor I sidder henne i jeres eget hus og lytter til morgenmeditationen. Hvis I nu ser det hele lidt ovenfra, og ser jer selv sidde på en stol, måske ligge i sengen, eller hvad I gør. Se på rummet udefra hvor I kan kigge ned i de forskellige rum, I har inde i huset.

Begynd at iagttage hvert eneste rum med de tanker og tankeformer I aflægger inde i rummet, vær åben og opmærksom på om det er opbyggende tanker, I kører med inde i jeres hus, eller er det tanker, der nedbryder, det kan også være neutrale tanker.

Det er godt at se inde i huset, der kan man se, der ligger forskellige tankespor med begrænsede tanker. Det kan være en god ide at fjerne de her begrænsede tanker, fordi når man går i de forskellige rum eller lokaler, så er det opladet med balance tanker. Det er noget, vi skal være bevidste om. Det ligger både i væggene og i møblerne, i omgivelserne, i vores aurafelt, Så vi skal bygge det op med opladende energi, hvor I skal tænke på fred, lys og ubetinget kærlighed. I løfter hele rummet op i lys og kærlighed, ind i en indre væren med lyksalighed, rørthed og ydmyghed.

Prøv at bygge jeres rum i jeres hus op med den bevidsthed og samtidig sende et rosa farvet lys ind i jeres rum, jeres stuer, på jeres kontor.

Fyld hele jeres tankesind op med rosafarvet lys. I skal lægge sympatitanke ind i huset. Sympati til alt det I skal foretage jer. Prøv at iagttage udefra der kan man se mange af de tankeprocesser, man foretager sig, og se de ikke er hensigtsmæssige. De skal omdannes og oplades med kærlighed og nytænkning. Gå hver eneste rum igennem, jeres forhold til jeres omgivelser, til børnene, til ægtefælle, parforhold. Start med at oplade det hele med lys og kærlighed. Hvis nu vi tænker på, hvor mange år I har lagt bekymringstanker ind, eller når I kører i

bilen. Tænk på al den tid du har brugt på mobiltelefon og iPhone, iPad og det hele. Se på hvor meget bruger I i glædestanker og opbyggende tanker. Bare være helt opmærksom på det.

Vi har jo altid hjælpere, der hjælper os. Vi ved, at når nogle mennesker dør, så kan de træde ind til os i deres legemer og ligesom give nogle kærlige ord med på vejen til os. Det vil sige, de kan træde igennem i deres oplyste legeme og give os den hjælp vi har brug for. De er måske taknemmelig for det liv, de har haft sammen med os. Når jeg nævner de her ting, så er det fordi, vi kan rejse i tid og rum i vores bevidsthed, og det vil vi kunne gøre, uanset om vi er levende eller døde. Man kan rejse i sit overjordiske legeme lige nøjagtigt hen, hvor der er brug for hjælp og kærlighed.

Det første vi skal gøre, det er at befri os selv for mange af de her begrænsninger. Tænk på hvis der kommer gæster ind i jeres hjem, hvordan I modtager dem, om det er med glæde, tillid, sympati og positive tanker, eller hvordan det er, I gør det. Vær opmærksom på det og så se om der er noget, der skal forandres, når I møder andre udfordringer, hvordan I skal møde andre mennesker. Når I begynder at bygge nye tanker ind, hvordan I møder andre mennesker med lys og kærlighed og de ting. Så bygger I nye tankespor op i jeres bevidsthed, i jeres hjerter, og når I har gjort det en del gange, så bliver det til en positiv evne, positiv vane som kan neutralisere nogle af de gamle vaner derinde, som måske ikke var så hensigtsmæssige.

I sidder her og iagttager, at I omdanner hele jeres hus, jeres bolig, jeres fysiske legeme, jeres fysiske hus til lys og kærlighed. Tænk på I også er sjæle, der tiltrækker andre sjæle, der har brug for at være hos jer, i jeres hjem, og de skal være velkomne til at få lys og kærlighed. Det kan være, der er nogle sjæle, der mangler opmuntring til at komme videre. De har været låst i for lang tid i personligheden og skal til at genvinde deres evner og kvaliteter. Tænk på hvis I har en del af sådanne nogle ting hjemme i jeres bolig, så er der brug for jeres støtte og kærlighed. Jo mere lys og kærlighed I kan give, jo mere er I et større lyspunkt, hvor folk i nød kan komme hen, få hjælp. Det er det, vi skal fungere i som lysbærere.

Jeg lader mit lys og kærlighed strømme ud til jer alle sammen. I begynder alle sammen at oplyse jeres hjem, jeres bolig, jeres tankesind med kærlighed, oplader alt med kærlighed. Sig andre er velkomne, der har brug for hjælp i jeres hjem. Prøv at tænke på hvor mange af fortidens mennesker, sjæle, svæver måske rundt i mellemverdener har brug for jeres kærlighed. Ikke afvise dem men giv dem lys og tillid. Mød verden med lys, tillid og ny forståelse.

Kærlighedslyset forvandler alt, kærligheden oplyser, kærligheden bærer ikke nag, kærligheden er ikke vrede, kærligheden forvandler alt, hvis I forestiller jer. I er 100 år tilbage i tiden, har ingen anelse om at komme tilbage her til fortiden men I kan mærke, der mangler noget.

Så er det fordi, I skal ind i jeres sjælsbolig og fungere. Som sjæle løfter vi og inspirerer. Vi renser ud i vores hjem, vores tankesind med lys, kærlighed og tillid. Når I har lyset, kærligheden og tilliden, så er der en ny fremtid til jer, hvor I kan fungere i et oplyst tankesind.

Giv lys og kærlighed til alle de nye mennesker som er på vej ind til vores udsendelser her om morgenen.

Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Folk er velkomne her til at få hjælp til mange af deres problematikker.

Vi skal tænke på, vi er alle guddommelige, og når I åbner jeres hjem i kærlighed, så er det en guddommelig bolig her på jorden, der er åben for andre lidende sjæle, lidende personligheder, der har brug for trøst, hjælp, muligheder og måske mad, så giver vi dem det. Prøv at leve et liv uden beklagelser, uden bebrejdelser, uden irritation og kritik. I glæde og taknemmelighed der skal vi være. Tænk på det kan være et jubelår i år, hvor glæden er bærekraften i menneskeriget. Glæde, kærlighed og lyksalighed.

Jeg sender min velsignelse ud til jer alle sammen. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi. Som sjæle har vi opgave til at løfte andre mennesker op i deres ophøjede bevidsthed. Det er en enorm glæde, man får i sig selv, når vi har muligheden for at give muligheder til andre, så begynder vi at tænke i opbyggende tanker, opbyggende tanker. Regn med også i det der hedder indtryks skaberen, skaber nye relationer, nye muligheder, det giver en rummelighed og væren inde i jer. Rummelighed og en stor indre væren, der er fyldt op med livsglæde og kærlighed.

Det var vores morgenmeditation her i dag, onsdag den 23. januar 2019. Morgenmeditation nummer 128. Jeg ønsker jer alle en fantastisk god dag, en velsignet god dag, hvor vi har muligheden for at åbne hjerterne for alle. Godmorgen til alle og god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk