

## **Nr. 126 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 21. januar 2019

**Nøgleord: Det store hvide Broderskab på Sirius,**

Godmorgen Jesper frisk som sædvanlig. Godmorgen til jer alle sammen. Vi begynder med tre gange OM. Prøv at sige det rigtig højt, så jeg kan høre det igennem kameraet. Det vil være rigtig dejligt. Vi tager tre gange OM, så jeg kan høre det med min indre hørelse. Okay så går vi i gang.

I dag er det mandag den 21. januar 2019. Det er morgenmeditation nummer 126.

I dag har vi mange forskellige ting, vi skal arbejde med. Det er selvfølgelig, at vi skal arbejde med kærlighed igen. Kærlighed, lys, tillid og visdom. Nu havde vi lige darshan i går, morgenmeditation, undervisning og darshan sluttede vi med.

Jeg kom til at tænke på her i dag, at jeg nok hellere må fortælle, at hver gang vi laver darshan, så er der rigtig, rigtig mange engle til stede her, fordi det er en guddommelig, åndelig ceremoni, vi laver med åndelig energioverførsel. Det vil sige, der er mange engle til stede sammen med os, som kommer, som er tiltrukket af det lys, vi sender ud. Eller det lys jeg arbejder med sender ud. Det vil sige, der bliver mange opbyggende devaer. Mange af de opbyggende devaer de ligger også i vores aurafelt, de får energistimulering, så de udvikler sig, så de bedre kan stimulere os med den gode vilje, med intuitiv bevidsthed, kærlighed og ny forståelse.

Vi skal tænke på, der er parallelle verdener, som jeg hver eneste dag også giver næring til. Tænk på at I også er i stand til at give næring til andre ting i vores evolutionsforløb. Det er rigtig, rigtig godt at tænke sådan og gøre det. De opbyggende engle de har en fantastisk effekt på menneskeriget, så det er godt at have et godt samspil og tænke over det. Men det betyder ikke, at vores ansvar bliver mindre, det bliver nemlig meget større, fordi alle skal have ligeberettigelse i det arbejde, vi er ved at udføre.

Jeg vil starte med i dag, at overføre velsignet lys og energi til jer alle. Der er altid det, at når man siger noget med oprigtighedens stemme, så virker det. Man siger, jeg gør det, det er det, jeg gør. Og det er det, jeg viser verden, så er det det, der sker.

Jeg overfører velsignet lys og kærlighed til jer alle. Stimulerer jer indefra. Prøv lige at være lidt bevidst om jeres hjertechakra, jeres kærlighedscenter. Tænk på man kan gå ind i en indre væren i hjertechakraet i total selvforglemmelse og se om man kan synke dybere og dybere ind i hjertet, jeres kærlighedsniveau. I bliver fyldt op med lys, livsglæde, kærlighed.

Her i dag der mediterer vi på hjerteenergien, kærligheden, tilliden og visdommen. Vi har gjort det mange gange før, men for hver gang vi laver det, går vi ind i et dybere lag end det, der var før. Det er vigtigt at tænke på, at det er den energi, I modtager fra mig af. Videregiv den til andre. Videregiv energien og kærligheden til andre alle har brug for det.

I dag vil jeg starte med som Solavatar at give lys, kærlighed, visdom, lyksalighed, viljesenergi til Shamballah, til Sanat Kumaras ashram. Det giver vi lys, kærlighed og visdom til. Og dem af jer der har et kraftord, kør igennem kraftordets energi og bevidsthed, giv fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi giver energi til Shamballah, til Hierarkiet, det åndelige mesterskab, hvor Kristus er overhovedet. Det giver vi energi til. Vi giver til Kristus, som er leder af Hierarkiets mestre, som står for kærlighed og visdom. Shamballah står for vilje og kraft. Vi overfører energi til Sirius, Det store hvide Broderskab på Sirius, til Venus og Storebjørn. Vi giver lys og kærlighed til vores planet jorden, forestil os vi bygger den op med lys og kærlighed.

Prøv at forbinde jer med Fredens Avatar, Solavataren og Kærlighedens Avatar, som står i en krafttriangel ude i verdensrummet, som giver lys og kærlighed til vores oplysthed her på kloden. Forestil jer jeres hjertechakra er forbundet med avatarerne og med Guds lys, den guddommelige hensigt.

Tænk på vores livstråd, som ligger i hjertet og strømmer igennem mange bevidsthedslag. Vi giver lys og kærlighed til alle, tillid og selvforglemmelse.

Vi ved, i dag der kan vi skabe nye resultater. Nogle gange vil I opdage, I laver rigtig meget arbejde, som der tilsyneladende ingen belønning er for, men det vil der altid være alligevel. Man kan lave meget arbejde for mange mennesker og mange ting i mange år.

Det kan være, I en dag sidder med vinderhånden, vinderkortene på hånden. Så tænker I på, at nu kan vi få det hele, vi har det hele nu. Det kan godt være, vi kommer dertil, hvor vi siger, ”Jamen de andre mangler.” Så giver man overskuddet fra sig igen. Det overskud man pludselig har fået lagt i hænderne, fordi der er andre, der er mere trængende, end en selv. Det vil sige, man åbner for barmhjertigheden, kærligheden.

Man kan godt vise, man har vinderhånd. Men vi skal arbejde med storsind og vise, det betyder ingenting for os, at vi har vinderhånden. Det er noget, vi aldrig vil hovere på. Man vil måske begynde at tænke på, det er slet ikke nødvendigt, man har vinderhånden hver eneste gang, eller bare en enkelt gang man skal det. Det er en god ide at videregive det til dem, der har brug for det.

Se på den proces man går igennem, at det var den, der var gaven til os. Gaven til at forvandle tingen i. Vi snakker om barmhjertighed, kærlighed, accept, tolerance og videregivelse af de gode ting, vi får sat til rådighed. Glæden ved at give. En af de største ting vi har i vores liv, glæden ved at give.

Vi tænker på, at vi alle yder en stor indsats, nogle kan gøre det bedre, og andre gør det i fulde flor. Så er det vigtigt at sige, man får en bonus ud af det. Den bonus videregiver vi igen i systemet, idet vi gør det, så får vi alt. Idet vi har en helhjertet beslutning inde i vores bevidsthed, til at yde det bedste vi har. Giv kærlighed til andre. Idet vi giver, får vi selv.

Jeg sender velsignet energi ud til alle de mennesker, som arbejder med den gode vilje, både i Danmark og rundt omkring i verden, til læger uden grænser som hjælper mange mennesker, de mange mennesker, som arbejder i ledelsesorganisationer og hjælper mange mennesker. Jeg arbejder som Solavatar hver eneste dag, med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelsen, tolerancen.

I skal huske, vi har skaberkraften inde i os. Vi skaber, vi kan forny, vi kan velsigne, vi kan oplyse. Når man tænker på det et øjeblik, så kan vi opleve os selv, hvor vi er beriget af mange fantastiske gaver. Vi tænker på glæden i at give det videre til andre, jeres fornyet livsglæde og livsmod.

Jeg tænker på jer alle sammen i det forestående arbejde, og det I er ved at gøre. Når I lægger glæde og kærlighed ind, så er der ingen stress, ingen frygt, ingen angst. Forestil jer de tre aktivitetsdevaer som står over skolen her, som står for vilje/kraft, kærlighed og visdom og aktiv intelligens, som altid beliver Healerskolen i Sønderjylland, som er et lyscenter med kærlighed og visdom. Giv altid lys og kærlighed ud til alle. Det bliver fornyet hvert eneste minut. Vi ved kroppen også bliver fornyet konstant, døde celler bliver skiftet ud, efter det nye er sat ind.

Prøv at være bevidst om, at I alle er tillidsskaber i fysisk manifestation, skab tillid, medfølelse og rummelighed. Sig, ”det er det, jeg er indvendig”. I skal bare være jer selv. Smil til verden, vær et forbillede, vis det bedste I har inde i jer selv. Så virker det ligesom, vi går inde i himmeriget hele tiden med fødderne plantet på jorden. Vær realistisk i det I gør, brug den sunde fornuft.

Vi er alle solengle, det er lig med, vi er sjæle, og det er kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden i os.

Godmorgen til jer alle sammen, og det var i dag mandag den 21. januar 2019. Morgenmeditation nummer 126. God morgen og god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)